

VREDE EN ALLE GOEDS



CONTACTBLAADJE
O.L.V.-MIDDELARES
Nr. 63
4 april 2012

Beste

Zoals naar gewoonte verschijnt dit nummer 63 van Vrede en Alle Goeds rond het grote feest van Pasen.

We mogen terugblikken op een vruchtbare 40-dagentijd. Een tijd waarin wij werden opgeroepen tot gebed, tot bezinning, tot sober leven en broederlijk delen. In deze sterke tijd van het kerkelijk jaar werden ons vele mogelijkheden aangeboden om van dit klavertje vier een mooi Plantje te maken. Dat dit Plantje van gebed, bezinning, soberheid en broederlijk delen verder mag openbloeien in ons hart tot een boom van verbondenheid met God en met elkaar.

Dit jaar werd er in de 40-dagentijd grote aandacht besteed aan het sacrament van de biecht. In vele kerken zagen we een visnet hangen: een mooi symbool om de rijke inhoud van het sacrament van de biecht te begrijpen. Het sacrament van de biecht wordt ook genoemd het sacrament van de **BOETE**. Nu begrijpen jullie waarom het visnet zo een centrale plaats kreeg. Wanneer de vissers terugkomen van de visvangst spoelen ze hun netten en herstellen de draden die verzwakt zijn of helemaal kapot zijn. Dit herstellen heeft een bijzondere naam en noemt men "**BOETEN**". Zo wil men in het sacrament van de biecht, **boetesacrament**, de draden herstellen met God, de medemens, de natuur en met onszelf. Het sacrament van de boete blijft altijd zeer actueel.

In deze 40-dagentijd zagen we ook overal de affiche van Broederlijk Delen.

"Laat ze hun plan trekken" en op dezelfde affiche in een mooi gekleurd kadertje de slogan: *"Wij trekken mee."* Inderdaad de mensen uit het Zuiden hebben mooie plannen en ook wij trekken aan dezelfde koord om hen te steunen in hun plannen: wegtrekken uit armoede en alles wat de menselijke ontplooiing belemmert. Dat we in voeling blijven met de plannen uit het Zuiden en ook deze mensen steunen. Zo wordt Pasen voor ons allen een feest van de verrijzenis: opstaan uit de dood en tot leven komen.

P. Boni

I. ONZE PAROCHIE LEEFT.

Mogelijks zijn onderstaande lijsten onvolledig en onnauwkeurig. Gelieve ons dan daarvan op de hoogte te brengen en in het volgende nummer van Vrede en alle Goeds, vullen we dan de gegevens aan of brengen een rechtzetting.

1. Werden gedoopt:

a) Vanuit onze parochiegemeenschap:.

Siebe Barroo zoon van Ben en Nele Gillioen gedoopt op 11.12.11	13.09.11	Kantekleerstraat 12 8900 Ieper
Anthony Canepeel zoon van Alain en Wongjan Phimsram gedoopt op 29.01.12	28.02.05	Madeliefjeslaan 1 8900 Ieper
Art Verbrugghe zoon van Els en Linde Van Damme gedoopt op 12.02.12	15.11.11	Dikkebusseweg 168 8900 Ieper
Nico Goudeseune zoon van Jeroen en Lies Cools gedoopt op 25.02.12	29.10.11	Kantekleerstraat 13 8900 Ieper

b) Zijn ook gedoopt in onze kerk

Jayden Van Gyseghem zoon van Jonathan en Amber Debruyne gedoopt op 24.11.11	10.05.11	Adj. Masscheleinlaan 5 8900 Ieper
Remie Motte zoon van Bart en Nathalie Accou gedoopt op 25.12.11	25.11.10	Menensesteenweg 216 8940 Wervik
Teal'c Van Raemdonck zoon van Thierry en Kathy Deleye gedoopt op 14.01.12	30.06.11	Veurnestraat 168 8970 Poperinge
Loie Vanbecelaere zoon van Pedro en Aline Lysy gedoopt op 21.01.12	08.11.11	Eikelstraat 2 8950 Nieuwkerke

Miro Carrein zoon van Justin en Lien Butaye gedoopt op 04.02.12	31.12.11	Meenseweg 140 8900 Ieper
Aamelya Waerniers dochter van Andy en Annelies Callens gedoopt op 05.02.12	17.12.10	Meenseweg 430 8902 Zillebeke
Amélie Delva dochter van Jurgen en Mieke Lefebvre, gedoopt op 11.02.12	22.12.11	Astridlaan 9 8980 Zonnebeke
Nout Dewanckel zoon van Rupert en Elly Boudry gedoopt op 11.02.12	08.12.11	Bourgondiestraat 54 8940 Wervik
Linus Dane zoon van Steven en Decaestecker Julie gedoopt op 18.02.12	01.12.11	Statiestraatr 4/B1 8920 Langemark
Loïc Avet zoon van Steven en Stefanie Masschelein gedoopt op 19.02.12	19.07.11	Nonnebosschestr. 12 8900 Ieper
Laura Deroo dochter van Kenny en Kelly Leroy gedoopt op 19.02.12	03.01.12	Dikkebusseweg 528 8900 Dikkebus
Seppe Quelmdry zoon van Kriostof en Iris Pyck gedoopt op 25.02.12	11.08.11	Hendrikdeberghestr. 46 8640 Oost-Vleteren
Elise Decramer dochter van Klaas en Stefanie Dieryckx gedoopt op 26.02.12	08.01.12	Vaubantstraat 59 8900 Ieper
Emilia Cuvelier dochter van Dieter en Kimberley Dequeker gedoopt op 03.03.12	18.01.12	Vrijheidsstraat 3 8900 Ieper

Daimy Verbrugghe zoon van Jens en Joyce Leurrelle gedoopt op 03.03.12	15.02.12	Studentenstraat 5 8900 Ieper
Robbe Dubois zoon van Cédric en Liesbeth Beddeleem gedoopt op 04.03.12	10.11.11	Reinaartstraat 14 8900 Ieper
Eden Catry zoon van Jan en Romina Winne gedoopt op 09.03.12	26.09.05	Onafhankelijkheidstr. 16 8940 Wervik
Esmée Verstraete dochter van Gert Verstraete en Wouter Debels gedoopt op 17.03.12	08.11.11	Kazemarktstraat 10 8970 Poperinge
Lars Eggermont zoon van Bert en Greet Nuiten gedoopt op 17.03.12	24.11.11	Zonnebeekseweg 12 8900 Ieper
Milo Durnez zoon van Nicolas en Sherley Blanckaert gedoopt op 18.03.12	06.12.11	Speiestraat 111 8940 Wervik
Lobke Pauwels dochter van Danny en Stephanie Vandenbroucke gedoopt op 24.03.12	24.03.12	Stokstraat 18 8940 Geluwe
Leon Defauw zoon van Martijn en Ann-Sophie Creus gedoopt op 25.03.12	31.12.11	St-Denijnsstr. 128 8500 Kortrijk
Claudia Krupa dochter van Marcin en Katarzyna Ziolkowska gedoopt op 31.03.12	11.07.11	Christuslaan 66 8940 Wervik

2) Eerste communie

Jezus nodigt onze kinderen uit om voor de eerste maal ten volle deel te nemen aan de eucharistische maaltijd.

In onze gelovige gemeenschap op O.L.H.-Hemelvaart,
donderdag 17 mei 2012 om 10.30 uur.

Barbry	Kim	Dondeyneweg	1	8958	Loker
Canepeel	Anthony	Madeliefjeslaan	1	8900	leper
Casier	Lieze	Sittingbournelaan	20	8900	leper
Creus	Jasper	Rozenwijk	22	8900	Dikkebus
Decroo	Seppe	Leemput	11	8900	leper
Depuydt	Caithlyn	Zonnebeekseweg	259	8900	leper
Devoldere	Dylen	Tiendelaan	6/A	8900	leper
Dewilde	Jorben	Koolmeeslaan	8	8900	leper
D'huysser	Arne	Posthoornstraat	36	8900	leper
Duyck	Laure	Belijnstraat	3	8900	leper
Feys	Kasper	Belijnstraat	27	8900	leper
Herreman	Caitlin	Grasmuslaan	11	8900	leper
Jaecques	Laïs	Dikkebusseweg	70	8900	leper
Joslet	Morgane	Leemput	18	8900	leper
Jottier	Nona	Sint-Jansstraat	2	8900	leper
Kockelbergh	Tjor	Belijnstraat	12	8900	leper
Landerwyn	Aerinn	Leemput	6	8900	leper
Loones	Maité	Orchideeënlaan	1	8900	leper
Loose	Valentin	Dikkebusseweg	193	8900	leper
Louchaert	Elise	Berkenwijk	36	8900	leper
Maricau	Daan	De Patine	68	8980	Zonnebeke
Meeuw	Tjörven	Wieltje	33	8900	leper
Mus	Ryan	Graafschapstraat	14	8900	leper
Nagels	Jozefien	Ooievaarlaan	5	8900	leper
Pauwels	Robbe	Stokstraat	18	8940	Geluwe
Schakman	Aaron	Hazenbilk	50	8900	Dikkebus
Sinaeve	Gust	Lijnwaadstraat	12/b	8900	leper
Snick	Amber	Dikkebusseweg	241	8900	leper
Swertvaegher	Ruben Abdselam	Vlaanderenlaan	19	8970	Poperinge
Vanecke	Elias	Hazenbilk	16	8900	Dikkebus
Vanhoutte	Rune	Capucienenstraat	117	8900	leper
Vanhove	Mathijs	Krombekeplein	9	8972	Krombeke

Vanneste	Enrique	Grasmuslaan	12	8900 leper
Vanraes	Maxime	Dikkebusseweg	222	8900 leper
Verbeke	Mats	Graafschapstraat	6	8900 leper
Verkruysse	Sita	Dikkebusseweg	11	8900 leper
Wicke	Meadow	Capucienenstraat	114	8900 leper

3. Vormelingen

Geest van God
blijf in ons leven, groeien, branden,
opdat wij blijven geloven
in uw en Christus' droom,
Rijk van vrede en gerechtigheid.

Laat ons groeien tot diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods:

a) In onze gelovige gemeenschap op zaterdag 19 mei 2012

Allaey's Axelle	Adriaansensweg 38	8900 leper
Arnout Siebe	Dikkebusseweg 581	8900 leper
Bailleul Jonas	Henry Dunantlaan 15	8900 leper
Bervoet Noor	Kantekleerstraat 19	8900 leper
Bonnez Tom	Henry Dunantlaan 47	8900 leper
Borremans Rune	Paddevijverstraat 30	8900 leper
Borremans Siel	Mk Haiglaan 146	8900 leper
Boudry Jeroen	Henry Dunantlaan 39	8900 leper
Callens Chiel	Poperingseweg 123	8900 leper
Carlier Pjotr	Kervijnlaan 37	8900 leper
Carreyn Iben	Leemput 30	8900 leper
Creus Bram	Dikkebusseweg 183	8900 leper
Debels Matthyse	G.Gezellelaan 31	8930 Menen
Decadt Gianni	Dikkebusseweg 416	8900 Dikkebus
Dehaerne Margot	Capucienenstraat 23	8900 leper
Depoorter Zytho	MK. Fochlaan 7	8900 leper
Dequeker Karen	Diksmuidseweg 139	8900 leper
Devolder Lieke	Madeliefjeslaan 3	8900 leper

Dubois Kelly	Medeliefjeslaan 11	8900 leper
Dupont Achille	Plumerlaan 12	8900 leper
Gillioen Laure	Henry Dunantlaan 16	8900 leper
Gillioen Wouter	Henry Dunantlaan 16	8900 leper
Goudeseune Gerbe	Ign. Tempermanstraat 6	8900 leper
Hoflack Chayenne	Rijselseweg 41	8900 leper
Hüttl Sofie	Tiendelaan 23	8900 leper
Janseghers Maxime	Acacialaan 3	8900 leper
Kockelbergh Jinte	Belijnstraat 12	8900 leper
Leire Bauke	Weldadigheidstraat 8	8900 leper
Logghe Florian	Tybaertstraat 16	8900 leper
Logghe Janice	Joos Grietensstraat 38	8900 leper
Louchaert Thibaut	Berkenlaan 36	8900 leper
Lucas Camille	Poperingseweg 40	8900 leper
Mahieu Michiel	Vleeshouwerstraat 34/1b	8900 leper
Meir Diethe	Steendam 30	8900 leper
Norman Amy	Madeliefjeslaan 21	8900 leper
Pannecoucque Bo	St.Bartholomeusstraat 6	8900 St-Jan
Pattyn Tim	Capucienenstraat 91	8900 leper
Raes Axel	Tiendelaan 6	8900 leper
Ramette Shannon	Tegelstraat 61	8900 leper
Riquiere Isabeau	Begijnenstraat 11	8900 leper
Seys Sharon	De Leege Kouter 43	8980 Zonnebeke
Sinaeve Dre	Lijnwaadstraat 12/B	8900 leper
Stamper Thomas	Dikkebusseweg 233	8900 leper
Sustronck Jade	Capucienenstraat 81	8900 leper
Van De Kerckhoven Rebecca	Poperingseweg 30	8900 leper
Vandenbruwaene Robin	Henry Dunantlaan 43	8900 leper
Vanderwee Ashley	Viooltjeslaan 9	8900 leper
Vandavelde Joran	Bisdomstraat 15	8900 leper
Verbeke Ciel	Proosdijstraat 27	8900 leper
Verbeke Ibe	Graafschapstraat 6	8900 leper
Vermeulen Marthe	Noordhofweg 2	8900 leper
Verstraete Maxime	Anjelierenlaan 86	8900 leper
Wicke Jodie Ann	Koolmeeslaan 15	8900 leper
Wildemeersch Dries	Posthoornstraat 5	8900 leper
Wolters Shauny	Omloopstraat 12	8900 Vlamertinge

CATECHISTEN

André en Emelda Verstraete - Debouvere	Ooievaarlaan 25	leper
Pol en Ann Lavens - De Clerck	Ter Olmen 10	leper
Rosa Coulembier	Poperingseweg 97	leper
Philip en Annemarie Soutaert-Louagie	Capucienenstraat 11	leper
Eddy en Gerda Caron - Muylle	Tybaertstraat 14	leper
Stijn Decramer	Lijnwaadstraat 12	leper
Pater Boni	Capucienenstraat 48	leper

4. Huwelijk

In goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid.

*a) Hebben elkaar liefde en trouw beloofd
nihil*

b) Huwden ook in onze kerk

Dries Houwen, Horizontlaan 2, 8670 Koksijde
en Steffie Seghers, Horizontlaan 2, 8670 Koksijde
op vrijdag 10 februari 2012

Lieven Mahieu, Bellestraat 90A, 8908 Vlamertinge
en Kimberly Leterme, Bellestraat 90A, 8908 Vlamertinge
op 16 maart 2012

c) Verlangen te huwen in onze kerk

Pieterjan Vanhove, Augustijnenstraat 94, 8900 Ieper
en Lies Cappelle, Augustijnenstraat 94, 8900 Ieper
op 1 september 2012

Davy Moerman, Poperingestraat 43, 8640 Woesten
en Sophie Lampaert, Bisdijkstraat 10, 8900 Ieper
op 8 september 2012

Lander Dehaene, Omloopstraat 25, 8900 Ieper
en Julie Deroo, Omloopstraat 25, 8900 Ieper
op 10 november 2012

d) Verlangend ook te huwen in onze kerk

Dries Verbrugghe, Bezembindersstraat 2, 8650 Houthulst
en Kim Cuveele, Bezembindersstraat 2, 8650 Houthulst
op 28 april 2012

Fertin Dävid, Zomerbloemweg 9, 8906 Elverdinge
en Delfien Lauwers, Zomerbloemweg 9, 8906 Elverdinge
op 26 mei 2012

Kevin Van Exem, Diksmuidseweg 358, 8904 Boezinge
en Lindsey Turck, Diksmuidseweg 358, 8904 Boezinge
op 1 juni 2012

Joachim Durieu, De Montstraat 9 2A, 8900 Ieper
en Vaunice Da Silva Caetano, Eigenhaardstraat 26, 8470 Gistel
op 27 juli 2012

Birger Vanderplassche, Frezenbergstraat 112, 8980 Zonnebeke
en Joke Goethals, Frezenbergstraat 112, 8980 Zonnebeke
op 10 augustus 2012

Dimitry Vanhove, Studentenstraat nr 1, 8900 Ieper.
en Jolien Barbry, Studentenstraat nr 1, 8900 Ieper.
op 11 augustus 2012

Zij werden voorbereid in een verloofdencursus
op vrijdag 17 februari 2012 te 19.30 u.
door Bart en Katrien Lefever-Demuynck, Ter Olmen 6
en door pater Boni Van Looveren, Capucienenstraat 48

5. Overlijdens

God, dat onze overledenen geborgen mogen zijn in uw liefde.

Dat zij onze namen bij U in herinnering roepen.

Dat wij niets verloren laten gaan van wat hen zo groot heeft gemaakt in uw ogen en in ons hart.

a) Overledenen van onze parochie

Madeleine Vanallemeersch weduwe van Georges Decaestecker Huize Zonnelied	09.02.23	30.10.11
Joseph Van Elstlande weduwe van Maria Degandt echtgenoot van Denise Bouthé Dikkebusseweg 229, 8900 Ieper	12.04.37	14.12.11
Simonne Decock echtgenote van Julien Decaestecker Capucienenstraat 15, 8900 Ieper	14.04.27	18.01.12
Paula Devogel echtgenote van Eugeen Keersebilck Pannenhuisstraat 28, 8900 Ieper	31.08.27	19.01.12
Roger Van Hullebus echtgenoot van Maria Stamper Posthoornstraat 43, 8900 Ieper	05.02.30	23.01.12
Magdalena Meunier weduwe van Henri Clauw P. Willibaldlaan 56, 8900 Ieper	17.04.17	27.01.12
Maria Stamper weduwe van Roger Van Hullebus Posthoornstraat 43, 8900 Ieper	12.06.28	08.01.12

Robert Duprez echtgenoot van Ilse Haase Capucienenstraat 77	04.10.22	29.01.12
Roger Quaghebeur echtgenoot van Erna Frimout (begraven in de kathedraal) Dikkebusseweg 18, 8900 Ieper	05.07.25	02.02.12
Gilbert Desmet zoon van +Jozef Desmet en +Irma Deseyne voorheen Fazantenlaan, 8900 Ieper	29.04.38	12.02.12
Madeleine Vandamme weduwe van Roger Soufflet Huize Sint-Jozef (voorheen Tybaertstraat), 8900 Ieper	14.12.24	16.02.12
Henriette Vanderhaeghe weduwe van Gerard Bailleur Poperingseweg 81, 8900 Ieper	29.06.40	19.02.12
Emile Dewilde echtgenoot van Ivonne Tommeleyn Dikkebusseweg 196, 8900 Ieper	14.09.28	19.02.12
Johnny Leny Poperingseweg 28, 8900 Ieper	31.08.61	06.03.12
André Houwen zoon van +Remi en + Elisa Devos Poperingseweg 19, 8900 Ieper	29.08.26	13.03.12
Roger De Ceuninck Poperingseweg 16 (wending 2), 8900 Ieper	02.11.49	17.03.12
Agnes Deschrijvere weduwe van Albert Moerman Huize Wieltjesgracht (voorheen P. Willibaldlaan 40), 8900 Ieper	15.02.21	23.03.12

Béatrice Van den Berghe echtgenote van wijlen de heer Jean Bacquaert Ter Olmen 14, 8900 Ieper	02.06.24	01.04.12
---	----------	----------

b) Werden ook begraven in onze kerk

Valère Coekelbergs echtgenoot van Georgette Provoost Home Vrijzicht te Elverdinge	03.06.18	22.11.11
---	----------	----------

Jeanne Titeca weduwe van Joseph Spruytte Reningelststraat, Kemmel	17.07.21	10.12.11
---	----------	----------

Johan Boudry zoon van Gaston en Noëlla Sagaert Waterkasteelstraat 52, 8900 Ieper	31.08.51	16.12.11
--	----------	----------

Maria Derycke echtgenote van Germain Touquet Hovelandpark 16, 8900 Ieper	26.07.42	04.01.12
--	----------	----------

Rolin Angillis zoon van Ivan en Carine Six Tuinwijk 27, 8980 Geluveld	11.09.92	10.01.12
---	----------	----------

Jacqueline Pattyn weduwe van Daniël Bafcop Oude Veurnestraat 31 / 2B, 8900 Ieper	30.08.25	13.02.12
--	----------	----------

Arne Decrock zoontje van David en Anja Eneman Vrijheidstraat 4, 8900 Ieper	17.02.12	17.02.12
--	----------	----------

Georgette Demarez echtgenote van Camille Berat Oude Vaartstraat 8, 8900 Ieper	07.06.30	22.02.12
---	----------	----------

Dirk Durieu Marconilaan 1, 8500 Kortrijk	17.10.67	13.03.12
---	----------	----------

c) Wij gedenken ook

Fernande Deconinck echtgenote van Andreas Vangrysperre Dikkebusseweg 106, 8900 Ieper	11.03.30	24.02.12
--	----------	----------

II. ACTIVITEITEN

In deze steeds weerkerende rubriek blikken we terug op wat voorbij is. Enerzijds maken we een keuze en kiezen is altijd verliezen, anderzijds zijn de aangebrachte items zo gekozen dat ze ons even doen nadenken en ons inspireren, gevoelig maken voor wat leeft en wat mogelijk is.

Er gebeurt zoveel om dankbaar mee te dragen.

1) JAAROVERZICHT 2011

- * In ons doopboek staan 109 doopsels ingeschreven. Van deze 109 zijn er 89 afkomstig van een andere parochie. Van de 26 van de eigen parochie werden er 22 bij ons gedoopt, 1 in Vlamertinge, 1 in Loker, 1 in de kapel van de H. Familie en 1 in het Jan Ypermanziekenhuis.
- * In ons huwelijksboek staan er 9 huwelijken ingeschreven. Van deze 9 waren er 4 koppels waarvan jongen of meisje van onze parochie is, of van de parochie afkomstig waren, 5 koppels waarvan jongen en meisje van elders waren.
- * In ons overlijdensboek noteerden we 41 overlijdens. Van deze 41 waren er 18 van buiten de parochie. Van de 23 van de parochie zelf waren er 3 vanuit een rustoord die vroeger op de parochie woonden en 5 van onze parochie werden in een andere parochiekerk begraven en 3 werden burgerlijk begraven.

- * In ons vormselboek staan er 45 gevormden (waarvan 22 van een andere parochie), 9 kinderen van de parochie werden elders gevormd.
- * In ons eerste communieboek noteerden we 29 eerste communicanten (9 van elders).
- * Geschreven in het hart van God en de mensen: zoveel belangloze inzet en stille toewijding, zoveel gedeelde vreugde en pijn, zoveel biddende mensen. Bedankt, lieve mensen.

2) NAMEN NOEMEN

a) Guy Debruyne en Anne Duthoy, Omloopstraat 15 - 8900 Ieper

Op 28.10.1961 vierden Guy en Anne hun gouden huwelijksjubileum. Uiteraard wensen wij hen van harte proficiat en tevens drukken we een grote dankbaarheid uit en blikken we terug op de grote inzet van Guy in de kerkfabriek en van Anne, die jarenlang het parochiaal koor gedirigeerd heeft.

b) Pater Boni. In de drie eucharistievieringen van het weekend van 11 maart mocht pater Boni gelukwensen ontvangen om zijn dertig jaar pastoor zijn op de parochie. Het was juist dag op dag en dus op 11 maart 1982 dat Mgr. De Smedt hem had aangesteld tot pastoor van de parochie O.L.Vrouw Middelaars.

c) Agnes Coopman.

Herinneringsviering Agnes Coopman, beter gekend als Jesje van Franciscushuyze werd op haar verjaardag 17 maart in herinnering geroepen. Op haar gedachtenisprentje werd ze getekend als een diep gelovige, werkzame en dankbare vrouw. Ze was sterk en moedig. Zij leefde niet voor zichzelf. Dit alles hebben we God toevertrouwd in de eucharistieviering op die zaterdag 17 maart. Een viering waarin pater Boni voorging met deken Roland, kapucijn Jan Wouters, teamleden en misdienaars. Daniël bracht haar foto in ons midden. De twee mooie bloemstukjes van de hand van Roza Maes waren teken van dankbaarheid. Lisette, woonachtig te Lommel, lid van de FLV (Franciscaanse LevensVerdieping) te gast in Franciscushuyze las de voorbede voor de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland. De

viering opgeluisterd door ons parochiaal zangkoor. Het lied “De Roos” werd gezonden door Cynthia en Naomi, begeleid door Stijn. Het was een dankbare, serene en sterk bijgewoonde herinneringsviering. Ze verdiende het.

Na de viering werden allen uitgenodigd naar Franciscushuyze. Bij de ingang schonk Patrick met een groepje vrijwilligers wijn, fruitsap, cola of water. Wat verder, dicht bij de geliefde keuken van Jesje, zorgden Georges, Hugo, Daniël en anderen voor een zakje frietjes en wat vlees. Het was een echte overrompeling. Er werd veel geschonken en bijna veertig kilo frieten klaar gemaakt. Het ging er heel gemoedelijk aan toe. Dit gezellig samenzijn was een hulde aan de gastvrijheid en de gulheid die Jesje meer dan negenentwintig jaar heeft waar gemaakt in Franciscushuyze en op de parochie.

3) VORMSEL

Onze 55 vormelingen worden voorbereid op hun vormsel door bijeenkomsten ten huize van de catechisten en door algemene bijeenkomsten. De ouders worden ook uitgenodigd intens met hun kinderen mee te leven naar de dag van hun vormsel. Dit alles komt ter sprake in de ouderavonden. Hier volgen enkele impressies van grote gebeurtenissen op het vormsel.

a) Ouderavonden

- * De acht ouderavonden gaan door in het gezin van de catechist.
- * Vier ouderavonden worden geleid door pater Boni en vier door Rosa Coulembier.
- * Datum en plaats:
 - Maandag 23 jan. bij Philip en Annemarie Soetaert - Louagie
 - Dinsdag 24 jan. bij Stijn Decramer
 - Woensdag 25 jan. bij Johan en Rosa Vaye - Coulembier
 - Donderdag 26 jan. bij Pol en Ann Lavens - De Clerck
 - Maandag 30 jan. bij André en Emelda Verstraete - Debouvere.
 - Dinsdag 31 jan. voor het catechesegezin van Fabienne Ooms.
 - Woensdag 1 febr. bij Eddy en Gerda Caron - Muylle
 - Donderdag 2 febr. tweede groep Rosa Coulembier.

Rosa gaf het volgende verslag over haar vier bijeenkomsten:

“Er zitten 29 vormelingen in de vier groepen die ik mocht begeleiden. Van die 29 waren er slechts 2 niet aanwezig. Alle ouders praten heel open over keuzes. Ze vinden allemaal de voorbereiding nu veel beter vooral de activiteiten in de vakantie spreken erg aan. Ik zei dat dit juist de activiteiten zijn waar ze op vrijwillige basis het meest van opsteken.

De ouders zeggen wel dat de voorbereiding veel extra's vragen aan hun kroost omdat ze al zoveel nevenactiviteiten hebben. Waar het te veel is moeten ze maar eens in deze periode hobby's opzij zetten. Ik gaf ook telkens uitleg over de biecht. De ouders vinden die aanpak heel erg goed. Veel ouders gaven ons, catechisten, een heel grote pluim voor de vormelingsdag en de daarop aansluitende eucharistieviering”.

De ouderavonden geleid door pater Boni werden druk bijgewoond. Het eerste uur van de avond nam hij voor zijn rekening en belichtte de diepe betekenis en de eigenheid van het sacrament van het vormsel. Naar het einde van zijn uitleg vroeg hij aan de ouders hoe zij in het dagdagelijkse leven hun kinderen zullen begeleiden naar de beleving van het sacrament van het vormsel.

b) Vormelingsdag

Op zaterdag 14 januari hadden we onze vormelingsdag. Rosa stuurde ons het volgende verslag.

Start om 11 uur. Ontvangst van alle vormelingen en daarna opsplitsen in de 2 vieringen.

De groep van de eerste viering mocht eerst luisteren naar de getuigenissen van Lena Dekerschietter. Ze is vrijwilligster in de gevangenis. Daarna kwam Marcel Vanhouwaert aan de beurt. Hij vertelde over de welzijnschakels Tegoare. En tot slot kwam Emile Muyle spreken over zijn werk in de Kersecorff. De vormelingen waren laaiend enthousiast met al die getuigenissen en vuurden maar vragen af.

De groep van de tweede viering maakten een kunstwerk van het altaardoek dat zal gebruikt worden op de kruisjesoplegging en op het vormsel. Ze maakten ook een uitnodigingskaart voor hun vormselmeter of peter.

Om 11u50 wisselden de groepen zodat iedereen kon genieten van alle getuigenissen en het knutselen.

's Middags aten we onze picknick en genoten we van overheerlijke soep van onze super kok Patrick.

Na de middag ontving Pater Boni beurtelings de beide groepen in Fransiscushuyze.

In de kerk mochten de vormelingen ook volgens hun beurt een zoektocht oplossen onder leiding van Philip. Stijn zorgde ervoor dat de vormelingen alle liederen vlekkeloos zullen zingen op hun heel grote dag van hun vormsel op 19 mei 2012.

Daarna deelden we onze tussendoortjes en konden we ons uitleven op de speelplaats van onze school.

Nu nog een quiz tussen alle groepen onder de leiding van onze Stijn. Het was heel spannend maar de groep van Emelda won met een heel grote voorsprong.

Dank aan de school om het gebruik van verf, bord, stiften, lokalen... We hadden alles naar onze wensen.

Als afsluit konden ze samen met hun familie genieten van een gewone weekend viering in de kerk.

c) Bezoek aan de Poverello

Rosa stuurde volgend verslag over het bezoek aan de Poverello te Kortrijk.

“Dinsdag 21 februari 2012.

Om 12u15 begon de toestroom van vormelingen in de Madeliefjeslaan. Gepakt en gezakt met veel kledij, speelgoed en eten vertrokken 11 auto's met maar liefst 45 vormelingen (van de 55) richting Poverello in de Spoorweglaan 26 in Kortrijk.

De vormelingen van wie de ouders reden kozen zelf wie er met hun auto kon meerijden. Alles werd genoteerd voor de veiligheid en de verzekering.

Daar aangekomen brachten we het eten, de kledij en het speelgoed naar de juiste plaats. Daarna verwelkomde Lieve ons helemaal boven in haar vergaderzaal.. De vormelingen luisterden naar de uiteenzetting die ook de begeleiders boeiden. De vormelingen kregen de taak om goed te luisteren want op het einde zou ze vragen stellen. Iedereen wist het antwoord en ze weten nu ook wat Poverello

te maken heeft met hun vormsel. Hoe Poverello een thuis is voor eenzamen en mensen die het niet breed hebben. Poverello helpt mensen die in 20 jaar geen warme patat gegeten hebben of jaren geen kus gekregen hebben. Poverello biedt deze mensen voor 1 euro een warme maaltijd aan met dessert. Waarom is dit zo? De vrijwilligers werken gratis ook al hebben ze onkosten om er naar toe te gaan. Waarom 1 euro? Omdat de kansarmen ervoor betalen en ze niets zomaar krijgen, geen schuldgevoel bij deze eenzame mensen.

De boodschap die verspreid moet worden door de vormelingen in functie van hun vormsel is deze: doe gelijk Franciscus van Assisië. Jan Vermeiren (de stichter van Poverello) noemde Franciscus de kleine Poverello. Hij luisterde naar Jezus en leefde zoals Jezus. Lieve vertelde dat de vormelingen dus zeker nooit mogen pesten en dat ze moeten opkomen voor die mensen die geen thuis hebben. Hou deze boodschap steeds voor ogen dan leef je als een echte Christen. Lieve kreeg een heel spontaan applaus van de vormelingen. Ze dankte ook voor alles wat ze meebrachten.

Na al die ernst was het tijd voor wat lol en afkoeling. De schaatspiste in Gullegem was de ideale uitklep. Met enkele slippertjes maar zonder ongelukken kwamen we iets voor 17u30 terug aan in Ieper. Beste dank aan de chauffeurs die uiteraard eens goed samen konden babbelen met andere ouders van vormelingen die allemaal het allerbeste wensen voor hun vormelingen. Zij spraken ook af wie in functie van hun neven activiteiten het beste met deze chauffeurs zouden weer naar Ieper gaan. Zij deden dat prima en iedereen was op tijd thuis.

Tot volgend jaar was het afscheid.”

d) Deelname aan “Let it shine”

Rosa en Stijn stuurden ons volgend verslag over de andere activiteit “Let it shine”.

We zijn op weg met onze vormelingen en hun ouders. Dat op weg zijn vraagt soms veel geduld, veel begrip en een voortdurende en blijvende inzet. We gaan er voor maar durven ook zeggen wat er moet bijgewerkt worden. We verheugen ons over het zo vele mooie en positieve dat we ervaren.

“Let It Shine 24 Februari 2012 om 17u30 aan de kust. We vertrokken om 16 uur aan de kathedraal met bus 2. Er waren 4 vormelingen ziek die afgebeld hadden. Spijtig dat er nog 8 vormelingen niet verwittigd hadden en er niet waren.

We vertrokken met een bus die niet volledig volzet was. Maar de sfeer was enorm goed. Stijn zorgde voor de orde en de vormelingen brachten de nodige sfeer met allerlei mopjes en spelletjes. We waren er om 17 uur en we konden direct een mooie plaats in nemen. Als voorprogramma oefenden we de liedjes in die we om 17u30 zullen zingen. Er was ambiance in de kerk die helemaal vol zat. Onze vormelingen waren een voorbeeld van aandacht. Niet te vergelijken aan de groep die twee rijen achter ons stond te babbelen. Ik heb ze eens goed bekeken en ze zwegen. Onze vormelingen wisten van niets en zongen uit volle borst en vol enthousiasme mee. De avond verliep vol spanning. Er werd een koffer aangebracht met een slot. De code moest gevonden worden om de koffer te openen. Die zat vol opdrachten die opgelost werden. Een voor een kwam er een nog een koffer. Telkens werd er via GPS de code gevonden om de volgende koffer te openen. Die bevatten allerlei organisaties waar de vormelingen na hun vormsel kunnen aan deel nemen. Het tentenkamp van IJD Brugge, begin juli. Missio komt ook 4 maal per jaar samen. Misdienaar zijn is ook een goede werking. In het koor zingen zit ook in de lift. En telkens zongen we er een gepast lied bij die we door de letters van het alfabet konden vinden.

Het vuur werd aangebracht en ze maakten het stil voor gebed. Wat wij beleefden kan je moeilijk omschrijven, je moet het mee maken. Diegenen die er niet waren weten niet wat ze gemist hebben. We waren wel later thuis dan verwacht maar we waren tevreden en danken onze begeleiders omdat we allemaal tevreden weer in leper konden aankomen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website:
www.everyoneweb.com/vormselolvmiddelares

4) EERSTE COMMUNIE

De eerste communie wordt voorbereid in het driespan: ouders - school en parochie. Er wordt veel en intens gewerkt.

Hierbij een terugblik op de eerste ouderavond:

* Op woensdag 18.01.2012 hadden we de eerste ouderavond voor de ouders van onze eerste communicanten. Deze avond ging door in onze school in de Nachtegaallaan. Dat de directeur Kris het openingswoordje gaf en de bijeenkomst in de school doorging onderlijnt de grote inbreng van de school in de voorbereiding op de eerste communie. Bij zijn inleiding had pater Boni het sterk laten aanvoelen dat de eerste communievoorbereiding in een driespan gebeurt: de ouders, de school en de parochie.

* De ouders waren zeer talrijk opgekomen. Bij het binnenkomen werd hen een drankje aangeboden. De grote groep werd door de tafelschikking ingedeeld in zes groepjes. Men maakte eerst wat kennis met elkaar en werd het kind centraal gesteld.

* Vervolgens ging men dieper in op het inhoudelijke van de eerste communie. Dit gebeurde aan de hand van zes vragen. Aan elke groep werd er één vraag gegeven. Een secretaris noteerde alles op slide. Vanuit hetgeen in de groepen was aangebracht duidde pater Boni wat eerste communie is en hoe men er zich op zal voorbereiden.

* De zes vragen waren:

1. Waarom willen jullie je kind zijn eerste communie laten vieren? Hebben jullie dat samen overlegd?
Wat verwachten jullie van de voorbereiding op de eerste communie?
2. Wat weet je zelf nog van je eerste communie en de voorbereiding erop?
4. Hoe kunnen jullie bijdragen tot de voorbereiding op de eerste communie?
5. In welke mate is je kind bewust van wat de eerste communie is?
6. Vinden jullie de viering van de eerste communie een meerwaarde in het van je kind?

- * Na dit belangrijk punt werd het werkmateriaal voorgesteld en de werkwijze uitgelegd.
1. Juf Ellen toonde het communieboek. Dit is het boek van de eerste communicant. Samen met de ouders gaat men dan stap per stap naar de eerste communie. Op een zeer bevattelijke wijze legde juf. Ellen het stappenplan uit, er zijn tien stappen.
 2. Juf. Sabine toonde ons een communiedoos van het voorbije jaar. Ouders waren verwonderd dat er daar zoveel instak. Het wordt een intense voorbereiding.
 3. Pater Boni sprak over het gebedshuisje. Elke eerste communicant krijgt de gelegenheid om dit gebedshuisje een week bij hem of haar te hebben. In dit gebedshuisje steekt er een kaars, een gebedsplank, een gebedenboekje, een CD met eerste communieliederen, Bijbelverhalen en een schrift. Bij middel van dit huisje wordt er thuis intens gebeden. Pater Boni benadrukte ook het belang van het gebed en het luisteren naar woorden uit de Schrift.
 4. Juf. Els nodigde de ouders uit de naam van hun kind in een keramiek visje te schrijven. Dit zien we als de vraag van de ouders naar de eerste communie voor hun kind. Dit visje wordt dan door de ouders opgelegd bij hun kind in de eerste instapviering. Ouders kregen de gelegenheid om zich in te schrijven voor het gebedshuisje.
- * In een biddend moment vertrouwden we onze eerste communicanten, onze inzet en toewijding toe aan God. We vroegen Hem zijn zegen.

5) PAROCHIERAAD

Zoals jullie gelezen hebben in Vrede en Alle Goeds nr. 62, is één van de grote aandachtspunten in de steeds weerkerende parochieraad: “Buurtgerichte werking”.

Hier geven we een verkort verslag over de twee voorbije parochieraden.

Op woensdag 7 december werd in de parochieraad hierover het volgende gezegd:

Bart situeert en stelt de werk/sneuveltekst voor. Ghislain wordt gevraagd de lay-out en inhoud te stroomlijnen. Er wordt gesproken over kleine taken die men op zich kan nemen. Enkele voorbeelden werden aangegeven. Verder werd er gesproken over dienstaanvragen en het profiel van de vrijwilliger werd geschetst. Ook de verzekering kwam ter sprake. In samenspraak met de werkgroep onthaal wordt het startmoment van deze buurt gerichte werking gepland. De brief die aan de bewoners van de parochie zal bezorgd worden werd heel aandachtig doorgenomen. De parochieraad is zeer enthousiast over de buurt gerichte werking maar laat ook aanvoelen dat het nog verder in detail moet uitgewerkt worden.

Op woensdag 21 maart werd over de buurtgerichte werking het volgende gezegd:

In de nieuwe fase spreekt men over “**Buurt-In-Zet**” i.p.v. “buurgerichte werking”. Jan Miermans en Bart Lefever bezorgden ons een werkdocument door de basis en hogere instanties getoetst. We kregen een synthese van de doelstellingen, termen werden uitgelegd en de te volgen werkwijze werd duidelijk. Er werd nagedacht over de inhoud en het hoe van de te verspreiden informatieve brochure. Via de pers, de informatieve brochure zelf, de werkgroep onthaal, het internet en andere kanalen wil men de beoogde personen bereiken en anderen sensibiliseren om daadwerkelijk in het project te stappen.

6) PIB

De PIB bestaat 10 jaar. En dat werd gevierd met grote luister. Vooraleer over dit feest iets te melden, blikken we graag terug op het kerstfeest van de PIB, vooral omdat de nieuwe kerstbeelden in de kerststal op het pleintje voor de kerk, door de PIB werden geschonken.

a) Kerstfeest PIB.

Kerstbezinning. Deze kerstbezinning ging door in de kerk en bij de kerststal op het pleintje voor de kerk. Deze bezinning werd geleid door Bart Lefever. Katrien zijn vrouw had gezorgd voor de logistieke

steun. Emiel Muylle speelde op zijn mondharmonica enkele kerstliederen. Bart trok de aandacht op de mooie versieringen in de straten, in de uitstalramen, bij ons thuis. Hij verwees naar de mogelijke gezelligheid op kerstavond rond de kersttafel. Maar de bedoeling van kerstmis is toch ook nog meer dan dat alleen, zei hij. Ja, we herdenken dan ook de geboorte van Jezus. We vieren dus eigenlijk zijn verjaardag. Maar welke cadeau zouden we Hem geven? Ja, wat voor cadeau zou Jezus nu graag hebben? Maar, je zal misschien wel zeggen, dat is toch allemaal zever: Jezus is toch dood.

Hij zal hier straks niet binnen komen wandelen.

En natuurlijk heb je gelijk: Jezus zal hier niet komen binnen wandelen en toch is Jezus er nog. Natuurlijk niet als mens want een beetje minder dan 2000 jaar geleden hebben we Hem de doodstraf gegeven en die is ook uitgevoerd geweest. Maar als gelovige mensen denken we en voelen we misschien ook dat Jezus nog leeft, natuurlijk niet meer als mens hier op aarde maar in een andere gedaante en ook ergens anders.

Als Hij nog leeft, dan kunnen we Hem toch zeker nog een cadeautje geven voor zijn verjaardag. Maar wat voor cadeautje zouden we hem kunnen geven? Jan las uit het evangelie van Mat; 25: 34-40. “ “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Bij het lied van Elly en Rikkert “ Ik had honger” werden we stil bij de mooie PowerPoint. Vele mensen in armoede, ongelooflijke situaties van onrecht werden in beeld gebracht. Het mooie cadeau aan Jezus is deze mensen helpen.

Het is niet mijn bedoeling, zei Bart, om voor jullie de gezellige sfeer van de kersttijd te verpesten door te wijzen op feit dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is hier in onze wereld. Maar ik denk dat je des te meer van een gezellige kerstsfeer kan genieten als je ook Jezus een cadeautje voor zijn verjaardag kan geven door even je hart te laten spreken voor iemand die het nodig heeft, iemand in jouw directe omgeving of ergens in de wijde wereld. Want als we dat niet doen, dan is het mis zo zei de PowerPoint bij het tweede liedje van Elly en Rikkert: “Kerstmis”

In zijn tweede gedeelte van de bezinning formuleerde Bart wensen naar de Pib toe. Toen bracht Paul het beeldje van het kindje Jezus in

ons midden. Samen baden we het Onze Vader. Elke bede werd eigentijds geduid. Als afsluit werd weer in een mooie PowerPoint het derde lied: “ De kracht van uw liefde “ gebracht. Allen gingen buiten bij de kerstal staan. Paul legde Jezus in de kribbe. Met de volgende bede werd over de beelden Gods zegen gevraagd. *“Maria en Jozef en Jezus ik richt me nu tot jullie. Het is mooi dat de PIB jullie hier hebben geplaatst. Het draagt bij tot een aangenaam kerstgevoel bij alle mensen die hier voorbijkomen en naar jullie kijken of even stil bij jullie blijven staan. Maar laten we hopen dat jullie aanwezigheid hier en daar een voorbijganger zal aanzetten om zich even te bezinnen over zijn geloof of zal aanzetten tot een persoonlijk stil gebedje tot God. En daartoe zegen ik nu jullie beiden en ook de kribbe in de naam van de vader, de zoon en de H. Geest , amen”*.

In naam van de parochiegemeenschap dankte Bart als volgt de PIB: Beste Pibleden, van harte bedankt voor de gulle gift die jullie gedaan hebben om de kerststal nieuwe beelden te geven. Het getuigt ervan dan jullie in deze tijd waar mensen massaal het geloof de rug toekeren, toch nog blijven geloven in de blijde boodschap van Jezus. Bart dankte ook de kerkfabriek en de vele anderen die gezorgd hebben voor de mooie nieuwe kerstverlichting.

b) Tien jaar PIB

Op zaterdag 14 jan. vierde de PIB hun tienjarig bestaan. Er waren zo maar eventjes 300 aanwezigen. Dat was het maximum dat we konden ontvangen.

De feestavond bestond uit twee grote delen.

° De jaarlijkse klassieke pizza. De pizza was heel lekker, genoeg voor iedereen (drie stukken) en voor de nog hongerige een stukje surplus. De bediening liep heel vlot, sterke organisatie. En dan de grote show van eigen bodem. Jan Durieu, de grote bezieler en organisator verdient alle eer en lof. Ik citeer uit zijn rondschrijven aan de pibleden die met hem voor deze mooie avond gezorgd hebben.

Beste vrienden,

Wat ik had voorspeld 1 jaar geleden is dus uitgekomen. 10 jaar PIB een show waar we nog lang zullen over napraten. Iedereen van harte bedankt voor alle inzet. Zowel voor als op als achter de schermen. Alles liep van A tot Z heel goed.

Bart, Hans en ik zijn tevreden over de show. We hebben al tal van positieve commentaren gehoord. Tijdens de voorstelling kon je het publiek horen lachen en meezingen, meer hoefde dit niet te zijn. We danken iedereen voor alle voorbereidingen die jullie hebben genomen.

De Acts waren stuk voor stuk in orde en goed ingestudeerd. De mensen van klank hielden zich aan hun schema en de gordijnman kreeg en niet genoeg van. En de 2 oudjes met teksten en moppen, het stond op jullie lijf geschreven.

Beste Vrienden, Ik ben eraan begonnen. Wie kan zich vrijmaken om te repeteren voor 20 jaar PIB. Van zodra ik een programma heb opgemaakt mail ik deze door. Indien je hieraan wilt meewerken gelieve terug te mailen binnen de 10 jaar.

Nog de beste verjaardagsgroeten

Jan Durieu

7) LICHTMIS

Op zaterdag 28 febr. 2012 vierde onze parochiegemeenschap het feest van O.L.Vrouw Lichtmis. Op dit feest gedenken we hoe Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de tempel trokken om hem aan God toe te vertrouwen. Hier hoorden ze de oude profeet Simeon zeggen dat Jezus een Licht zou zijn voor alle mensen. De ouders wiens kind in 2011 gedoopt werd werden uitgenodigd om binnen te treden in deze gezindheid. De doopkaarsen kregen een bijzondere plaats in de viering. Deze kinderen mogen ook licht van Jezus zijn. Wat onthouden we van deze viering?

- * Dat al de ouders waren uitgenodigd. De ouders van binnen de parochie werden bezocht door pater Boni die ook de doopkaars ophaalde. De ouders van buiten de parochie werden aangeschreven en brachten zelf de doopkaars mee.
- * Een fantastische samenwerking tussen KAV en het parochiaal team. Afspraken werden gemaakt en de viering werd door KAV - lid Katrien Descamps uitgeschreven.
- * We vierden in een warme en zeer mooi versierde familiekring.
- * Al de handjes waarin de papa bij de doopplechtigheid de naam van het kind had geschreven trokken de aandacht.

- * Bij de viering werden ook de ouders, de kleine broers en zussen actief betrokken.
- * Terwijl Ludo het intredelied zong kwam pater Boni met een kleine in de handen vergezeld van de ouders naar het altaar. Met het kind in de handen duidde hij de betekenis van dit feest. ° Vier vaders ontstaken al de doopkaarsen. Veelvoudig licht van Jezus in ons midden.
- * Ann vanuit het parochiaal team bracht ons een mooie lezing over drie bloemen die tot leven kwamen. Deze witte, gele en rode bloem als teken van goedheid, dankbaarheid en liefde werden door moeders voor het altaar gebracht. Om ons tekort aan goedheid, dankbaarheid en liefde hebben we God om vergeving gevraagd.
- * Met een volgblaadje werd er veel samen gebeden: openingsgebed, geloofsbelijdenis, toewijding aan Maria.
- * Rosa vanuit het parochiaal team riep alle kleine broertjes en zusjes samen op een groot tapijt voor het altaar. Aan de hand van hele mooie en grote prenten vertelde ze het evangeliieverhaal van de opdracht van Jezus in de tempel.
- * Bij de voorbeden gelezen door de KAV brachten broertjes en zusjes mooie witte anjers bij het grote beeld van Maria.
- * Een vader, een moeder met hun kind en twee oma's brachten de offergaven naar het altaar.
- * Na het aanbrengen van de offergaven werden de kinderen gedoopt in 2011 door de ouders bij de priester gebracht. Deze nam ze één voor één in de handen en op voorspraak van Maria en Jozef vertrouwde hij al deze kinderen aan God toe.
- * Bij het grote dankgebed, het onze vader, de communie werd er ook intens gebeden.
- * Bij de vredewens gaven de ouders hun kindje een kruisje en allen wensten elkaar de vrede van de Heer toe.
- * De toewijding aan Maria samen met het bidden van het Wees Gegroet klonk zo oprecht en doorvoeld.
- * Op het einde van de viering riep pater Boni een gezin bij hem. Met het kind zegende hij ons allen.
- * Na de viering werd er nog veel nagepraat bij een glaasje. Men genoot van de heerlijke wafeltjes door leden van de KAV gebakken.
- * De doopkaarsen werden terug meegenomen, het keramiek handje werd gezocht en ieder gezin ontving een mooi bloempje..

- * Er waren een veertigtal gedoopte kinderen aanwezig.
- * Ouders die op het laatste ogenblik, door ziekte of andere begrijpbare omstandigheden niet konden aanwezig zijn werden niet vergeten.
- * Vele ouders zegden het ons uitdrukkelijk dat ze verwonderd waren over zo'n grote opkomst en over zoveel volk.
- * Aan de KAV en het parochiaal team en allen die hebben meegewerkt hartelijk dank.
- * Onze uitzonderlijke dank gaat uiteraard naar de kinderen, ouders en hun familie. Gods zegen over jullie allen.

8) DOOPCATECHESE

Op vrijdag 23 maart 2012 was het de eerste beurt van 2012 voor de doopcatechese. We mochten tien jonge gezinnen begroeten. Enkele hadden hun baby'tje meegebracht, anderen waren nog in verwachting. Patrick zorgde voor de opvang. Na de verwelkoming en het zich aan elkaar voorstellen stelde men de eerste vraag: Wat heeft men nodig bij het doopsel? Met wie heeft het doopsel te maken? Na deze ronde stond Emelda verwonderd over hoeveel zaken en uitingen zij op de grote flap had mogen opschrijven. Bij de tweede vraag: waarom laten jullie je kindje dopen kreeg pater Boni de gelegenheid om dieper door te dringen over de betekenis van het doopsel. Na deze ronde wordt het sacrament van het doopsel geduid als de weg van Jezus gaan. Aan de hand van een kaartenspel met het doopsel als vertrekkaart en het eeuwig leven als eindkaart gaat men de weg van en met Jezus. De ouders die elk wat kaarten hebben gekregen vormen die weg en lezen telkens de tekst op de achterzijde van een kruispuntkaart, een bagagekaart en een gevarenkaart. Op het einde van de avond stelt men de vraag: is deze avond meegevallen? Er waren er die er tegen opzagen om naar de avond te komen. Achteraf waren ze heel gelukkig. De rode draad van de evaluatie was: we zijn gelukkig, we mochten stilstaan bij de diepere betekenis van het doopsel, de routine werd doorbroken.

9) KAPUCIJNEN

Van maandag 27.02 tot 01.03.2012 had te Ranst het driejaarlijks kapittel plaats van de Vlaamse Kapucijnerprovincie. Men evalueert het verleden, men kijkt naar de toekomst en kiest een nieuw bestuur. Het nieuw bestuur ziet er als volgt uit: Provinciaal: Br. Gust Koyen (Watermaal - Bosvoorde nu Antwerpen), Vicaris-Provinciaal: Br. Hugo Gerard (Brugge), Tweede Definitior: Kenny Brack (Heuvelland - Ieper); derde definitior: Jan Wouters (Herentals) en vierde definitior Jan Geerts (Meersel - Dreef, Hoogstraten)

10) POOLS MEDEBROEDER EN POOLSE MIS

a) Poolse medebroeder: Kryspin Przemyslaw.

Vanuit de personele solidariteit onder de minderbroeders kapucijnen zijn er op dit ogenblik drie Poolse medebroeders in de Vlaamse provincie van de kapucijnen. Przemyslaw (zijn voornaam) verblijft nu in Ieper. Velen hebben hem al tegengekomen want hij trok met pater Boni overal zo een beetje mee. Zijn bedoeling is vooral door persoonlijke contacten zicht te krijgen op de Vlaamse pastoraal en zich te vervolmaken in het spreken van het Nederlands.

b) Poolse mis

Onze medebroeder heeft het initiatief genomen om iedere zondag om 17.00 uur in het Pools voor te gaan in een eucharistieviering.

Om het in bijbelse termen uit te drukken is het zoals het mosterdzaadje: klein maar groeit uit tot een grote boom.

- Op zondag 19 febr. waren er zes aanwezig: vijf mannen en één vrouw.
- Dat het zo rap zou groeien had ik zelf niet verwacht. Op zondag 4 maart waren ze al met een vijftigtal en meestal jonge Polen om eucharistie te vieren.
- Op zondag 01.04.2012: Palmzondag waren er maar eventjes 89 Polen die de in wat wij noemen "De Poolse Mis" aanwezig.

Zij die het verlangden konden na de viering in Franciscushuyse een potje koffie drinken bij een gezellige en gelovige babbel. Men kan

altijd contact opnemen met pater Przemek: Capucienenstraat 48, 8900 Ieper, 0474/626663.

11. DE +13 JONGERENWERKING

Fien Jonckheere die samen met Matthijs Dedier hoofdmoni's zijn van onze +13 meldt ons het volgende:

- * Onze jongerenwerking werkt vanaf dit jaar met een nieuw e-mailadres. Het oude (optocht_olv@hotmail.com) is dus niet meer in gebruik. We zijn vanaf nu te contacteren via leiding@plusdertienieper.be.

Op zondag 11 maart waren alle moni's: Rani, Rens, Pieter, Julie, Matthijs, Steven, Frederieke, Toon, Ruben en Fien aanwezig in de naamopgave van en de kruisjesoplegging bij onze vormelingen. Bij de mededelingen mochten ze aan de vormelingen de +13-werking voorstellen. Een folder werd ook bezorgd.

Onze +13 heeft een eigen website: www.plusdertienieper.be

12. VERLOOFDENCURSUS.

- *** Op vrijdag 17 febr. ging de verloofdencursus door in Franciscushuyse. Deze avond werd geleid door het gezin Bart en Katrien Lefever - Demuijnck en pater Boni. Het was een zeer geslaagde avond. Een lied over Liefde gebracht vanuit een PowerPoint en op het einde een PowerPoint over het sacrament van het huwelijk maakten de avond visueel en inhoudelijk heel sterk. De Poolse medebroeder kapucijn Przemek vertelde vanuit de verloofden en huwelijkservaring vanuit Polen.
- *** Van de elf koppels die in 2012 in onze kerk huwen waren er acht aanwezig. Eén koppel was al gehuwd en twee waren weerhouden.

13) UIT HET VEERTIGDAGENTIJDPROGRAMMA

PAROCHIE O.L.VROUW MIDDELARES IEPER

15.02.2012

—————> Woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd, een sterke tijd.

1) *In gebed en bij het ontvangen van de sacramenten*

- **Aswoensdag 22 februari om 19.00 uur in de kerk:**
verbranding van de palmtakken, eucharistie, **ASKRUISJE, KRUISEN**.
- **In het weekend vieren we eucharistie op zaterdag 18.00 u. en zondag 8.30 u.**
- **In de week:**
 - * **Eucharistievieringen:** op dinsdag 17.00 u. in Tempelhof.
op donderdag 17.00 u. H. Hart
 - * **Gebedsdienst:** op dinsdag 16.00 u. in H. Hart
op vrijdag 17.00 u. in Tempelhof.
- **Elke vrijdag in de kerk om 17.30 uur: *kruisweg***



- **Zaterdag 3 maart om 18.00 uur: Tweede instapviering met eerste communicanten.**
- **Zondag 11 maart om 10 uur: Naamopgave van en kruisjesoplegging bij vormelingen.**
- **Zaterdag 31 maart om 18.00 uur: Palmzaterdagviering (met parochiaal zangkoor)**
- **Zondag 1 april om 8.30 uur: Palmzondagviering.**

BIECHTVIERINGEN IN DE FEDERATIE:

- **Woensdag 14 maart om 14.00 u. vastenconferentie met aansluitend biechtviering in de kerk van Sint Jan.**
- **Maandag 2 april om 19.00 u. in de kerk van Sint Jacob**
- **Paaszaterdag 7 april van 9 tot 12 u in de kathedraal**



- **Dinsdag 3 april om 14.30 uur in de Familiekring:
CM, eucharistie en ziekenzalving.**

2) *Bezinningen*

- We lezen in de **vastenkalenders**, in het **parochieblad** en kijken naar de **kruisen**

We bezinnen:

- **Op woensdag 7 maart om 19.00 u in Sint Pieterskerk.**
- **Op woensdag 14 maart om 14.00 uur in de kerk van Sint Jan:
Predikant: E.H. Antoon Vandeputte , aansluitend biechtviering.**

3) *Sober leven*

- Er zijn twee **vastendagen**: Aswoensdag en Goede Vrijdag
- **Sober maal**: op Aswoensdag 22 februari en Goede Vrijdag 5 april telkens om 12.00 uur in Sint-Maartenskring.

4) **Broederlijk Delen**

- Dit jaar delen we met **Latijns-Amerika**. Elke dag wat uitsparen!
- Toon je groot hart, stop je restgeld in de **collectebus** voor Br. Delen bij onze lokale handelaars. Steun ook mild **de huis aan huis omhaling**.
- **Vrijdag 16 maart** om 19.30 uur in de Familiekring "**Bonte Talentenavond**" door Iln. van zesde leerjaars:
- **Koffiestop**: op vrijdag 2 maart van 13.00 u. tot 16.00 u. in de living van de zusters op de Poperingseweg 16. Als parochie sluiten wij aan bij deze koffiestop.
- **Filmvoorstelling**: "As it is in heaven" Vrijdag 23 maart om 14.30 u. en om 19.30 u. in het auditorium van Psychiatrie H. Hart, Poperingseweg 16.

Vergeet niet.

Op zaterdag 17 maart om 18 u. in onze kerk O.L.V rouw Middelaars de gedachtenisviering voor Agnes Coopman van Franciscushuyse.

14) Orgelconcerten 2012 en orgelbespelingen Ieper

a) Orgelconcerten:

St.-Pieterskerk op vrijdag om 20u30

25/05/2012 Duo '64-feet': Iris Eysermans & Marie-Noëlle Bette
01/06/2012 Aurélien Fillion (orgel) & Mélanie Filipiak (dwarsfluit)

St.-Maarten-St.-Niklaaskathedraal op vrijdag om 20u30

28/09/2012 Everhard Zwart, NI (orgel)
05/10/2012 Ludo Geloen (orgel) en Het Waregems harmonieorkest



b) *Bespelingen O.-L.-V.-Middelareskerk op zondag 11u*

03/06/2012	Ben Vandelannoote, doedelzak
01/07/2012	Sven Verhaeghe, schilderijen
05/08/2012	Klaas Bijlevens & Marc Maes
02/09/2012	Inge Zutterman, sopraan
07/10/2012	Evelien Hiele, kunstwerken

15) ITALIAANSE AVOND

Op zaterdag 21 april hebben we onze Italiaanse Avond in de familiekring. Deze avond dient echter niet alleen om hongerige magen, maar ook om onze kassa te vullen! De opbrengsten van deze avond zijn volledig ten voordele van onze +13-werking en het Sint-Franciscusjongerenkoor. Door deze Italiaanse Avond kunnen we onze leden een fantastisch zomerkamp bezorgen.

Kaarten in voorverkoop: volw.: €12 en kind : €8 !!

Kaarten bestellen via telefoon bij Stijn Decramer 0476 53 84 61, Matthijs Dedier 0498 20 03 65

Kaarten bestellen via mail: leiding@plusdertienieper.be of sfjk@hotmail.com

Kaarten bestellen persoonlijk bij:

* Stijn Decramer: Lijnwaadstraat 12, Ieper

* Fam. Vanhaverbeke: Capucienenstraat 1, Ieper

* Fam. Aeck: Pannenhuisstraat 36, Ieper

16) STEEK OVER

In een gezamenlijk initiatief van de decanaten Poperinge en Ieper.

Gedurende deze herbronningweek,

van zaterdag 21 april tot en met zondag 29 april,

bieden we gelovigen en zinzoekers een programma aan met geloofsgetuigenissen, bezinnings- en gebedsmomenten, ontmoeting en info, conferenties en uitwisseling rond geloof en spiritualiteit.

Een uitnodiging aan iedereen om vanuit de boodschap waarin Jezus van Nazareth centraal staat in te gaan op: Steek over.

III. WIJ PLANNEN

- 1) Als blikvanger drukken we de vieringen van de Goede Week en Pasen af op de laatste bladzijde van dit nummer.
- 2) Eucharistievieringen en communiediensten.
Zie bij “IV. Op onze parochie vieren we.”
- 3) Bijzondere vieringen

A) Eerste communie en vormsel

- donderdag 17 mei, O.L.H.-Hemelvaart, te 10.30 u. eerste communie
- vrijdag 18 mei om 19.30 u. avondwake voor de vormelingen.
- zaterdag 19 mei om 14.00 u. en om 17.00 u. vormselplechtigheid
- zaterdag 16 juni om 18.00 u. dankviering in de kerk voor de eerste communicanten en vormelingen met hun families, aansluitend receptie.

B) Opening van de meimaand

op vrijdag 27 april om 18.00 u. aan het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk: eucharistieviering.

C) H. Antonius

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Deze 9 dinsdagen beginnen op dinsdag 17 april 2012. Op elk van deze dinsdagen is er om 17.30 u. in de kerk: eucharistie, homilie en gebeden tot de H. Antonius.

D) Steek over “Taizégebed & broodmaaltijd”

Woensdag 25 april, 18.45 uur in onze kerk

De Arkgemeenschap getuigt tijdens deze viering, die door verschillende oren ondersteund wordt. Achteraf is er kans om elkaar te ontmoeten.

E) Getransplanteerden

Op zondag 20 mei 2012 om 11.00 u. komen onze hart-, lever-, nier- en longgetransplanteerden bidden voor hun donor en God danken voor een nieuw leven.

F) Slot van de meimaand

Vrijdag 30 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

G) Jubelviering pater Boni

Op maandag 28 mei om 10.00 uur in onze kerk starten we dit jubelfeest met een eucharistieviering. Daarna receptie in zaal Familiekring Iedereen welkom!



IV. OP ONZE PAROCHIE VIEREN WE:

A) In het weekend: eucharistievieringen

zaterdag 18.00 uur en zondag 8.30 uur

B) Weekdiensten

Eucharistieviering: dinsdag 17.00 u. Tempelhof

donderdag 17.00 u. H. Hart

Gebedsdiensten: dinsdag 16.00 u “Dienst op dinsdag:
Intentieviering H. Hart”.

vrijdag 17.00 u. gebedsdienst Tempelhof

C) Op de eerste vrijdag van elke maand eucharistieviering te 17.30 u.
in de weekkapel.

D) Op de 9 dinsdagen die het feest van de H. Antonius (13 juni 2012)
voorafgaan is er telkens om 17.30 uur een eucharistieviering (met
gebeden tot de H. Antonius en homilie) in de kerk.
De eerste dinsdag is op 17 april 2012.





V. DE MEIMAAND

**Opening van de meimaand op vrijdag 27 april 2012 om 18.00 uur
aan het beeld van O.L.V. in de tuinwijk.**

**In de loop van de meimaand bidden we aan de volgende
kapelletjes telkens om 18.30 uur.**

Woensdag 2 mei: Frezenbergkapel aan 't Hoeveke
verantwoordelijke: Familie Wydhooge

Vrijdag 4 mei: Poperingseweg bij café St.-Christophe
verantwoordelijke: Familie Milleville

Maandag 7 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat
verantwoordelijke: Familie Jaecques

Woensdag 9 mei: Pannenhuisstraat 34
verantwoordelijke: Familie Debergh

Vrijdag 11 mei Aan het Tempelhof
Uitzonderlijk om 17.00 uur!

Maandag 14 mei: Kapel aan de vaart, Dikkebusseweg-
Hommelhofstraat
verantwoordelijke: Hedwige Lietaert

Woensdag 16 mei: Kapel V.T.I.

Maandag 21 mei: Capucienenstraat 1
verantwoordelijke: Familie Vanhaverbeke

Op vrijdag 30 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg.
Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en
zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan
de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.



We vieren Goede Week en Pasen

*** Zaterdag 31 maart**

18.00 uur: Eucharistieviering, palmwijding en palmhulde.

*** Zondag 1 april**

8.30 uur: Eucharistieviering, palmwijding,
palmhulde en palmitreiking
Opgeluisterd door parochiaal zangkoor.

*** Dinsdag 3 april**

14.30 uur in de Familiekring met CM-Ziekenzorg:
eucharistie en ziekenzalving

*** Witte Donderdag 5 april**

19.00 uur Witte Donderdagviering,
eucharistie, voetwassing, aanbidding,
opgeluisterd door parochiaal zangkoor.

*** Goede Vrijdag 6 april**

15.00 uur Goede Vrijdagviering
20.30 uur Boetetocht (start St.-Jacobskerk)

*** Paaszaterdag 7 april**

18.00 uur Paaswake:
Wijding van het vuur en de paaskaars
Wijding van het doopwater
Hernieuwen van doopbeloften
Eucharistieviering
opgeluisterd door Sint-Franciscusjongerenkoor en +13

*** Pasen 8 april**

8.30 uur Eucharistieviering
en hernieuwing van de doopbeloften
Opgeluisterd door parochiaal zangkoor.

*** Tweede Paasdag 9 april**

10.30 uur Eucharistieviering.

*** Tweede Pinksterdag 28 mei**

10.00 uur jubileumviering pater Boni 50 jaar priester