

VREDE EN ALLE GOEDS



CONTACTBLAADJE
O.L.V.-MIDDELARES
Nr. 64
8 december 2012

Beste

Op de eerste zondag van de Advent werden we uitgenodigd door Jeremia, Paulus in zijn brief aan de Filippenzen en de evangelist Lucas om mensen vol verwachting te zijn en mensen die waakzaam in het leven staan. Deze drie personen hebben meteen de twee grote grondhoudingen die eigen zijn aan de advent onder onze aandacht gebracht.

- De profeet Jeremia is de profeet van de donkere dagen: ballingschap van zijn volk en verwoesting van de tempel van Jeruzalem. In deze onheilsvolle dagen blijft hij echter ook de profeet van de belofte. Hij tekent God als een God die aan zijn belofte trouw blijft.

- De apostel Paulus heeft veel tegenkantingen gekend in zijn leven, ook voor hem waren er veel moeilijke dagen. Maar hij zegt het zelf: “de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen is het hoopvolle perspectief dat mij heeft aangezet om vol te houden en door te gaan.”

- Lucas spreekt in zijn evangelie op deze eerste zondag: “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en hef uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Zorg er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Wees daarom altijd waakzaam en bid.

Ook wij leven op de dag van vandaag in moeilijke tijden. We zien het soms niet zitten. Niettegenstaande dit alles heffen wij onze hoofden op en zien uit naar de vervulling van de belofte. Wij willen waakzaam en biddend in het leven staan. Wij weten dat Hij gekomen is en die komst mogen we wij weer vieren op kerstdag zelf. In het vieren van het kerstfeest wordt ons de belofte aangezegd dat Hij er altijd voor ons zal zijn: God, mens geworden, in Jezus zijn zoon. Jezus ons een broeder die met ons meegaat elke dag.

Zalig Kerstfeest

I. ONZE PAROCHIE LEEFT.

1. Werden gedoopt:

a) *Vanuit onze parochiegemeenschap:*

Stella Delaplace dochter van Dries en Evy De Preter gedoopt op 15.04.12	19.07.10	Belijnstraat 13 8900 leper
Julius Delaplace zoon van Dries en Evy De Preter gedoopt op 15.04.12	05.01.12	Belijnstraat 13 8900 leper
Robbe Goderis zoon van Jan en Insani Petillion gedoopt op 14.04.12	28.01.12	Fazantelaan 4 8900 leper
Dianta Hoevenaeghel dochter van Andy en Lobke Thielemans gedoopt op 21.04.12	21.04.08	Poperingseweg 30 8900 leper
Aloïs Haus zoon van Christophe en Alien Vanhooren gedoopt op 26.05.12	08.01.12	Leemput 28 8900 leper
Rémi Vanhaelemeersch zoon van Tim en Marina Neyrinck gedoopt op 10.06.12	10.06.11	Koolmeeslaan 6 8900 leper
Febe Vanexem dochter van Francis en Sinja Timperman gedoopt op 10.06.12	15.02.12	Kantekleerstraat 11 8900 leper
Sam Verbeke zoon van Steve en Miralda Gillioen gedoopt op 17.06.12	17.04.12	Capucienenstraat 116 8900 leper

Ydo Massin zoon van Donald en Yvette Marenga San Gamana gedoopt op 23.06.12	20.02.12	Viooltjeslaan 9 8900 leper
Aiden Carlier zoon van Gino en Angélique Ligneel gedoopt op 24.06.12	24.06.11	Reigerslaan 11 8900 leper
Cara Sinnaeve dochter van Pascal en Cindy Debacker gedoopt op 14.07.12	02.02.12	Capucienenstrat 12, b5 8900 leper
Alexia Sinnaeve dochter van Pascal en Cindy Debacker gedoopt op 14.07.12	02.02.12	Capucienenstrat 12, b5 8900 leper
Jules Devrieze zoon van Paul en Sofie Desot gedoopt op 15.07.12	14.05.12	Poperingseweg 103 8900 leper
Bente Vaneechoutte dochter van Dirk en Aukje Lesage gedoopt op 15.08.12	24.08.07	Ter Linden 22 8900 leper
Baue Vaneechoutte zoon van Dirk en Aukje Lesage gedoopt op 15.08.12	08.09.09	Ter Linden 22 8900 leper
Thore Vaneechoutte zoon van Dirk en Aukje Lesage gedoopt op 15.08.12	17.10.11	Ter Linden 22 8900 leper
Nand Geerardyn zoon van Brecht en Griet Geldof gedoopt op 19.08.12	31.04.12	Ter Olmen 138 8900 leper
Dean Wicke zoon van Jeroen en Isabel Lesschaeve gedoopt op 19.08.12	18.07.12	Koolmeeslaan 15 8900 leper

Lily Debaene dochter van Kevin en Jorina Deraedt gedoopt op 25.08.12	24.12.12	Dikkebusseweg 154 8900 leper
Lune Vanbrabant dochter van Thijs en Machteld Noppe gedoopt op 25.08.12	11.01.12	Zwartkoplaan 6 8900 leper
Marie Mostaert dochter van David en Ann-Sophie Vancayzele gedoopt op 25.08.12	06.04.12	Graafschapstraat 1 8900 leper
Estelle Mostaert dochter van David en Ann-Sophie Vancayzele gedoopt op 25.08.12	06.04.12	Graafschapstraat 1 8900 leper
Céleste Deplaecie dochter van Thomas en Annelies Deruddere gedoopt op 08.09.12	15.06.12	Augustijnenstr. 88 8900 leper
Pyfte Vandemaele zoon van Angelo en Ann-Sofie Mylleville gedoopt op 09.09.12	07.09.12	Zwaluwlaan 3 8900 leper
Mila Delodder dochter van Andy en Emmelie Deraeve gedoopt op 15.09.12	29.03.12	Capucienenstraat 6B 8900 leper
Elisa Claeys dochter van Benny en Sandra Vandenbussche gedoopt op 23.09.12	26.07.12	Ooievaarlaan 30 8900 leper
Imani Sénéchal dochter van Aimé en Olivia Decramer gedoopt op 23.09.12	26.05.09	Tempermanstraat 26 8900 leper
Mila Sénéchal dochter van Aimé en Olivia Decramer gedoopt op 23.09.12	10.07.12	Tempermanstraat 26 8900 leper

Roos Dedrye 18.09.12 Kantekleerstraat 4
dochter van Lieven en Annick D'Haeninck 8900 Ieper
gedoopt op 03.11.12

Amélie Dehouck 02.08.12 Kuwaartstraat 13
dochter van Franky en Katrien Malfait 8900 Ieper
gedoopt op 24.11.12

b) Zijn ook gedoopt in onze kerk

Mila Hoorne 23.09.11 Brugstraat 13
dochter van Kevin en Sophie Lemaire 8904 Boezinge
gedoopt op 31.03.12

Claudia Crupa 11.07.11 Christuslaan 66
dochter van Marcin en Katarzyna Ziolkowska 8940 Wervik
gedoopt op 31.03.12

Jari Adriaensen 26.11.12 Meenseweweg 239
zoon van Erjen en Katja Goderis 8900 Ieper
gedoopt op 01.04.12

Mauro Deturck 29.09.09 Groenestraat 2
zoon van Kurt en Magalie Decramer 8647 Reninge
gedoopt op 01.04.12

Frauke Deturck 26.04.11 Groenestraat 2
dochter van Kurt en Magalie Decramer 8647 Reninge
gedoopt op 01.04.12

Bas Declercq 07.01.12 Veurneseweg 565
zoon van Koen en Liesbeth Lemaire 8906 Elverdinge
gedoopt op 07.04.12

Siemen Declercq 07.01.12 Veurneseweg 565
zoon van Koen en Liesbeth Lemaire 8906 Elverdinge
gedoopt op 07.04.12

Elena Deseure dochter van Diego en Katia Eneman gedoopt op 07.04.12	02.12.11	Zonnebeekseweg 135 8900 Ieper
Laarke Vervisch dochter van Dävy en Tracey Artois gedoopt op 08.04.12	10.05.11	Stijn Streuvelswijk 18 8908 Vlamertinge
Aleksander Przybyla zoon van Tomasz Przybyla en Anna Koziol gedoopt op 08.04.12	01.01.12	Zonnebeekseweg 41 8900 Ieper
Jeremie Bulckaen zoon van Jeroen en Els Thieu gedoopt op 14.04.12	15.01.12	Dikkebusseweg 477 8900 Dikkebus
Jenthe Dejaegher dochter van Adriaan en Kim Cardon gedoopt op 21.04.12	01.09.11	Veurneseweg 209 8900 Brielen
Jack Demette zoon van Geoffrey en Soetkin Claeys gedoopt op 21.04.12	22.04.11	Poperingseweg 249 8908 Vlamertinge
Delayna Vangheluwe dochter van Robby en Sitie Djoemena gedoopt op 29.04.12	08.03.05	Kriekstraat 1A 8956 Kemmel
Simayra Vangheluwe dochter van Robby en Sitie Djoemena gedoopt op 29.04.12	06.01.10	Kriekstraat 1A 8956 Kemmel
Charissa Verhelle dochter van David en Rebecca Grijp gedoopt op 12.05.12	01.09.11	Weverijstraat 15 8900 Ieper
Emmanuel Davis zoon van Rayhan en Katrien Gunst gedoopt op 02.06.12	13.01.12	17B Montagu Square London W1H2Le

Amauri Decrop dochter van Glenn en Kelly Debecker gedoopt op 02.06.12	15.03.12	Veldstraat 49 A 8650 Houthulst
Lieze Turck dochter van Wim en Friedel Keyngnaert gedoopt op 09.06.12	06.12.11	A. Rodenbachstraat 46 8908 Vlamertinge
Wanne Durnez zoon van Maarten en Annelies Moerman gedoopt op 09.06.12	14.02.11	Diksmuidseweg 443 8904 Boezinge
Marie Ghillebert dochter van Thomas en Valérie Alleman gedoopt op 10.06.12	17.10.11	Busseniershof 38 8970 Poperinge
Kimberly Polfliet dochter van David en Leire Melanie gedoopt op 16.06.12	22.08.08	Rue de Lille 48 7784 Warneton
Mathis Beheyt zoon van Kim en Trio Shirly gedoopt op 16.06.12	03.02.12	Wijtschaatsestraat 18 8902 Voormezele
Rosalie Biokou dochter van Modest Biokou Olarewadjou en Ine Uzeel gedoopt op 16.06.12	07.12.11	Vrijheidstraat 6 Ieper
Ulrike Devos dochter van Sylvester en Katrien De Keyzer gedoopt op 17.06.12	11.08.11	Nieuwe Kalsijde 7 8920 Langemark
Dias Delattre zoon van Stephane en Coraly Soumon gedoopt op 23.06.12	21.06.11	Ieperstraat 58 8940 Geluwe
Emma Odent dochter van Dennie en Inge Bril gedoopt op 23.06.12	14.12.11	Sittingbournelaan 41 8900 Ieper

Destiny – Emmy Depover dochter van Francis en Sabrina Goossens gedoopt op 24.06.12	23.09.11	Veemarkt 1 8900 Ieper
Yoline Florissoone dochter van Gregory en Dorothée Coevoet gedoopt op 29.06.12	23.01.12	Meenseweg 470 8902 Zillebeke
Emile Verkamer zoon van Harrie en Sophie Chapelle gedoopt op 30.06.12	22.09.11	Lindendreef 5 8900 Ieper
Wout Barbez zoon van Davy en Eveline Himpens gedoopt op 30.06.12	13.07.11	Zandvoordestraat 41 8902 Zillebeke
Lotte Barbez zoon van Davy en Eveline Himpens gedoopt op 30.06.12	13.07.11	Zandvoordestraat 41 8902 Zillebeke
Aimé Vervaecke zoon van Jeroen en Leontine Maes gedoopt op 07.07.12	02.11.11	Poperingseweg 345 8908 Vlamertinge
Dominik Zalas zoon van Boguslaw en Anna Sworowska gedoopt op 07.07.12	20.03.12	Veurnestraat 16/3b 8900 Ieper
Nora Garrein dochter van Niels Reynaert en Anouck Garrein gedoopt op 08.07.12	23.02.12	Bikschotestraat 77 8920 Langemark
Remi Bouderez zoon van Davy en Ann-Sofie Vannieuwenhuyse gedoopt op 08.07.12	08.05.12	Brugseweg 495A 8900 Ieper
Levinio Colpaert zoon van Kristof en Djuilie Plysier gedoopt op 08.07.12	11.05.12	Dikkebusseweg 580 8900 Dikkebus

Nina Lepoutre dochter van Laurent en Leslie Doom gedoopt op 14.07.12	09.01.12	Bruggestraat 18 8920 Poelkapelle
Daan Volckaert zoon van Dieter en Veerle Nassen gedoopt op 14.07.12	11.10.11	Weverijstraat 21 8900 Ieper
Nore Casier dochter van Sammy en Leen Verkinder gedoopt op 14.07.12	24.12.11	Hogeweg 190 8930 Menen
Madison Laforce dochter van José en Manuella Cauwelier gedoopt op 21.07.12	16.06.10	R. van Bethunelaan 33 8900 Ieper
Odin Vanderheeren zoon van Hubert en Angélique Peutevinck gedoopt op 21.07.12	31.05.12	Haringeplein 29 8972 Roesbrugge
Quinten Doolaeghe zoon van Romeo en Nadine Vandevyvere gedoopt op 21.07.12	07.12.10	Dranouterstraat 3 8950 Nieuwkerke
Ashley Claeys dochter van Diego en Kimberley Schreel gedoopt op 22.07.12	12.05.12	Boezingsestraat 51 8904 Boezinge
Stan Gryson zoon van Wim en Sofie Vanwollegem gedoopt op 28.07.12	28.11.11	Zonnebeekseweg 61 8900 Ieper
Kaat Desmedt dochter van Christophe en Sylviane Verhille gedoopt op 29.07.12	19.10.12	Kalvaart 42 8900 Ieper
Kobe Woets zoon van Franki en Vanessa Rooseboom gedoopt op 04.08.12	15.11.11	Bellestraat 15 8908 Vlamertinge

Ciara Deltombe dochter van Rico en Cindy Deplacie gedoopt op 11.08.12	14.12.11	Vlamertingseweg 54 8970 Reningelst
Quinten Meirlaan zoon van Nikolaas en Glency Brill gedoopt op 11.08.12	29.05.12	Breydelhofstraat 19 8900 Brielen
Dille Fournier dochter van Christophe en Katrien De Moor gedoopt op 18.08.12	30.03.12	Wieltje 27B 8900 Sint Jan Ieper
Laura D'alleine dochter van Jurgen en Annabel Doise gedoopt op 19.08.12	20.04.12	Busseniershof 41 8970 Poperinge
Eliano Van Raepenbusch zoon van Jan en Lindsay Bossaert gedoopt op 19.08.12	15.05.12	Sint Jansstraat 18 8900 Ieper
Tijl Wydhooge zoon van Kris en Hermien Vandoorne gedoopt op 26.08.12	30.09.11	Diksmuidestraat 26 8650 Merkem
Luca Dodo zoon van Chivaro en Maes Sarah gedoopt op 26.08.12	08.05.12	Stationsstraat 7 8900 Ieper
Wout Desaegher zoon van Birgen en Kaat Cuveele gedoopt op 26.08.12	06.04.12	Menenstraat 137B 8980 Geluveld
Ververken H�el�ene dochter van Sebastien en Sharon Devolder gedoopt op 08.09.12	21.03.12	St. Niklaasstraat 1, 2A 8900 Ieper
Mat�eo Van Belleghem zoon van Nicola en Delfine Claus gedoopt op 09.09.12	02.07.12	Zesde Lansierslaan 12 8900 Ieper

Moyra Loosvelt dochter van Björn en Joika Verfaillie gedoopt op 15.09.12	30.05.12	Rijselseweg 114 8900 leper
Jenne Wostyn zoon van Pascal en Lindsay Jacob gedoopt op 16.09.12	20.09.11	Paddepoelstraat 16 8900 leper
Liam Angillis zoon van Joachim en Kelly Van Lierde gedoopt op 16.09.12	04.06.10	Kaaistraat 11 8900 leper
Anna-Lucia Angillis zoon van Joachim en Kelly Van Lierde gedoopt op 16.09.12	17.02.12	Kaaistraat 11 8900 leper
Mattia Boudein zoon van Andy en Jessy Loose gedoopt op 22.09.12	23.06.12	Dr. Dekemelelaan 6A 8904 Boezinge
Neufort Di-Maró zoon van Donovan en Tatiana Haelewyn gedoopt op 23.09.12	24.07.12	St.-Jorisstraat 45 8906 Elverdinge
Bereket Ahmed zoon van Sarbest en Gendolyn Verbeke gedoopt op 24.09.12	22.03.11	Kerkstraat 7 8640 Oostvleteren
Oona Debruyne dochter van Frederik en Delfine Willemyns gedoopt op 29.09.12	26.06.12	Zonnebeekseweg 18 8900 leper
Eleonora De Smul dochter van Roderik en Renate Carrein gedoopt op 29.09.12	26.09.11	Zonnebeekseweg 151 8900 leper
Juliette Delanote dochter van Kristof en Evelien Lauwers gedoopt op 30.09.12	16.08.12	Kriekstraat 2 8902 Voormezele

Iben Soete zoon van Sébastien en Els Deleu gedopt op 06.10.12	22.03.12	Geluveldplaats 18 8980 Geluveld
Nora Knockaert dochter van Kristof en Bianca Vandenberghe gedoopt op 07.10.12	13.07.12	Dikkebusseweg 422 8900 Dikkebus
Nakita Plovie dochter van Karel en Haissi Bequoye gedoopt op 26.10.12	30.05.12	Provinciebaan 170/C 8880 Ledegem
Aksana Willemijn dochter van Jean-Claude Vandevyvere en Kathy Willemijn gedoopt op 27.10.12	03.01.12	Nieuwkerkestraat 8 Nieuwkerke
Elias Noppe zoon van Jurgen en Sandra Derycke gedoopt op 28.10.12	23.08.12	Wieltje 93 8900 Ieper Sint-Jan
Emile Lahaye zoon van Ringo en Hannelore Six gedoopt op 04.11.12	05.09.12	Sint-Andrieshof 34 8970 Poperinge
Inora Aeck dochter van Tommy en Angélique Decroix gedoopt op 04.11.12	29.09.12	Veurneseweg 600 A 8906 Elverdinge
Lowie Van Hecke zoon van Renaat en Inge Robin gedoopt op 04.11.12	14.09.12	Marshofstraat 4 8908 Vlamertinge
Thörren Provoost zoon van Björn en Kathy Florissoone gedoopt op 24.11.12	17.09.12	Nonnenbossen-Zuid 42 8980 Zonnebeke
Gohan Vanderstraeten zoon van Louginillo Wildemeersch en Romy Vanderstraeten gedoopt op 24.11.12	08.07.12	Plumerlaan 63 Ieper

Jesse Claeys 14.09.12
zoon van Davy en Kim Depoorter
gedoopt op 02.12.12

Steenbeekstraat 14
8650 Jonkershove

Kirano Swaels 29.05.12
zoon van Wesley en Sylvie Vitse
gedoopt op 08.12.12

Nieuwplaats 4, bus 2
8920 Poelkapelle

Megan Vitse 05.05.11
dochter van Sylvie Vitse
gedoopt op 08.12.12

Nieuwplaats 4, bus 2
8920 Poelkapelle

2. Huwelijk

In goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid.

a) Hebben elkaar liefde en trouw beloofd

Pieterjan Vanhove, Augustijnenstraat 94, 8900 Ieper
en Lies Capelle, Augustijnenstraat 94, 8900 Ieper
op 01 - 09 - 2012

Lander Dehaene, Omloopstraat 25, 8900 Ieper
en Julie Deroo, Omloopstraat 25, 8900 Ieper
op 10 - 11 - 2012

b) Huwden ook in onze kerk

Dries Verbrugghe, Bezembinderstraat 2, 8650 Houthulst
en Kim Cuveele, Bezembinderstraat 2, 8650 Houthulst
op 28 - 04 - 2012

David Fertin, Zomerbloemweg 9, 8906 Elverdinge
en Delfien Lauwers, Zomerbloemweg 9, 8906 Elverdinge
op 26 – 05 - 2012

Kevin Van Exem, Diksmuidseweg 358, 8904 Boezinge
en Lindsey Turck, Diksmuidseweg 358, 8904 Boezinge
op 01 – 06 – 2012

Luk Sweertvaegher, Kapellestraat 1, 8650 Houthulst
en Anna Lewandowska, Kapellestraat 1, 8650 Houthulst
op 15 – 07 - 2012

Joachim Durieu, Eigenheerdstraat 20, 8900 Ieper
en Vaunice Da Silva Caetano, Eigenheerdstraat 20, 8900 Ieper
op 04 -08 - 2012

Birger Vandeplassche, Frezenbergstraat 112, 8980 Zonnebeke
en Joke Goethals, Frezenbergstraat 112, 8980 Zonnebeke
op 10 – 08 - 2012

Dimitry Vanhove, Studentenstraat 1, 8900 Ieper
en Jolien Barbry, Studentenstraat 1, 8900 Ieper
op 11 – 08 - 2012

Davy Moerman, Veurneseweg 600 B, 8906 Elverdinge
en Sophie Lampaert, Veurneseweg 600 B, 8906 Elverdinge
op 08 – 09 – 2012

Stefaan Decraemer, Windeweg 8, 8900 Dikkebus
en Temperville Nathalie, Windeweg 8, 8900 Dikkebus
op zaterdag 29 – 09 - 2012

Wouter Degraeve, Hallebaststraat 8, 8900 Ieper
en Annelies Desramaults, Hallebaststraat 8, 8900 Ieper
op 13 – 10 - 2012

c) Verlangten te huwen in onze kerk

Frederik Delva, Capucienenstraat 49, 8900 Ieper
en Stephanie Vermeersch, Capucienenstraat 49, 8900 Ieper
op 06.07.2013

Kjartan Deketelaere, Sulferbergstraat 39 bus 1, 8000 Brugge
en Lynn Florissoone, De Clerckstraat 10, 8900 Ieper
op 12.07.2013

Jeroen De Schepper, Dikkebusseweg 133, 8900 Ieper
en Kimberley Bouckenoghe, Dikkebusseweg 133, 8900 Ieper
op 13.07.2013

d) Verlangen ook te huwen in onze kerk

Brecht Van Walleghem, Meulebekerstraat 66, 8740 Pittem
en Tessy Vitse, De Montstraat 9 bus 2, 8900 Ieper
op 25.05.2013

Wim De Kimpe, Veurnseweg 90, 8900 Brielen
en Marieke Pattyn, Veurnseweg 90, 8900 Brielen
op 15.06.2013

Wim Lefieuw, Zonnebeekseweg 351, 8900 Ieper
en Kaat Butaye, Zonnebeekseweg 351, 8900 Ieper
op 24.08.2013

Bram D'Hulster, Kasteelweg 7, 8640 Oostvleteren
en Annelies Steelandt, Kasteelweg 7, 8640 Oostvleteren
op 06.09.2013

Zij die huwen worden voorbereid in een verloofdencursus
op vrijdag 22 februari 2013 te 19.30 u.
door Bart en Katrien Lefever-Demuijnck, Ter Olmen 6
en door pater Boni Van Looveren, Capucienenstraat 48

3. Overlijdens

God, dat onze overledenen geborgen mogen zijn in uw liefde.
Dat zij onze namen bij U in herinnering roepen.
Dat wij niets verloren laten gaan van wat hen zo groot heeft gemaakt
in uw ogen en in ons hart.

a) Overledenen van onze parochie

Béatrice Van den Berghe weduwe van Jean Bacquaert Ter Olmen 14, 8900 Ieper	02.07.24	01.04.12
Edgard Michiel echtgenoot van Hilde Schreel Capucienenstraat 74, 8900 Ieper	13.09.45	11.04.12
Paul Schotte echtgenoot van Christine Timperman Ter Linden 27, 8900 Ieper	16.06.52	24.04.12
Camiel Meeuws weduwnaar van Josette Ameye Adriaansensweg 36, 8900 Ieper begraven te Geluveld	16.08.20	14.05.12
Zuster Andrea D'haenens Zuster van de Bermhertigheid Jesu Poperingseweg 16, 8900 Ieper begraven in de kloosterkapel	09.09.24	23.05.12
Alfons Luyten zoon van wijlen Raymond en Godelieve Leire Viooltjeslaan 10, 8900 Ieper	21.04.35	20.06.12
Marie-Justine Maes echtgenote van Daniël Bulckaen Pater Willibaldlaan 29, 8900 Ieper	01.07.32	29.06.12
Gilbert Bossaert weduwnaar van Ivonne Desramaults Dikkebusseweg 69, 8900 Ieper	12.05.22	30.06.12
Mauricette Vermeersch weduwe van Michel Garrein Leeuweriklaan 2, 8900 Ieper	03.03.32	07.07.12

Fernande Bollein weduwe van Henri Knockaert Sterrestraat 16, 8900 Ieper	05.10.23	13.07.12
Andréa Vandecaveye RVT Tempelhof, Tulpenlaan 19, 8900 Ieper	11.12.31	19.07.12
Avila De Splenter weduwe van Hilaire Van Gheluwe Posthoornstraat 34, 8900 Ieper	25.08.24	31.07.12
René Carton echtgenoot van Alice Tournicourt Huize Zonnelyd, voorheen Capucienenstraat 3, 8900 Ieper	03.08.20	17.08.12
Camille Vannieuwenhuyze echtgenoot van Noëlla Bailleul Izegrimstraat 88, 8900 Ieper	10.10.28	19.08.12
Paula Tailly weduwe van Roger Vervisch Huize Zonnelyd, voorheen Lijnwaadstraat 16, 8900 Ieper	05.12.26	18.08.12
Emile Debruyne echtgenoot van Nora Roose Izegrimstraat 52, 8900 Ieper	04.06.26	20.08.12
Ferdinand Ollevier echtgenoot van Elona Verschueren Azalealaan 11, 8900 Ieper	23.10.29	01.10.12
Gustaaf Heindryckx weduwnaar van Lutgarde Dewaele Motestraat 7, 8900 Ieper	03.11.29	23.10.12
Fernand Deceuninck weduwnaar van Jacqueline Ghesquière Dikkebusseweg 75, 8900 Ieper	19.03.34	05.11.12

b) Werden ook begraven in onze kerk

Robert Andries weduwnaar van Maria Denuwelaere RVT Wintershove Vlamertinge	28.02.26	12.05.12
Paula Carton weduwe van André Dewilde Huize Sint-Jozef, voorheen Oude Veurnestraat 75, 8900 Ieper	23.08.21	02.06.12
Ida Noben weduwe van André Wellecan Huize Wieltjesgracht	01.06.28	03.06.12
Prosper Michiel echtgenoot van Agnes de Marlie Huize Zonnelied, voorheen Fochlaan 48, 8900 Ieper	01.02.23	15.07.12
Andréa Coens echtgenote van Cyrille Odent Huize Sint-Jozef, voorheen Armentierstraat 26, 8953 Mesen	28.08.27	21.07.12
Eric Dedeurwaerder echtgenoot van Laurianne Timmerman Westkaai 23, 2, 8900 Ieper	04.10.39	04.08.12
Madeleine Decuyper weduwe van August Annoot Huize Zonnelied, voorheen Dehaernestraat 30, 8900 Ieper	11.05.20	28.08.12
Gaston Vandamme echtgenoot van Louise Van Wallegghem Huize Zonnelied, voorheen Astridlaan 3, 8670 Oostduinkerke	18.12.20	02.10.12
Ronny Carpentier weduwnaar van Caroline Decoene en echtgenoot van Goedele Hardy Veurnseweg 506, 8906 Elverdinge	24.08.62	29.09.12

Jacques Durieu echtgenoot van Andréa Beke Plumerlaan 89, bus 4, 8900 Ieper	27.07.37	06.10.12
Georgette Lucas Hovelandlaan 31, 8900 Ieper	24.07.41	18.11.12
Jeannine Gadeyne zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke, voorheen Hovelandlaan 15, 1B, 8900 Ieper	06.07.34	24.11.12

II. ACTIVITEITEN

In deze steeds weerkerende rubriek blikken we terug op wat voorbij is. Enerzijds maken we een keuze en kiezen is altijd verliezen, anderzijds zijn de aangebrachte items zo gekozen dat ze ons even doen nadenken en ons inspireren, gevoelig maken voor wat leeft en wat mogelijk is. Er gebeurt zoveel om dankbaar mee te dragen.

1. Broederlijk Delen

*** Dit jaar gaf Broederlijk Delen het volgende resultaat

* Koffiestop	170,96
* Huis aan huisomhaling	2855,53
* Omhaling met Pasen	471,10
* Giften	500,00
* Collectebussen	52,24
* Sober maal – Capucienenschool	334,50
* Bonte Talentenavond zesdes Capucienenschool	407,13
Totaal:	4791,46

In dit bedrag zijn de rechtstreekse overschrijvingen niet inbegrepen.

2. Parochieblad Kerk en Leven

Je kunt nog altijd abonneren op het Parochieblad “Kerk en Leven”.

Het parochieblad schept een band met de parochie zelf, de toekomstige pastorale eenheid, het decanaat Ieper, het bisdom en de wereldkerk.

Neem hiervoor contact op met:

- Marc Wolters, Ooievaarlaan 8, tel. 0477/24 36 45

of

- Pater Boni, Capucienenstraat 48, tel. 0479/44.05.07

U kunt ook de som van 29 euro rechtstreeks overschrijven op nummer 850-8143889-58 Kerk en Leven, federatie Ieper stad, Janseniusstraat 7, 8900 Ieper met vermelding "abonnement 2013".

3. Website van de parochie

Voor alle mogelijke informatie en wekelijkse berichtgevingen (eucharistievieringen, dopen, huwelijken, overlijdens en actuele berichtgeving vind je op onze website www.parochie-olv-middelares-ieper.be

Klikken op de rubriek: PAROCHIENIEUWS

4. Namen noemen

1. Pater Boni

Op 2de pinksterdag, 28 mei 2012, mocht pater Boni zijn gouden priesterjubileum vieren en dertig jaar pastoor op de parochie.

- Tijd nog moeite werd gespaard. Er werd veel vergaderd, overlegd, opzoek werk verricht, gepland, getelefoneerd, gemaïld, vele kilometers werden afgelegd en heel veel personen, verenigingen, werkgroepen en instanties aangesproken. Het resultaat mocht gezien worden.

- Een prachtige eucharistieviering, met alles erop en eraan, voorgegaan door Vicaris generaal Koen Vanhoutte uit ons bisdom in een meer dan bomvolle kerk met vierende, zingende en biddende mensen.

- Een receptie met muzikale kunstenaars, eminente sprekers en een ludieke kuisploeg. Smakelijke broodjes, heerlijke dranken en fijne bediening. Een enorme prachtige versierde familiekring en een nooit geziene PowerPoint met foto's van nu en uit een ver verleden. Maar vooral dankbare en vriendelijke mensen.

- Het avondfeest voor familie en genodigden was van meer dan de hoogste plank.
- Voor al de blijken van genegenheid: geschenken, kaarten, groeten, gebed meeleven en meevoelen oprecht dank. Namen noemen zou ons veel te ver brengen. We mogen het risico ook niet lopen personen vergeten te noemen. Aan de trekpaarden, de werkers van het eerste en het laatste uur, jong en oud, groot en klein, gezien en ongezien hartelijk dank. God zegene en beware ons allen.
- We verwijzen naar de mogelijkheid om de foto's over het jubileum van pater Boni te bekijken en/of te bestellen. Surf naar http://fotoneiryndk.pixerang-gallerij.be/nl/gallerij/Pater_Boni/Pater_Boni, klik op "galerij online" bij pater Boni: codenummer bon 600

2. Zuster Mieke Kerkhof

Verkiezing bij de zusters van de Bermhertigheid Jesu.
Zuster Liesbeth stuurde ons het volgende bericht.

"Op woensdag 10 juli is er in onze congregatie "Zusters van de Bermhertighied Jesu" verkiezing geweest en ik wil jullie laten delen in de uitslag.

Algemeen overste: zr. Mieke Kerckhof

Raadsleden (bestuursleden):

van Brugge: zr. Ignace, zr. Josiane, zr. Catharina

van Kortenberg: zr. Stefana

van Ieper: zr. Viviane en zr. Liesbeth die ook eerste assiste wordt.

Zuster Mieke blijft in Ieper wonen in de Poperingseweg.

De vorige overste, zr. Maria woont nu in de D'Hondstraat in Ieper en is er lokale overste.

Zr. Ignace blijft lokale overste in Brugge en Zr. Liesbeth lokale overste in Ieper" .

In naam van de parochiegemeenschap wensen we deze zusters en zeker zuster Mieke van harte proficiat. We vragen Gods zegen over hun dienstwerk

3. André Vandenbruwaene, voorzitter kerkfabriek.

Op 11.08.1962 huwden te Deinze: André Vandenbruwaene en Nicole Heyerik uit de Kervijnlaan 1. In de weekendviering op zaterdag 11 aug. mochten ze reeds gelukwensen ontvangen van de vierende gemeenschap. Op zaterdag 18 aug. werd dit jubileum gevierd met familie en trouwe vrienden. In een eucharistieviering werd God gedankt om vijftig jaar in liefde en trouw. De gouden draad in heel het feestgebeuren was een grote boog van dankbaarheid. Een boog die reikte van hun ouders over hen heen naar hun eigen kinderen, kleinkinderen, familie en vele vrienden. In die veelkleurige boog van dankbaarheid werden André en Nicole met alles en nog wat bedacht. We wensen onze voorzitter en zijn vrouw nog vele jaren.

4. Josianne Arnaert en Ignaas Lasure

Door omstandigheden heeft Ignaas Lasure zijn ontslag gegeven als voorzitter. Onder leiding van regioverantwoordelijke Hannelore kwam het bestuur samen ten huize van Alfons Pessemier. Met eenparigheid van stemmen werd Josianne Arnaert gevraagd om voorzitter te worden. Zij heeft het aanvaard en wij vonden het allemaal hartverwarmend. Proficiat Josianne. Aan Omer Laire werd gevraagd om medevoorzitter te worden. Ook hij heeft het aanvaard. Proficiat en bedankt Omer.

Tijdens het ledenfeest, op dinsdag 20 november, kondigde voorzitter Ignaas Lasure zijn ontslag aan.

Velen lieten horen dat ze het spijtig vonden. Hij gaf vervolgens de sleutels aan de nieuwe voorzitter Josianne. Deze laatste liet meteen aanvoelen dat ze een krachtdadige voorzitter is, begaan met het wel en wee van heel het trefpunt. Zij dankte Ignaas voor die zes jaar voorzitterschap met zoveel toewijding gedaan. Ze vroeg het vertrouwen en medewerking. Met een daverend en goedkeurend applaus mag ze haar taakvervulling beginnen. Veel geluk en zegen Josianne.

5. Dirk Raes en Patrick Vanpeteghem

Vanaf januari 2013 wordt Dirk Raes, lid van het dagelijks bestuur, voorzitter van onze PIB. We wensen hem veel succes toe. Ook een gelegenheid om Patrick Vanpeteghem te bedanken voor zoveel jaar voorzitterschap. Patrick was voorzitter vanaf 2001.

6. Femma

Onze KAV is van naam veranderd en heet nu Femma.

7. Mathias Parret

Op zondag 2 september 2012 werd priester Mathias aangesteld als pastoor van de uitgebreide federatie, samen met deken Roland Hemeryck, pater Boni Van Looveren, pr. Igor De Bliqy en parochieassistente zuster Lieve Desodt. Zij vormen samen met heel wat vrijwilligers een hecht team.

8. Przemek.

Onze Poolse medebroeder Przemek die enkele maanden bij ons verbleef en met pater Boni mee voorging in de weekendvieringen van onze federatie en ook alleen voorging in de week bij de zusters van het H. Hart en in de Sint Pieterskerk is op dinsdag 17 juli definitief teruggekeerd naar Polen.

5. Eucharistievieringen voor Polen en Filippijnen

De Poolse en de Filipijnse gemeenschap vieren maandelijks eucharistie in onze kerk

- Poolse gemeenschap: De Poolse gemeenschap komt elke 2^{de} zondag samen in onze kerk om 17.00 uur. De Poolse priester, Richard Oblizajek, van de Paroisse Polonaise te Roubaix gaat voor in de viering.
- Filipijnse gemeenschap: Elke 4^{de} zondag van de maand komt de Filipijnse gemeenschap samen. Zij vieren in onze kerk eucharistie om 15 uur. Het is een Filipijnse priesterstudent die voorgaat in de viering.

Na de viering, zowel van de Polen als de Filippijnen, is er een gemoedelijke ontmoeting in Franciscushuyze.

6. Doopcatechese

Ook in 2012 waren er avonden voor doopcatechese.

- Op vrijdag 23 maart was het de eerste beurt van 2012. We mochten tien jonge gezinnen begroeten. Enkele hadden hun baby'tje meegebracht,

anderen waren nog in verwachting. Patrick zorgde voor de opvang. Na de verwelkoming en het zich aan elkaar voorstellen stelde men de eerste vraag: Wat heeft men nodig bij het doopsel? Met wie heeft het doopsel te maken? Na deze ronde stond teamlid Emelda verwonderd over hoeveel zaken en uitingen zij op de grote flap had mogen opschrijven.

Bij de tweede vraag: waarom laten jullie je kindje dopen kreeg pater Boni de gelegenheid om dieper door te dringen over de betekenis van het doopsel. Na deze ronde werd het sacrament van het doopsel geduid als de weg van Jezus gaan. Aan de hand van een kaartenspel met het doopsel als vertrekkaart en het eeuwig leven als eindkaart gaat men de weg van en met Jezus. De ouders die elk wat kaarten hebben gekregen vormen die weg en lazen telkens de tekst op de achterzijde van een kruispuntkaart, een bagagekaart en een gevarenkaart. Op het einde van de avond stelde men de vraag: is deze avond meegevallen? Er waren er die er tegen opzagen om naar de avond te komen. Achteraf waren ze allemaal heel gelukkig. De rode draad van de evaluatie was: we zijn gelukkig, we mochten stilstaan bij de diepere betekenis van het doopsel, de routine werd doorbroken.

- Op vrijdag 1 juni waren er tien gezinnen aanwezig. Samen verantwoordden we de vraag naar het doopsel. We bleven stilstaan bij de diepe betekenis van het sacrament van het doopsel. Het was bemoedigend te horen hoe ouders hun kinderen christelijk willen begeleiden op hun levensweg.

- Op vrijdag 7 september waren we met zes jonge gezinnen samen in Franciscushuyze. Na de klassieke voorstelling aan elkaar vertelden we al zoekend wat het doopsel bij ons oproept. Vanuit de aangebrachte tekenen en symbolen maar ook vanuit de aangeduide rol van ouders, peter en meter, familie en geloofsgemeenschap gingen Emelda en pater Boni dieper in op die aangebrachte elementen zoals water, olie, licht, schapulier, paspoort en anderen. Aan de opdracht van ouders, peter en meter, gemeenschap ging men niet voorbij. Men vroeg ook aan ouders waarom ze hun kindje laten dopen. Emelda vraagt dan ook hoe ze hun kind de weg als christen gelovig gaan voorleven. Aan de hand van het kaartspel “ De weg van een christen” kunnen de ouders veel aan elkaar vertellen bij kaarten als: bagagekaarten, gevarenkaarten, kruispuntkaarten. Op het einde vroegen we ook hoe de avond is meegevallen. Velen dachten dat het een

eenrichtingsverkeer zou zijn van ons naar hen. Ze waren blij verrast dat er zoveel tijd en ruimte werd geschonken om hun eigen ervaringen, gevoelens en verwachtingen mochten inbrengen. Het was voor velen een opfrissing van dat toch wel zo belangrijke sacrament.

- Op vrijdag 12 november was het de vierde bijeenkomst rond doopcatechese. Van de zes kinderen die in 2012 nog gedoopt worden in onze kerk waren de ouders op één na allen aanwezig. Vier ouders hadden hun kleine baby mee, één broertje was bij Patrick in de opvang.

We mogen weer terugblikken op een zeer geslaagde avond. Ook nu werd het weer duidelijk dat de avond geen eenrichtingsverkeer is van teamlid Emelda en pater Boni naar de ouders toe maar ook als een inbreng van ouders naar elkaar toe. Een ouder stuurde me volgend e-mailtje: *“Bedankt voor de leerrijke avond gisterenavond”*.

De volgende avond rond doopcatechese is gepland op vrijdag 11 januari 2013.

7. Wordt vervolgd: Geloofsgesprek.

In 2012 zijn er verschillende “Wordt vervolgd-avonden” doorgegaan. Het doelpubliek zijn de ouders van de eerste communicanten en nieuw-gevormden. Men hen willen wij vervolgen wat tijdens de eerste communie- en vormselvoorbereiding hebben beleefd.

Vanuit het parochiaal team doen we grote inspanningen om zoveel mogelijk ouders bij dit gebeuren te betrekken. Geen eenvoudige zaak.

Ter gelegenheid van de dankviering op zaterdag 16 juni ontvingen de ouders van onze nieuw gevormden een uitnodiging om deel te nemen aan de “Wordt vervolgd-avond”. De ouders van onze eerste communicanten ontvingen dit schrijven langs de school.

Op maandag 24 sept. hadden we onze “Wordt vervolgd-avond”. We waren met zes aanwezig en twee hadden zich verontschuldigd. We begonnen de brief van de Belgische bisschoppen “Christen zijn in deze tijd” door te nemen. We hadden een zeer grote inspanning gedaan om velen te sensibiliseren om naar deze avond te komen. Het resultaat was meer dan pover. We hebben zelfs de vraag gesteld doen we nog verder. Iemand zei

dat ze het spijtig zou vinden dat we stoppen. Iemand anders zei als we er mee doorgaan zal ik blijven komen. Dit onderwerp werd doorverwezen naar het parochiaal team dat op woensdag 26 sept. doorging. In het team werd uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Verschillende vragen werden gesteld. Schrok het thema niet af ? Durft men niet spreken over zijn geloofsbeleving? Worden mensen niet overvraagd, er is zoveel te doen? De manier van uitnodigen is dat wel de juiste? En nog vele andere vragen. Bij een terloops contact met uitgenodigden zouden we ook eens polsen waarom men niet is ingegaan op de uitnodiging.

Besluit.

* We gaan er mee door. We beogen dezelfde doelgroepen: ouders van eerste communicanten, nieuw gevormden, ook ouders met een dopeling en jong gehuwden. We gaan de groep ook verbreden. Zij die willen komen, wie dan ook, is welkom. Vanuit de huidige groep willen we mensen aanspreken.

* Nieuwe naam. De naam “Wordt vervolgd-avond” verdwijnt. We hebben gekozen voor: “Geloofsgesprek”. Met ouders, grootouders maken we Kerk: kunnen spreken over geloof wat betekent dat voor u?

Op maandag 26 nov. waren we met tien, waarvan twee nieuwe om in gesprek te gaan over geloof en vooral ons geloof te delen. Pater Boni leidde de avond en had zich voorgenomen twee vragen te stellen. Wat betekent voor u geloven? Wat maakt het zo moeilijk om te geloven?

Iedereen sprak vanuit het diepste van zijn hart en zei heel openhartig wat geloven voor hem/haar betekent. Daarna gingen we in gesprek. Het was meer dan een gesprek, het was ook echt delen. De voorgenomen 90 minuten gingen zo snel voorbij dat de tweede vraag niet aanbod kwam.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 febr. We kozen als thema: “God als Vader, Zoon en H. Geest. Wat betekent dat? Wat zegt dat ons? Kan ik het aanvaarden?”. De avond wordt geleid door Katrien Demuijnck. Iedereen, maar dan ook iedereen, is van harte welkom.

8. Buurt-In-Zet

In de parochieraad van woensdag 21 maart werd er ruim aandacht besteed aan “Buurt-In-Zet”.

“Buurt-In-Zet” is een samenwerkingsverband tussen de parochie O.L.V.-Middelares en lokaal dienstencentrum 't Hofland.

Elke bewoner van de parochie werd door de werkgroep Onthaal bezocht. Guido Dejonghe bezocht persoonlijk al de leden van werkgroep onthaal. In een schrijven dat persoonlijk werd afgegeven werden de doelstellingen van “Buurt-In-Zet” uitgelegd. In een antwoordstrook kan men de wens uitdrukken om mee te werken aan Buurt-In-Zet of ook geholpen te worden door Buurt-In-Zet.

Hier publiceren we nu de tekst van Bart Lefever, één van de grote initiatiefnemers van dit project.

“ Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratis hulp.

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.

Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.

Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen.

Dankzij de werkgroep onthaal....

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven. Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘t Hofland, danken via deze weg van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.

...starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment (30 augustus) meedelen dat 11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld. We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben.

We komen binnenkort samen.

Op 11 september komen we met hen samen in ‘t Hofland voor een startvergadering. De achtergrond, de doelstelling en een aantal praktische zaken zullen besproken worden.

Daarna gaan we definitief van start met de werking.

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan steeds contact opnemen met Bart Lefever tel 057 / 36 30 05 E-mail blfvthuis@hotmail.com

of

Jan Miermans tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be“

Op dinsdag 11 sept. hadden we de startvergadering van deze actie in het LDC 't Hofland. We werden verwelkomd door Jan Miermans (centrumleider van LDC 't Hofland) en Bart Lefever (parochieraad O-L-V-Middelares). Het project Buurt-in-zet is een inzet gedragen door het dienstencentrum en de parochie in eerbied voor elkaars overtuiging en visie. We willen ons samen inzetten voor het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de Ieperling in zijn eigen leefomgeving door het ondersteunen, bevorderen en verbeteren. Er is een speciale aandacht voor senioren en kwetsbare doelgroepen. De doelstelling, zoals Bart het vanuit zijn visie verwoordde, is het welzijn van de mensen op de parochie verhogen. Het is goed wonen waar mensen om elkaar geven. Het geeft een goed gevoel als

* je al eens belangloos voor iemand iets kan doen

* er zo maar iemand iets voor jou wil doen.

In alle huizen van de parochie werd door de werkgroep onthaal een brief bezorgd waarin de doelstellingen van dit project ontvouwd werden en waar mensen die zich dienstbaar willen opstellen en zij die hulp verlangen hun naam konden opgeven. Het respons was zeer intens. Die avond in 't Hofland waren we met meer dan twintig personen. Vanuit het LDC 't Hofland en de parochie wordt dit alles verder opgevolgd, gecoördineerd. Hartelijk dank aan de initiatiefnemers en allen die zich willen engageren om te helpen en geholpen te worden. Op de website van de parochie vind je meer: www.-olv-middelares-ieper.be

Tijdens de parochieraad van woensdag 5 december, gaf Jan Miermans een stand van zaken. 29 personen hebben deelgenomen aan de infosessie. 19 personen hebben gereageerd op de uitnodiging om mee te werken. Meerdere vrijwilligers hebben de vrijwilligersovereenkomst getekend. Anderen worden nog verder gecontacteerd. Er zijn 9 personen die hun verlangens hebben uitgesproken om geholpen te worden.

Voor inlichtingen kan men terecht bij

* Lokaal dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper: 057/23.94.90 of email: dienstencentrum@hofland.be Open ieder werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u.

* Bart Lefever, Ter Olmen 6, 8900 Ieper: tel.: 057/36.30.05 of email: blfvthuis@hotmail.com

.

9. Planningsdag.

Op maandag 20 augustus kwamen we met ons team samen om het werkjaar 2012 – 2013 te plannen. Als locatie hadden de teamleden Ann en Emelda de Frezenberg gekozen. Traditiegetrouw werd de voormiddag besteed aan bezinning en vorming. De twee zusters Clara en Cécile, overgekomen van het onlangs gesloten klooster van Leopoldsburg namen ons mee in de spiritualiteit van de Karmel. Gebed en eenzaamheid waren de kernwoorden van hun zeer sterk getuigenis. Dit alles brachten we voor God samen met de vurig biddende gemeenschap in het middaggebed.

In de namiddag werd het hele pastorale terrein overlopen maar bijzondere aandacht werd besteed aan volgende punten:

*1. Ziekenbezoek. De teamleden bezoeken om beurt wekelijks de zieken van de parochie in het hospitaal een hele opgave maar zeer deugddoend voor zieken en onszelf.

*2. Rouwpastoraal. Bezoeken aan de familieleden van onze overledene ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het afsterven en ook het bezoek voor de uitnodiging tot eucharistieviering die wordt opgedragen vanuit de begrafenisplechtigheid.

*3. Volwassencatechese. We zoeken naar wegen om niet alleen de ouders van eerste communicanten en nieuwgevormden bij de “Wordt vervolgdavond” te betrekken maar ook de ouders die een kindje hebben laten dopen en ook hen die gehuwd zijn. Als onderwerp van deze avonden zouden we de brochure van de bisschoppen nemen “Leven als christen, een andere kijk”.

*4. De eerste communie en vormsel kregen veel aandacht.

*5. Aan wat voor ons een diaconale zending inhoudt “Buurt-in-zet” kreeg eveneens veel aandacht.

* 6 Groot geheel. Pater Boni schetste onze parochiale werking in het grote geheel van de federatie” Zalige Margareta van Ieper”

Als team hebben we gekozen om de veertien dagen samen te komen.

10. Jaarthema

Op woensdag 5 sept. waren we met een bijna voltallig team aanwezig op het Oriëntatiefeest te Torhout. Het jaarthema is: “Christen zijn in deze tijd”. Het was een avond waarin mensen getuigden, speelden en zongen wat christen zijn voor hen betekende. Een zeer sterke en uitdagende avond.

Dit jaarthema werd ook visueel in onze kerk gebracht met de middelen die ons werden aangereikt om van dit jaarthema een in- en doorleefd gebeuren te maken. We hebben in de kerk een grote schilderij aangebracht met de gekruisigde Christus. In dit beeld ontvouwt Jezus de Gekruisigde zich als Diegene die ten diepste zijn zending beleeft: trouw aan God en de mens in vreugde en ook in lijden en dood. Leven als christen is die weg gaan. Er hangen twee affiches de algemene affiche “Christen zijn in deze tijd. Het is mogelijk.....”. De affiche van het bisdom Brugge luidt: “ Leven als christen: een andere kijk”. In en door het aangereikte materiaal zien we hulpmiddelen om te groeien in ons christen zijn. De gebedskaart, de brief van de bisschoppen, het spiegelkje zullen we in de loop van het werkjaar zeker ter hand nemen.

In het weekend van 15 en 16 sept. werd door pater Boni in de vieringen het jaarthema verduidelijkt: “Christen zijn in deze tijd. Het is mogelijk.....” en de variant van ons bisdom “Leven als christen: een andere kijk”. Iedere kerkganger ontving de gebedskaart. In de viering zelf hebben we samen als openingsgebed en als slotgebed een gebed uit deze kaart genomen. Er werd gevraagd om die gebedskaart thuis een zichtbare plaats te geven en regelmatig één van die gebeden te lezen. De brief van de bisschoppen van ons land werd ook kort geduid.

11. “25 jaar CM. Ziekenzorg”.

Zaterdag 6 oktober was het voor onze CM. Ziekenzorg een waardige hoogdag. We vierden niet alleen de nationale ziekendag met als thema “Dag van de chronische zieke mensen: ik ben er voor mijn buurt” maar ook ons vijftienvig jarig bestaan.

We begonnen het feest, zoals een christelijke vereniging past, met een plechtige eucharistieviering. De voorzitter Luc heette ons allemaal van harte welkom. Zij die konden aanwezig zijn waren er. Ludo nam ons mee in wondere gezangen en afwisselend namen Rosa en Marcel ons dan mee in de samenzang. De lectoren Monica, Roger, Armand, Luc, Erna Declercq, Ignaas en Marcel vroegen vergiffenis over fouten en tekortkomingen, legden onze beden aan God voor en brachten ons een boodschap voor het leven. In een sobere en zinvolle offerstoet werden bloemen, licht, brood en wijn aangebracht. In de homilie verwees pater Boni naar het mooie en sterk inhoudelijk artikel dat verschenen was op de voorpagina van Kerk en Leven Nr. 40. Hij dankte heel uitdrukkelijk Marcel voor deze bijdrage. Na

de homilie werd op vraag van Marc, die ook fotograaf van dienst was, de vlag gezegend. Tijdens deze viering brachten we voor God de stichters en allen die zich in de loop van 25 jaar zich belangloos hebben ingezet voor Ziekenzorg. We hebben ook al onze overledenen aan God toevertrouwd. Iedereen was opgetogen over de kwaliteit van de feestmaaltijd, de gezelligheid en het woordje van de burgemeester Luc Dehaene en het woordje vanuit het verbond gebracht door Jürgen. En nu weer met volle moed verder aan het werk.

12. Misdiensers

Op maandag 29 oktober waren al de misdiensers verwacht in Franciscushuyze. Van de 15 misdiensers waren er 11 aanwezig. Na een bezinning, een voorstellen aan elkaar, een praktische verkenning, het uitstippelen van de beurten ging de reporter van Kerk en Leven met de misdiensers in gesprek. De reporter beloofde dat hij deze interview zou laten verschijnen in de editie van Kerk en Leven op woensdag 28.11.2012. Na dit interview kon het pannenkoekenfestijn beginnen. Patrick had veel en zeer lekkere pannenkoeken gebakken, Rosa en Monique hadden gezorgd voor chocomelk en al het nodige. Het was een geslaagde en zeer gezellige namiddag.

Zoals hoger gezegd zijn er 15 misdiensers waaronder vier nieuwe. Het bezoek van Rosa aan onze lagere school was een succes. Een hartelijke dank aan: Amber, Fleur, Cedric, Reinout, Bauke, Maaïke, Jozefien, Youna, Matthias, Emme, Liesbeth, Ine, Suzanna, Naomi en Harley.

13. Pastorale Eenheid

Er beweegt heel wat in onze kerk van Ieper. De federale stuurgroep houdt op te bestaan. We zijn op weg naar een pastorale eenheid. Nadat een jaar geleden Hollebeke, Voormezele en Zillebeke aan onze federatie werden toevertrouwd, is er onlangs ook Vlamertinge en Dikkebus bijgekomen. We zijn nu met tien parochies. Het parochieblad Kerk en Leven heeft twee edities: het centrum en de rand. In beide edities staan de weekendvieringen vermeld. Met deze tien parochies zijn we het project “pastorale eenheid” begonnen. We hebben een denkgroep waar diep wordt nagedacht over de 5 pijlers: Verkondiging, liturgie, diaconie, gemeenschapsvorming en financies. De vrucht van deze denkgroep wordt telkens toegespeeld naar

de teams, de interparochiale teams, en de parochieraden. Men verwacht veel heil van het steeds koppelen en terugkoppelen naar elkaar toe. In de volgende Vrede en alle Goeds hopen we meer concreets te kunnen melden. De vier priesters: deken Roland Hemeryck, pater Boni Van Looveren, Igor De Bliqy en Mathias Parret zijn pastoor van de tien parochies. Elke parochie heeft een contactpriester. Hij wordt eerst aangesproken bij een begrafenis, een huwelijk, doopsel, eerste communie, vormsel en zo verder. De contactpriester is ook de afgevaardigde van de bisschop in de aangeduide kerkfabriek.

Deken Roland Hemeryck is aanspreekpunt voor de parochies: Sint-Maarten Sint-Niklaas en Vlamertinge. Pater Boni Van Looveren voor OLV-Middelares en Hollebeke. Priester Igor De Bliqy voor Sint-Pieter, Sint-Jan en Zillebeke. Priester Mathias Parret voor Sint-Jacob, Voormezele en Dikkebus.



III. WIJ PLANNEN

A Advent

1) Gebedsleven

In deze adventstijd verzorgen we ons gebedsleven:

- wekelijkse eucharistieviering
- dagelijks gebed
- adventskrans in de huiskring
- reeds een plaatsje klaarmaken voor de kerststal.

2) Intentieviering

Zaterdag 24 november om 18.00 uur intentieviering voor de vormelingen, ouders en catechisten.

3) Welzijnszorg.

- * In het weekend van 15 en 16 december is er de omhaling voor Welzijnszorg. We werken onder het thema: **“Armoede verjaart niet”**
- * **“Soepkoffie”** Na de viering op zaterdag 15 december soep op de stoep en op zondag 16 december na de viering van 8.30 u. koffie op de stoep (wat vroeg voor soep op de stoep).
- * Petitieactie tegen de armoede **“Tekenen mee voor een warme oude dag”** na de eucharistievieringen in het weekend van 15 en 16 december.

4) Kerststallenactie

Het wordt een traditie de kerststallen op de parochie.

- Tuinwijk
- Ter Olmen – Ter Linden
- Vogelwijk
- Kerststal aan de kerk
- Adriaansensweg: aan het huis van de Familie Baelen
- Aan het psychiatrisch ziekenhuis
- Aan PVT Tempelhof
- Aan de Rederijker, Augustijnenstraat
- Aan het VTI
- Dikkebusseweg
- Tiendelaan
- Bij André Verstraete-Emelda Debouvere, Ooievaarlaan 25

B. Kerstmis en nieuwjaar

1) Schoolviering

* Op woensdag 19 december om 8.30 uur viert onze schoolgemeenschap: “Op weg naar kerstmis”.

2) PIB

Op zaterdag 15 dec. komt de Pib om 16 u. samen in de kerk om Kerst te vieren. Deze kerstviering wordt actief meegemaakt door de kinderen van de PIB-leden die in de vroege namiddag in de Familiekring knutselen rond kerstmis. Na de eucharistieviering is er receptie op het pleintje voor de kerk bij de kerststal en de kerstbeelden opgesteld en geschonken door de PIB.

3) CM-ziekenzorg

Op dinsdag 18 december om 14.00 uur in de Familiekring gaat CM-ziekenzorg op weg naar kerstmis.

4) Kerstvieringen en nieuwjaarsviering

Op maandag 24 december om 18.00 uur in de kerk kerstgezinsviering opgeluisterd door het Sint-Franciscusjongerenkoor.

Op dinsdag 25 december om 8.30 uur plechtige eucharistieviering.

5) Woensdag 26 december, tweede kerstdag:

om 16.00 u. “*U zijt wellecome*” Vlaanderen zingt Kerst, met medewerking van Ludo Geloën: dirigent, Pieter d’Haene: organist, Christine Devos: hobo, en parochiekoor OLV-Middelares als aanzingkoor.

Achteraf een gratis kerstlikeurtje.

6) Op dinsdag 1 januari 2013 om 10.00 uur plechtige eucharistieviering. We bidden om Gods zegen over het nieuwe jaar.

C. Data en viering van eerste communie en vormsel

1. Eerste communie:

Op donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartdag, om 10.00 uur.

Twee ouderavonden:

Op maandag 21 januari 2013 om 20 u. in onze school (Nachtegaallaan)

op woensdag 29 april 2013 om 20 u. in de kerk.

In twee instapvieringen:

De eerste instapviering op zaterdag 26.01.13 om 18 u. (samen met derde en vierde leerjaar)

en de tweede instapviering op zaterdag 20.04.2013 om 18 u. (samen met tweede en vijfde leerjaar)

* De dankviering samen met de nieuwgevormde gaat door op zaterdag 1 juni 2013 om 18.00 uur.

2. H. Vormsel

* Op woensdag 12 september 2012 hebben wij al de ouders van de kandidaat-vormelingen uitgenodigd voor een info-avond. Op deze avond kon men inschrijven voor het vormsel. De gezinnen die niet konden aanwezig zijn werden door de catechisten bezocht.

* Op donderdag 15 oktober kwam de catechistenploeg samen onder leiding van Rosa Coulembier.

Er zijn 42 vormelingen die in zeven groepen werden ingedeeld.

* De catechisten gaan nu hun vormelingen bezoeken. Ze vragen aan de ouders, de vormeling de intentieverklaring te willen ondertekenen. Een intentieverklaring die ook door de catechist wordt ondertekend. Deze intentieverklaringen worden in de intentieviering van 24 november aan God toevertrouwd. Vanuit een begeleid schrijven informeert en stimuleert de catechist de ouders en vormeling over de deelname aan het bezoek aan de abdij van West-Vleteren, de Poverello en andere activiteiten. De vijfdaagse te Roeselare van 1 tot 6 april 2013 wordt ook aangekaart. De catechist vraagt ook 30 euro voor de onkosten.

- * Bij het begin van de vergadering vroeg Rosa om zoveel mogelijk de gezinnen bij de vormselcatechese te betrekken.
 - * Iedereen start vóór de intentieviering op 24 november. Er zijn acht beurten bij de catechist thuis.
 - * Naast de 8 beurten ten huize van de catechist volgen hier de gezamenlijke bijeenkomsten voor alle groepen.
- Zaterdag 24 november Intentieviering om 18.00 uur in de kerk
 - Maandag 24 december Kerstavondviering om 18.00 uur in de kerk
 - Zaterdag 19 januari 2013 van 11.00 u. tot 19.00 u. vormelingendag.
 - Dinsdag 12 februari 2013: Poverello 12.30 u. tot 17 u.00 (vertrek Madeliefjeslaan)
 - Woensdag 13 februari 2013 om 19.00 uur : Aswoensdagviering
 - Vrijdag 1 maart 2013: Pottenbakker bij Marc Maes om 17 u.
 - Zaterdag 2 maart 2013: Pottenbakker bij Marc Maes om 10 u. of 18 u.
 - Donderdag 28 februari 2013: Repetitie kruisjesoplegging van 16.30 u. tot 17.30 u. (in de kerk)
 - Zondag 3 maart 2013 **om 10 u.**: Kruisjesoplegging.
 - Zaterdag 30 maart om 18.00 uur in de kerk: paaswake.
 - Van 1 tot en met 6 april: vormselvijfdaagse te Roeselare.
 - Woensdag 10 april of donderdag 11 april 2013: van 7.30 u. tot 11.30 u. bezoek aan de Sint-Sixtus-abdij. (Startplaats in de Madeliefjeslaan).
 - Woensdag 24 april: biechtviering groep 1 van 18 u. tot 19 u.
 - Donderdag 25 april: biechtviering groep 2 van 18 u tot 19 u.
 - Woensdag 15 mei: groep 1: repetitie van 13.30 u. tot 15.30 u. in de kerk
groep 2: repetitie van 16.00 u. tot 18.00 u. in de kerk
 - Donderdag 16 mei: groep 1: repetitie van 16.30 u. tot 17.45 u. in de kerk
groep 2: repetitie van 18.00 u. tot 19.15 u. in de kerk
 - Vrijdag 17 mei: om 19 u. vormselwake.
 - Zaterdag 18 mei: vormsel voor groep 1 om 14.00 uur
vormsel voor groep 2 om 17.00 uur
 - Zaterdag 1 juni: om 18.00 u. dankviering (in de kerk) ook voor de eerste communicanten. Daarna receptie + foto's (in de Familiekring).

Maandag 21 januari 2013 om 20 u. bij André Verstraete - Emelda Debouvere

Dinsdag 22 januari 2013 om 20 u. bij Patrick Snick

Dinsdag 22 januari 2013 om 20 u. bij Philip en Annemarie Soetaert –
Louagie

Woensdag 23 januari 2013 om 20 u. bij Eddy en Gerda Caron - Muylle

Donderdag 24 januari 2013 om 20 u. bij Pol en Ann Lavens - De Clerck

Maandag 28 januari 2013 om 20 u. bij Stijn Decramer

Dinsdag 29 januari 2013 om 20 u. bij Johan en Rosa Vaye-Coulebier

* Zij die meer informatie willen en meeleven met het vormselgebeuren
surfen naar www.everyoneweb.com/vormselolvmiddelares

D Lichtmis

Op zaterdag 2 februari 2013 te 15.00 u. in de kerk, lichtmisviering.
KAV en het parochieteam geven u de mogelijkheid om wat na te praten.

E Andere vieringen

- Aswoensdagviering op 13 februari 2013 te 19.00 u.
Met bijzondere aandacht voor planten van de kruisen in de wijken.
- Palmzaterdagavond, 23 maart 2013 om 18.00 u.
- Palmzondagviering op 24 maart 2013 om 8.30 u.



IV. OP ONZE PAROCHIE VIEREN WE:

A) In het weekend: eucharistievieringen

zaterdag 18.00 uur en zondag 8.30 uur

B) Weekdiensten

Eucharistieviering: dinsdag 17.00 u. Tempelhof

donderdag 17.00 u. H. Hart

Gebedsdiensten: dinsdag 16.00 u “Dienst op dinsdag:
Intentieviering H. Hart”.

vrijdag 17.00 u. gebedsdienst Tempelhof

C) Op de eerste vrijdag van elke maand eucharistieviering te 17.30 u. in de weekkapel.

D) Op de 9 dinsdagen die het feest van de H. Antonius (13 juni 2013) voorafgaan is er telkens om 17.30 uur een eucharistieviering (met gebeden tot de H. Antonius en homilie) in de kerk.
De eerste dinsdag is op 16 april 2013.





EVEN HERINNEREN AAN

Advent:

- In het weekend van 15 en 16 december: omhaling voor Welzijnszorg “Armoede verjaart niet” en petitieactie “*Teken mee voor een warme oude dag*” tegen armoede.
- “*Soepkoffie*” Na de viering op zaterdag 15 december soep op de stoep en op zondag 16 december na de viering van 8.30 u. koffie op de stoep (wat vroeg voor soep op de stoep).

Kerstmis:

- Op woensdag 19 december om 8.30 u. schoolviering
- Op maandag 24 december te 18.00 u. Kerstgezinsviering opgeluisterd door het Sint-Franciscusjongerenkoor.
- Op dinsdag 25 december om 8.30 u. plechtige eucharistieviering
- Woensdag 26 december: om 16.00 u. “*U zijt wellekome*” Vlaanderen zingt Kerst.

Nieuwjaar:

Dinsdag 1 januari 2013 om 10.00 u. vragen we Gods zegen over het nieuwe jaar.

Lichtmisviering

Op zaterdag 2 februari 2013 te 15.00 u. in de kerk.