

VREDE EN ALLE GOEDS



CONTACTBLAADJE
O.L.V.-MIDDELARES
Nr. 67
20 maart 2014

Beste parochianen,

Op woensdag 5 maart, op Aswoensdag, is voor ons, christenen, de veertigdagentijd begonnen, waarin wij op weg mogen gaan naar Pasen. De veertigdagentijd is een tijd om even achterom te kijken. Waar zijn we op een dwaalspoor beland of waar zijn we een verkeerde weg opgegaan? Het is een tijd om stil te staan bij alles wat ons verhindert om naar God toe te gaan. Wat belet ons om naar de bron te gaan? Wat houdt ons tegen om te drinken van het levend water? Op weg naar Pasen worden we uitgenodigd ons te bekeren en trouwer te wandelen in het voetspoor van Jezus. Er wordt ons gevraagd om eerlijk en oprecht te kijken naar onszelf, naar onze relatie tot God en naar onze relatie met onze medemensen. We worden uitgedaagd om in de spiegel te kijken en onszelf af te vragen in welke mate we ons spiegelen aan Jezus. We worden opgeroepen tot een drievoudige ommekeer, om Jezus na te volgen en te doen wat Hij ons heeft voorgedaan: bidden, vasten en delen. Op weg naar Pasen kunnen we de levensdraad met God vernieuwen en versterken. We kunnen dit doen door extra tijd en ruimte te maken voor Hem. We worden opgeroepen om onze verbondenheid met God te vieren en te beleven in liturgie en gebed. Wanneer we ons in de veertigdagentijd meer toeleggen op het gebed, krijgt onze band met de Vader een nieuwe gloed. Op weg naar Pasen kunnen we vasten, door afstand te nemen van wat ons niet dichterbij brengt bij onszelf, bij God en bij de mensen. We wagen het om ons los te maken van een te grote gehechtheid aan geld en goed, aan naam en faam, aan macht en invloed. Zo gaan we ontdekken dat we met veel minder, vrijer en gelukkiger kunnen zijn. Vasten maakt ons hart vrij om gegeven mensen te zijn.

Onze tocht naar Pasen geeft ons de kans elkaar te herontdekken als broers en zussen. We groeien als christenen als we groeien in solidariteit met armen en kleinen. In de veertigdagentijd worden we opgeroepen om extra solidair mee te leven met medemensen in het Zuiden. Met de slogan *'Plan(t) de toekomst'* vraagt Broederlijk Delen dit jaar aandacht voor jonge Senegalese boeren. Met onze financiële steun helpen wij hen bouwen aan een leefbare toekomst op het platteland.

We wensen u allen nog een vruchtbare tocht op weg naar Pasen - biddend, vastend en delend- en een vreugdevol en zalig Pasen.

I. ONZE PAROCHIE LEEFT.

1. Werden gedoopt:

a) *Vanuit onze parochiegemeenschap:*

Jakob Deroo zoon van Arne en Lieve Dierynck gedoopt op 07.12.13	26.08.13	Grasmuslaan 7 8900 leper
Daan Mutten zoon van Steve en Ellen Vandenbroucke gedoopt op 01.05.13	23.10.12	Tiendelaan 25 8900 leper
Mauro Billiau zoon van Pascal en Emmie de Witte gedoopt op 01.06.13	28.10.12	Reigerslaan 17 8900 leper
Marilou Vanrobays dochter van Sigurd en Ansofie Bulens gedoopt op 30.06.13	02.07.12	Sterrestraat 12 8900 leper
Hanne Boudry dochter van Frederik en Veronique Desmedt gedoopt op 13.07.13	23.01.13	Koolmeeslaan 16 8900 leper
Simon Declercq zoon van Alexander en Heidi Vandermeersch gedoopt op 15.08.13	21.03.13	Adriaansensweg 2a 8900 leper
Flor Bamelis zoon van Marijn en Ellen Van Gelder gedoopt op 07.04.13	22.01.13	Leemput 31 8900 leper
Vic Dehouck zoon van Jeroen en Inge Verolleman gedoopt op 09.02.14	02.05.13	Koolmeeslaan 5 8900 leper

Janne Dehaene dochter van Lander en Julie Deroo gedoopt op 23.02.14	29.10.13	Omloopstraat 25 8900 Ieper
Lexie Decaestecker dochter van Roy en Lies Vervisch gedoopt op 01.03.14	04.03.13	Fazantenlaan 35 8900 Ieper
Mara Vanbrabant dochter van Thijs en Machteld Noppe gedoopt op 01.03.14	15.07.13	Zwartkoplaan 6 8900 Ieper
Louis Lasure zoon van Bruno en Stephanie Dejonghe gedoopt op 15.03.14	15.09.13	Tiendelaan 17 8900 Ieper
Mats Ghequière zoon van Nico en Birgit – Jeanne Devos gedoopt op 16.03.2014	11.03.2014	Koning Nobelstraat 2 8900 Ieper
<i>b) Zijn ook gedoopt in onze kerk</i>		
Bent Flypo zoon van Chris en Yamina Atillah gedoopt op 07.12.13	03.12.12	Rodebergstraat 52 8954 Westouter
Lola Boutton dochter van Wim en Stefanie Bourgeois gedoopt op 15.12.13	12.10.13	Komstraat 101 E 8970 Poperinge
Ailyn Cornette dochter van Ringo en Tiffany Ciroidi gedoopt op 21.12.13	08.11.13	Roeselarestreet 58 8980 Zonnebeke
Elias De Graeve zoon van Anthony en Kirby Descan gedoopt op 02.02.14	07.08.13	Sint-Jacobsstraat 45 8900 Ieper

Elias Selschotter zoon van Jan en Heidi Wyffels gedoopt op 08.02.14	09.10.13	Oudstrijderslaan 29 8920 Langemark
Lara Mourisse dochter van Thibaut en Jennifer Theeten gedoopt op 15.02.14	15.10.13	Brugseweg 141 GLVB 8900 Ieper
Lune Bottechia dochter van Guillermo en Audrey Voorspoels gedoopt op 22.02.14	08.12.13	Zonnebeekseweg 19 8900 Ieper
Jaylinn D'hondt dochter van Davy en Gwenneth Verstraete gedoopt op 22.02.14	21.01.14	Diepestraat 4 8970 Reningelst
Zef D'alleine zoon van Kris en Katy Schotte gedoopt op 02.03.14	27.12.13	Het Schuttershof 46 8904 Boezinge
Fenna Mortier dochter van Kenneth en Rebecca Feys gedoopt op 15.03.14	17.01.14	Kortewildestraat 54 8902 Hollebeke

2) Eerste communie

Jezus nodigt onze kinderen uit om voor de eerste maal ten volle deel te nemen aan de eucharistische maaltijd.

In onze gelovige gemeenschap op O.L.H.-Hemelvaart,
donderdag 29 mei 2014 om 10.00 uur.

Aeck Kyara	Veurnseweg 600/A	8906 Elverdinge
Bordeyne Jens	Grasmuslaan 1	8900 Ieper
Brouckaert Marlies	Pannenhuisstraat 61	8900 Ieper
Deboosere Tulio	Dikkebusseweg 484/1C	8900 Ieper
Del Prete Giada	Zwartkoplaan 3	8900 Ieper
Deturck Marit	Jan Belletstraat 7	8900 Ieper
Devoldere Laura	Tiendelaan 6/A	8900 Ieper

Dominguez Lagana Chloé	Wateringstraat 15	8900 leper
Francis Maxim	Studentenstraat 1	8900 leper
Maricau Tuur	De Patine 68	8980 Zonnebeke
Mus Evy	Graafschapstraat 14	8900 leper
Muyllé Anouk	Brugseweg 193	8900 leper
Nkongolo Bia Munjila Lily	Augustijnenstraat 35/B	8900 leper
Onraedt Elly	Grasmuslaan 13	8900 leper
Scheerlinck Celeste	Omloopstraat 23	8900 leper
Vanbesien Esmee	Poperingseweg 89	8900 leper
Vanhoutte Mathis	Capucienenstraat 117	8900 leper
Vanneste Liana	Leemput 22	8900 leper
Verhaeghe Gust	Capucienenstraat 122	8900 leper
Verhulst Emma	Siegenlaan 12	8900 leper
Verleene Martijn	Tiendelaan 20	8900 leper
Wildemeersch Elke	Posthoornstraat 5	8900 leper
Algoet Owen	Augustijnenstraat 98	8900 leper
Bervoet Orbi	Kantekleerstraat 19	8900 leper
Carlier Tjores	Kervijnlaan 37	8900 leper
Chihani Lisa	Hazenbilk 46	8900 Dikkebus
Deryckere Robbe	Steenstraat 71	8904 Zuidschote
Joslet Mathis	Leemput 18	8900 leper
Lehouck Alexander	Melkerijstraat 46	8900 leper
Lycke Kiële	Breydelhofstraat 114	8900 Brielen
Naeyaert Mathis		8900 leper
Pectoor Marlies	Zesde Lansierslaan 24	8900 leper
Polfliet Mathisse	Reinaartstraat 4	8900 leper
Pontrandolfi Luna	Graafschapstraat 8	8900 leper
Schakman Lars	Hazenbilk 50	8900 leper
Seghers Yentha	Viooltjeslaan 23	8900 leper
Stratsaert Luna	Oude Veurnestraat 5/4 C	8900 leper
Vancompernelle Britt	Leemput 3	8900 leper
Vancraenem Emma	Velodroomstraat 1/A	8900 leper
Vandelanotte Merel	Tiendelaan 5/A	8900 leper
Vandeputte Amber	Madeliefjeslaan 7	8900 leper

Vandevoorde Auguste	Oude Veurnestraat 5/GLV/A	8900 leper
Vaneeckhoutte Bente	Ter Linden 22	8900 leper
Verhille Lyah	Dikkebusseweg 247	8900 leper
Werbrouck Laura	Geelgorslaan 4	8900 leper

3. Vormelingen

Geest van God
blijf in ons leven, groeien, branden,
opdat wij blijven geloven
in uw en Christus' droom,
Rijk van vrede en gerechtigheid.

Laat ons groeien tot diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods:

In onze gelovige gemeenschap op zaterdag 31 mei 2014

VORMELINGEN

Bailleul Jolien	Dunantlaan 15	8900 leper
Barbry Bo	Dondeyneweg 1	8958 Loker
Belpalme	Bisdomstraat 7	8900 leper
Benoot Fleur	Kennedylaan 30	8900 leper
Boslytyn Noémie	Sobrylaan 12	8900 leper
Calis Alyssio	Zonnebeekseweg 228	8900 leper
Catel Tina	Poperingseweg 30	8900 leper
Coussement Aäron	Sobrylaan 20	8900 leper
Creus Hanne	Dikkebusseweg 183	8900 leper
Cuveele Thibo	De Clerckstraat 16	8900 leper
Decroo Femke	Leemput	8900 leper
Dedeurwaerder Jochen	Graafschapstraat 10	8900 leper
Derekx Cléo	Tiendelaan 17	8900 leper
Deroo Margot	Augustijnenstraat 109	8900 leper
De Rous Imke	Dikkebusseweg 31	8900 leper
Deruyter Nel	Kruisbilkstraat 8	8900 leper
Devos Amber	Zesde Lansierslaan 18	8900 leper
Doolaeghe Jenz	Capucienenstraat 86	8900 leper
Durant Dempsey	Wittemolenstraat 21	8900 leper
Eeckhout Nicolas	Sobrylaan 16	8900 leper

Gantin Océane	Berkenwijk 27	8900 Dikkebus
Hoflack Demothi	Rijselseweg 41	8900 leper
Kino Felix	Meiboomstraat 3	8900 Brielen
Knockaert Manou	Capucienenstraat 13	8900 leper
Leeuwerck Nina	Proosdijstraat 19	8900 leper
Loones Yuran	Orchideeënlaan 1	8900 leper
Lucas Emma	Poperingseweg 40	8908 Vlamertinge
Meerschaut Merel	Weduwenstraat 1 B	8900 Zillbeke
Norman Tommy	Anjelierenlaan 28	8900 leper
Orbie Saar	Belijnstraat 5	8900 leper
Pattyn Senna	Leemput 19	8900 leper
Provost Jelle	Poperingseweg 30	8900 leper
Raes Celine	Tiendelaan 6	8900 leper
Recour Marie	Sobrylaan 6	8900 leper
Reubrecht Chloë	Wittemolenstraat 2	8900 leper
Saesen joren	Proosdijstraat 18	8900 leper
Sinaeve Mil	Lijnwaadstraat 12B	8900 leper
Snick Mathias	Tiendelaan 5	8900 leper
Sohier Nona	Bisdomstraat 12	8900 leper
Spriet Shakira	Vaubanstraat 67	8900 leper
Steelandt Lander	Oliedamstraat 15	8900 leper
Titeca Yasmira	Abelestraat 21	8908 Vlamertinge
Vandamme Chelsey	Pannenhuisstraat 24	8900 leper
Vandenbussche Emmely	Sobrylaan 3	8900 leper
Vandevyvere Evy	Crescendostraat 51B	8900 leper
Vanhaverbeke Jitse	Tulpenlaan 1	8900 leper
Vanraes Delphine	Dikkebusseweg 222	8900 leper
Verbeke Briek	Graafschapstraat 6	8900 leper
Verbeke Lene	Proosdijstraat 27	8900 leper
Verclytte Alissa	Reinaartstraat 36	8900 leper
Verhaeghe Camille	Boudewijnpark 55	8980 Zonnebeke
Verhaeghe Suzanna	Capucienenstraat 122	8900 leper
Verhaeghe Zoë	Ieperleestraat 12	8900 leper
Verpoucke Bjarne	Anjelierenlaan 3	8900 leper
Verschoore Elke	Dikkebusseweg 55	8900 leper
Verstraete Paulien	Korte Meersstraat 13	8900 leper
Wildemeersch Wannes	Posthoornstraat 5	8900 leper
Wydoodt Jarne	Haiglaan 89	8900 leper

Ze werden voorbereid door:

- Stijn Decramer, Lijnwaadstraat 12
- Rosa Coulebier, Poperingseweg 97
- Philip & Annemarie Soetaert –Louagie, Capucienenstraat 11
- Patrick Snick, Tiendelaan 5
- Ann De Clerck, Ter Olmen 10
- Pater Boni van Looveren, Capucienenstraat 48

2. Huwelijk

In goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid.

*a) Hebben elkaar liefde en trouw beloofd
Nihil*

*b) Huwden ook in onze kerk
Nihil*

c) Verlangen te huwen in onze kerk

* Giel Lahousse, Augustijnenstraat 90, 8900 Ieper
en Kimberly Bruneel, Augustijnenstraat 90, 8900 Ieper
op 10.05.2014

* Chris Horr , Immelootstraat 14, 8900 Ieper
en Elien Taffin, Immelootstraat 14,
op zaterdag 16 augustus 2014

d) Verlangen ook te huwen in onze kerk

* Servaas Dejaegher, Rijselseweg 151, 8902 Zillebeke
en Stefanie Vanguio, Rijselseweg 151, 8902 Zillebeke
op 12.04.2014

- * Danny Schreel, Veurnseweg 607, 8906 Elverdinge
en Kimberly Eeckhout, Veurnseweg 607, 8906 Elverdinge
op 16.05.2014
- * Frederik Vandendriessche, Kemmelseweg 11, 8900 Ieper
en Mieke Vanheule, Kemmelseweg 11, 8900 Ieper
op 30.05.2014
- * Diego Deseure, Zonnebeekseweg 135, 8900 Ieper
en Katia Eneman, Zonnebeekseweg 135, 8900 Ieper
op 06.06.2014
- * Davy Buyse, Sussexstraat 12, 8840 Westrozebeke
en Maïke Dewaele, Sussexstraat 12, 8840 Westrozebeke
op 07.06.2014
- * Pieter Busschaert, Parkstraat 198, 3000 Leuven
en Lieslot Mahieu, Meenseweg 59, 8900 Ieper
op 28.06.2014
- * Koen Vanheule, Jabbekestraat 43, 9230 Wetteren
en Annelien Vander Borght, Jabbekestraat 43, 9230 Wetteren
op 09.08.2014
- * Wout De Waele, Karreweg 14, 9770 Kruishoutem
en Evy Lepercq, Armentierseweg 15, 8902 Voormezele
op 16.08.2014
- * Kiran Decuypere, Diksmuidseweg 1A, 8900 Ieper
en Elise Lysy, Diksmuidseweg 1A, 8900 Ieper
op 23.08.2014
- * Pieter Desmet
en Veerle Soufflet
op 30.08.2014

*

Kristof Deruyttere, Plumerlaan 93/1B bus 3, 8900 Ieper
en Julie Schoonaert, Plumerlaan 93/1B bus 3, 8900 Ieper
op 06.09.2014

* Jurgen Vansteenkiste, Rijselsestraat 46, 8900 Ieper
en Emely Behaeghel, Rijselstraat 46, 8953 Wijtschate
op 20.09.2014

* Dominique Braem, Weststraat 5, 8890 Moorslede
en Delphine Six, Weststraat 5, 8890 Moorslede
op vrijdag 22 augustus 2014.

* Jan Nouwen, Joos Lambrechtstraat 24, 9000 Gent
en Stephanie Mertens, Ambachtenstraat 10, 8900 Ieper
op zaterdag 13 december

Zij die huwen werden voorbereid in een verloofdencursus
op vrijdag 7 februari 2014 te 19.30 u.
door Bart en Katrien Lefever-Demuijnck, Ter Olmen 6
en door pater Boni Van Looveren, Capucienenstraat 48

3. Overlijdens

God, dat onze overledenen geborgen mogen zijn in uw liefde.
Dat zij onze namen bij U in herinnering roepen.
Dat wij niets verloren laten gaan van wat hen zo groot heeft gemaakt
in uw ogen en in ons hart.

a) Overledenen van onze parochie:

Leon Matton echtgenoot van Godelieve Carton Dikkebusseweg 205, 8900 Ieper	17.06.17	22.12.13
Marcel Benjamin Herreman echtgenoot van Elisabeth De Soete	05.08.39	08.01.14

Hommelhofstraat 2, 8900 Ieper Antoine Geloen echtgenoot van Germaine Vandecaveye Izegrimstraat 10, 8900 Ieper	23.03.37	17.01.14
Lieve Delbaere weduwe van Frans Gythiel Huize Sint-Jozef (voorheen Pannenhuisstraat Ieper)	07.09.27	23.01.14
Gilbert Onraet echtgenoot van Monique Simoen Pater Willibaldlaan 28, 8900 Ieper	07.07.31	08.02.14
Joseph Crombez echtgenoot van Magda Pareyn Omloopstraat 11, 8900 Ieper	29.10.42	08.02.14
Lucien Vanoverschelde echtgenoot van Denise Vanrobaeys Crescendostraat 36, 8900 Ieper	06.01.27	24.02.14
Carine Kinds echtgenote van Johan Decock Viooltjeslaan 18, 8900 Ieper begraven in Sint-Jacobsparochie	23.11.60	10.03.14
Gerard Pype weduwnaar van Colette De Kock en levensgezel van Odette Debeir Ooievaarlaan 6, 8900 Ieper	10.08.28	07.03.14
Eliane Bollaert weduwe van André Thoma Azalealaan 9, 8900 Ieper	29.10.30	17.03.14

II. ACTIVITEITEN

In deze steeds weerkerende rubriek blikken we terug op wat voorbij is. Enerzijds maken we een keuze en kiezen is altijd verliezen, anderzijds zijn de aangebrachte items zo gekozen dat ze ons even doen nadenken en ons inspireren, gevoelig maken voor wat leeft en wat mogelijk is.

Er gebeurt zoveel om dankbaar mee te dragen.

1) JAAROVERZICHT 2013

* In ons **doopboek** staan 133 doopsels ingeschreven. Van deze 133 zijn er 87 afkomstig van een andere parochie. Van de 46 van de eigen parochie werden er 34 bij ons gedoopt. Twaalf kinderen van onze parochie werden elders gedoopt: 1 in Hollebeke, 1 in het Ziekenhuis, 1 in Staden, 2 in Sint-Jacob, en 7 in Sint-Maarten en Sint-Niklaas.

* In ons **huwelijksboek** staan er 9 huwelijken ingeschreven. Van deze 9 waren er 5 koppels waarvan jongen of meisje van onze parochie is, of van de parochie afkomstig waren, 4 koppels waarvan jongen en meisje van elders waren.

* In ons **overlijdensboek** noteerden we 56 overlijdens. Van deze 56 waren er 26 van buiten de parochie. Van de 30 van de parochie zelf waren er 10 vanuit een rustoord die vroeger op de parochie woonden en 1 van onze parochie werd in een andere parochiekerk begraven, 7 werden burgerlijk begraven.

* In ons **vormselboek** staan er 42 gevormden (waarvan 16 van een andere parochie). Van jongeren gevormd op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.

* In ons **eerste communieboek** noteerden we 38 eerste communicanten (11 van elders). Van kinderen die hun eerste communie deden op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.

* Geschreven **in het hart van God en de mensen**: zoveel belangloze inzet en stille toewijding, zoveel gedeelde vreugde en pijn, zoveel biddende mensen. Bedankt, lieve mensen.

2) EERSTE COMMUNIE

a) Algemeen werkplan

In het driespan: ouders, school en parochie, wordt er geen moeite ontzien om onze 45 eerste communicanten voor te bereiden op de eerste communie. Aan de hand van het werkboek "Stap voor stap" gaan ouders, school en parochie in 10 stappen hun kind voorbereiden op de eerste communie.

Zo ziet het werkprogramma eruit:

1) Stappenplan

In de week van 3/02 tot 10/02/2014 werd er begonnen met het 10-stappenplan.

2) Ouderavonden: Er zijn twee ouderavonden:

op maandag 29 januari in de refter van de Nachtegaallaan en op maandag 12 mei om 20.00 uur 2^{de} ouderavond in de kerk.

3) Instapvieringen

Eerste instapviering: op zaterdag 1 februari, geholpen door 2^{de} en 4^{de} leerjaar.

Tweede instapviering: op zaterdag 15 maart om 18.00 uur geholpen door 3^{de} en 5^{de} leerjaar.

4) Repetities

- repetitie op maandag 26 mei 19.30 uur in de kerk met de ouders
- repetitie op dinsdag 27 mei om 16.00 uur in de kerk voor communicanten en het koor.

5) Eerste communieviering: donderdag 29 mei om 10.00 uur

6) Dankviering voor eerste communicanten en vormelingen op zaterdag 14 juni om 18.00 uur in onze kerk.

b) Ouderavond

Op woensdag 29 jan. hadden we onze eerste ouderavond. Deze avond ging door in de refter van onze school in de Nachtegaallaan. Deze locatie is een teken van onze reeds lang gekozen optie: “Het kan: de eerste communie voorbereiden in een sterk driespan”. De school is naast de ouders en de parochie één van de drie sterke trekpaarden.

Er zijn 45 eerste communicanten. Er was een enorme sterke opkomst van de ouders. Er werden zes gespreksgroepjes gevormd. Elke groep kreeg een vraag. De vraag werd in de groep vlot besproken en de diepgang ontbrak niet. De antwoorden op de vragen werden in de grote groep gebracht. Vanuit die vragen en antwoorden kon pater Boni doorstoten naar wat precies de eerste communie is en hoe ouders, school en parochie met de kinderen de weg naar de eerste communie gaan. Pater Boni gaf ook uitleg en duiding bij wat er allemaal in een gebedshuisje zit. Het is de bedoeling dat zulk een gebedshuisje een week in het gezin van de eerste communicant blijft. Rond dit huisje wordt er in het gezin gebeden, gezongen en geluisterd naar Bijbelverhalen.

Juf Ellen lichtte het stappenplan toe. We beginnen nu aan het stappenplan. In tien stappen begeleiden de ouders hun kinderen naar de eerste communie met ondersteuning van de school en de parochie.

Juf Els nodigde de ouders uit voor de inschrijving voor het gebedshuisje en nodigde ook de ouders uit om de naam van hun kind in het keramieken broodje te schrijven als de uitdrukkelijke vraag naar de eerste communie van hun kind. Ze sprak ook over de communiedoos.

Ann als teamlid bad het slotgebed.

Er werd nog veel nagepraat. Het was een geslaagde ouderavond. Dankjewel aan de ouders, de parochie en zeker aan de school voor de ontvangst en het fijn verwelkomingswoordje van directeur Kris.

c) Instapvieringen:

Eerste instapviering

Op zaterdag 01.02 hadden we onze eerste instapviering. De viering had als thema: "Jezus roept ons....We zetten stappen naar Jezus..." De eerste communicanten werden geholpen door leerlingen uit de tweedes en de vierdes. Letterlijk en figuurlijk hebben ze in deze viering met onze eerste communicanten stappen naar Jezus gezet. De dienst van het Woord werd opgebouwd rond drie grote prentkaarten: Jezus gedoopt in de Jordaan, Jezus zegent de kinderen en Jezus bidt.

- **Bij de prent van Jezus gedoopt** werden kruiken water aangebracht, een ouder bracht met haar kind de doopvont aan en een ander ouder met zijn kind het doopboek. Vanuit dit gegeven werden de schuldbeden gelezen.

- **Bij de prent van Jezus zegent de kinderen** werd het evangelieverhaal van de zegenende Jezus door de tweedes uitgebeeld. Een ouder vroeg dan in naam van alle ouders aan de voorganger pater Boni of hun kinderen hun eerste communie mochten doen. Na een bevestigend antwoord riep pater Boni alle eerste communicanten per klas naar voor en vroeg hij de ouders de keramieken broodjes om de hals van hun kind te hangen.

- **Bij de prent van Jezus bidt** werden de gebedshuisjes aangebracht, gezegend en de voorbeden gebeden.

Bij de dienst van Brood en Wijn werd door vier vaders, net zoals bij hun thuis, de tafel in ons midden gebracht. De eerste communicanten geholpen door leerlingen uit twee en vier brachten de offergaven aan.

Bij de communie tekende pater Boni de communicanten met een kruisje op hert voorhoofd terwijl de anderen Jezus konden ontvangen in het teken van Brood en Wijn.

Hartelijk dank aan Ludo die de zang verzorgde en ook hartelijk dank aan de parochianen die met school en families eucharistie vierden. Deze viering was ook een mis voor overleden familieleden. De familieleden spraken hun dank uit voor de mooie viering.

Tweede instapviering

Op zaterdag 15 maart hadden we onze tweede instapviering. We vierden onder het thema: “Van alle broden is het communiebrood het beste brood”. Leerlingen uit de vijfdes en de derdes hebben met onze communicanten stappen gezet naar Jezus toe. Ze hebben het echt prachtig gedaan. Ook onze eerste communicanten met hun ouders verdienen alle waardering en een oprechte proficiat. Dank aan het Sint Franciscusjongerenkoor en allen die van dichtbij of ver hebben meegewerkt. Paul Breyne was als wekelijkse kerkganger toevallig bij ons in de viering. Paul is vanuit de federale regering aangeduid als coördinator om alle nationale activiteiten voor de herdenking van honderdjaar wereldoorlog één te bezielen en in goede banen te leiden. Vanuit die bewogenheid en verlangen naar vrede leidde hij de vredewens.

d) Ouders en pater Boni in de klas:

Ouders, school en parochie werken op een zeer intense wijze aan de voorbereiding op de eerste communie. Samen zetten we met de kinderen tien stappen naar de eerste communie toe. In de week van 10/02 tot 17/02 werd stap twee thuis en in de school gezet. Stap 2 gaat over “Inzoomen op Jezus”. Drie verhalen over Jezus werden thuis belicht. Deze verhalen zijn: Jezus wordt gedoopt, Jezus zegent de kinderen en Jezus stilt de storm. Voor de verwerking in de klas deden de leerkrachten Els en Ellen, zoals elk jaar, beroep op ouders en pater Boni.

Bereidwillige ouders kwamen naar de klas. In een doorschuifstelsel met kleine groepjes kwamen de kinderen bij een ouder. Op een meesterlijke wijze en daar is pater Boni getuige van deden ze dat prachtig en overtuigend.

* Voor de klas van juf Ellen mochten we Nele Moerman, mama van Tuur Maricau; Kathleen Crombé, mama van Martijn Verleene en Siska Sockeel, mama van Gust Verhaeghe verwelkomen.

* Voor de klas van juf Els mochten we Christel Vilyn, mama van Brit Vancompernelle; Elleke Andries, de mama van Amber Vandeputte en Karen Christiaens, mama van Marlies Pectoor begroeten.

* In de klas werd alles in de grote groep samengevat en biddend sloten we stap twee af.

Naar mijn aanvoelen een sterke realisatie van wat pijler één “Verkondiging en catechese” zou kunnen betekenen in de uitbouw van de pastorale eenheid.

3) HEILIG VORMSEL

a) Algemeen werkschema

- Intentieviering op zaterdag 23 nov2013 om 18 uur
- Kerstviering op dinsdag 24 december 2013 om 18 uur
- Vormelingsdag op zaterdag 18 jan2014 van 11 uur tot 19 uur
- Let It Shine op maandag 03 maart 2014 om 17:30 uur
- Poverello op dinsdag 04 maart 2014 om 12:30 uur
- Aswoensdagviering op woensdag 05 maart 2014 om 19 uur
- Pottenbakker op 28 of 29 maart 2014
(uur en info via de catechist)
- Repetitie Kruisjesoplegging op donderdag 27 maart 2014 en de
- Kruisjesoplegging op zondag 30 maart 2014
- Medewerking aan Broederlijk Delen op 5 apr2014
- Vormelingen 5-daagse van maandag 7 tot zaterdag 12 april 2014
- Bezoek aan St-Sixtusabdij op dinsdag 15 april 2014
of woensdag 16 april 2014
- Paaswake op zaterdag 19 april 2014 om 18 uur
- Biechtviering op woensdag 07 mei 2014 voor groep 1
op donderdag 08 mei 2014 voor groep 2
- Repetities voor het Vormsel op woensdag 21 mei 2014
en donderdag 22 mei 2014
- Vormselwake op vrijdag 30 mei 2014 om 19 uur.
- Vormsel op zaterdag 31 mei 2014
- Dankviering op zaterdag 14 juni 2014 om 18 uur
- Vormselkamp van 04 tot 11 juli 2014

b) Verslag van de vormelingsdag:

Rosa Coulembier stuurde ons het volgende verslag.

“Op zaterdag 18 januari 2013 beleefden onze vormelingen hun vormelingsdag. Ze waren bijna allemaal op post.

We startten om 11 uur in de refter van de school in de Nachtegaallaan. Na de ontvangst werden de vormelingen in 2

groepen verdeeld. De eerste groep ging luisteren naar getuigenissen van Emiel Muylle die vertelde over zijn vrijwilligerswerk in de Kersecorff en 't Hofland. Ook las hij een zelfgeschreven gedicht voor dat echt fantastisch bij die vormelingsdag aansloot. Daarna kwam Lena Dekeersgieter aan de beurt. Zij vertelde wat ze allemaal in de gevangenis kan betekenen voor die mensen die fouten begaan hebben en zich willen herpakken. Marcel Vanhauwaert maakte duidelijk wat Tegoare eigenlijk allemaal verwezenlijkt. Hij had een krantenknipsel bij waar ze weer eens een goede daad stelden en 100 gratis maaltijden aanboden aan de kansarmen die hun nieuwjaarsfeest samen vierden. De vormelingen waren echt geboeid en ze stelden veel toepasselijke vragen.

De vormelingen van de tweede groep mochten eerst bij Rosa en Stijn allemaal een hand op het altaardoek stempelen met daarbij hun naam. Dit altaardoek wordt gebruikt op de kruisjesoplegging en op het vormsel. Ook maakten ze een uitnodiging voor hun vormselmeter of -peter. De twee groepen wisselden zodat iedereen de getuigenissen bij woonde en iedereen geknutseld had.

Om 12u35 mochten we samen aan tafel komen om onze picknick te laten smaken met verse tomatensoep. Dank je wel Georges, de soep was heel lekker.

In de namiddag waren er ook weer twee groepen en beurtelings werden de vormelingen door Pater Boni onthaald. Ze kregen uitleg over Franciscus van Assisi. Wat die allemaal beleefd heeft was voor de vormelingen iets wat ze niet verwacht hadden en dat Pater Boni hem als voorbeeld hield nog minder. In de kerk zorgde Philip voor een zoektocht in verband met de belevenissen in de kerk. Je kunt je niet voorstellen wat de vormelingen allemaal weten of verzinnen wat er in de kerk gebeurt.

Stijn was de muzikale gast. Bij hem leerden ze alle liederen die ze zullen zingen zowel tijdens de viering van vandaag als afsluit van de vormelingsdag als bij de kruisjesoplegging en tijdens het vormsel. Daarna ging iedereen richting Nachtegaallaan voor een speelkwartiertje.

De vormelingen werden warm gemaakt om op 5 april de brieven van Broederlijk delen bij de mensen van de parochie aan te bieden en onze tussendoortjes werden in alle groepen samen gelegd en we deelden alles zoals alle christenen doen. Iedereen was tevreden en

delen maakt altijd gelukkig.

Als afsluiter had Stijn een spel quiz voorzien.

Blij maar moe trokken alle vormelingen richting kerk om de eucharistie te samen met hun ouders mee te vieren. Het was de viering in de week voor de eenheid. Dankbaar ging iedereen weer naar huis. De dag was zeker geslaagd.

c) Verslag bezoek Poverello:

“Op dinsdag 4 maart 2014 trokken op vrijwillige basis 44 vormelingen gepakt en gezakt met veel kledij, speelgoed richting Poverello in de Spoorweglaan 26 in Kortrijk. Stijn, Patrick en Rosa leidden dit alles in goede banen. De 11 bereidwillige ouders hielpen mee voor het vervoer.

Het zonnetje schijnt, letterlijk en figuurlijk. Lieve verwelkomt die hele grote groep, alles verloopt vlekkeloos. De vormelingen luisteren naar de uiteenzetting die ook de begeleiders boeien. De vormelingen krijgen de taak om goed te luisteren want op het einde zou ze vragen stellen. Iedereen wist het antwoord en ze weten nu ook wat Poverello te maken heeft met hun vormsel. Hoe Poverello een thuis is voor eenzamen en mensen die het niet breed hebben. Poverello helpt mensen die in 20 jaar geen warme patat gegeten hebben of in jaren geen kus gekregen hebben. Poverello biedt deze mensen voor 1 euro een warme maaltijd aan met dessert. Waarom is dit zo? De vrijwilligers werken gratis ook al hebben ze onkosten om er naar toe te gaan. Waarom 1 euro? Omdat de kansarmen ervoor betalen en ze niets zomaar krijgen, geen schuldgevoel bij deze eenzame mensen. Het is beter te geven dan te moeten krijgen. De boodschap die verspreidt moet worden door de vormelingen in functie van hun vormsel is deze: doe gelijk Franciscus van Assisi. Jan Vermeiren (de stichter van Poverello) noemde Franciscus de kleine Poverello. Hij luisterde naar Jezus en leefde zoals Jezus.

*Op ons vormsel zullen we aan alle mensen meedelen dat we zullen **proberen** te leven zoals Jezus Lieve vertelde dat de vormelingen dus zeker nooit mogen pesten en dat ze moeten op komen voor die mensen die geen thuis hebben. Hou deze boodschap steeds voor ogen dan leef je als een echte Christen Lieve kreeg een heel spontaan applaus van de vormelingen. Lieve dankte ook voor alles*

wat ze meebrachten. De chauffeurs waren verbaasd dat hun kinderen zo stil en aandachtig kunnen luisteren en de juiste antwoorden geven.

Na al die ernst was het tijd voor wat lol en afkoeling. De schaatspiste in Gullegem was de ideale uitlaatklep. Beste dank aan de chauffeurs die uiteraard eens goed samen konden babbelen met andere ouders van vormelingen die allemaal het allerbeste wensen voor hun vormelingen.

Tot volgend jaar was het afscheid (Uit het verslag van Rosa). Dit is dan een staaltje van wat de derde pijler "Diaconie" kan zijn in de opbouw naar de Pastorale Eenheid.

d) Ouderavonden:

We hadden drie ouderavonden. De opkomst bij de eerste twee kon beter, terwijl bij de derde de ouders bijna voltallig aanwezig waren. Van de ouderavonden onthouden we: inhoudelijk heel sterk, een dankjewel naar catechisten toe, een gezellig napraten bij een drankje in Franciscushuyze, een grote zorg naar kinderen toe, van de 58 vormelingen waren er 38 gezinnen met één of twee ouders aanwezig.

Voor de niet aanwezige gezinnen hebben we een ander ontmoetingsmoment.

4) DOOPCATECHESE

Op maandag 24 febr. waren er 20 gezinnen uitgenodigd voor een avond rond doopcatechese. Van deze 20 gezinnen waren er 11 aanwezig. Drie gezinnen hadden hun baby'tje mee, anderen zijn nog in verwachting, anderen hadden hun kindje toevertrouwd aan de lieve grootouders. Er was een mama aanwezig met haar elfjarige dochter. Voor dit kind was het een eerste stap in de voorbereiding op haar doopsel en vormsel. We waren met 19 personen aanwezig. Een maandagavond omwille van werkzaamheden van man of vrouw was misschien niet zo gunstig. Nadat we gevraagd hadden wat weet je over het doopsel en welke elementen komen er aan bod bleven we stilstaan bij drie grote aandachtspunten:

- * Waarom laten jullie je kindje dopen?
- * Wat is eigenlijk het sacrament van het doopsel?

* Hoe gaan jullie je engagement waar maken in het dagdagelijks leven?

In het kaartspel: "De weg van Jezus" bleven we stilstaan bij de beginkaart: het doopsel en ook bij de eindkaart: de dood en de geborgenheid in God over de dood heen. In het volgen van de weg van Jezus lazen we de teksten op de kruispuntkaarten, de bagagekaarten en de gevarenkaarten.

Op het einde van de avond spraken de ouders hun dankbaarheid uit naar de inhoudelijke, opfrissende en verduidelijkende avond over het doopsel. Naar ons aanvoelen was het weer zo'n plaatselijke geslaagde avond van de eerste pijler op weg naar de pastorale eenheid: "Verkondiging en catechese"

5) VERLOOFDENCURSUS

Op vrijdag 7 febr. waren er 11 koppels aanwezig die de verloofdecursus volgden. Deze avond werd geleid door het koppel Bart en Katrien Lefever – Demuijnck en pater Boni. Van deze 11 koppels huwen er 10 in onze kerk en één koppel in Rome.

Al de koppels hadden reeds op voorhand een vragenlijst gekregen die ze samen thuis mochten invullen. Anoniem werd deze vragenlijst op de verloofdenavond aan Pater Boni bezorgd. Hij bracht alles in kaart. Men zag het invullen van de vragenlijst als een grote inbreng naar de groep toe. Men hoorde zo van elkaar wat er gedacht werd over de vier grote thema's. Vanuit deze gegevens kon pater Boni dieper ingaan op de zin van het huwelijk en de diep christelijke betekenis van het sacrament.

Het grote gebouw van de avond werd opgetrokken door Bart en Katrien in een persoonlijke en sterk inhoudelijke uiteenzetting van de vier grote pijlers als: *Verschilpunten kennen en overbruggen, communicatie binnen het huwelijk, seksualiteit en het huwelijk als een sacrament en roeping.*

Op het einde van de avond vroeg men aan de deelnemers wat ze vonden van de avond. Sommigen hadden een saaie avond verwacht maar kwamen bedrogen uit. Iemand was vanop zijn werk gewaarschuwd dat zulk een avond niet een avond was om naar uit te kijken. Ze kwamen ook bedrogen uit. Dit koppel getuigde ook van de sterk persoonlijke inbreng van Bart en Katrien vanuit hun eigen huwelijksleven. De PowerPoint over het huwelijk als sacrament

oogste veel bijval. De avond werd besloten met een sterk gebedsmoment.

Op zulk een avond krijgt de eerste pijler naar de pastorale eenheid toe: “Verkondiging en catechese” toch wel een heel bijzondere uitstraling en verwezenlijking.

6) OECUMENE

Op zaterdag 18 jan. had om 18 u in onze kerk het jaarlijkse gebedsmoment plaats in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Het was geleden van het jaar 2000 dat dit doorging in onze kerk. Op het einde van de viering verwees pater Boni naar de gebedsweek van het jaar 2000 toen Vader Pius Pauwelyn van de orthodoxe kerk en dominee François Roux van de protestantse kerk respectievelijk het beeld van de H. Andreas en het beeld van Luther in de beeldengroep “Tweeduizend jaar Christendom: Jezus Christus, de Levensboom” onthulden. Gezien het gebedsmoment doorging op zaterdagavond om 18 u werd het een eucharistieviering in oecumenische geest. Als voorgangers mochten we in deze eucharistieviering begroeten: Rev. Brian Llewellyn namens de anglicaanse kerkgemeenschap, dominee Erik Libbrecht namens de protestantse kerkgemeenschap, vader Pius Pauwelyn namens de orthodoxe kerkgemeenschap en deken Roland Hemeryck en pater Boni namens de katholieke kerkgemeenschap. Het orthodox koor uit Kortrijk en ons parochiaal zangkoor luisterden op een waardige en eigen wijze de viering op. De vormelingen zongen ook twee liederen en brachten de offergaven aan. Bij de symbolen: kruis, bijbel, icoon van Christus en de paaskaars werden we stil en lieten ons oproepen door de tekst van de H. Paulus: “Is Christus dan verdeeld?” Van velen mochten we horen dat het een mooie en oproepende viering was. Na de viering in de kerk vonden de christelijke gemeenschappen elkaar in Franciscushuyze voor een drankje en een broodje. Velen hebben hun bewondering uitgesproken voor het groeien in oecumene: respect voor elkaars eigenheid als rijkdom in het zoeken naar zichtbare eenheid. Dat we biddend de weg blijven gaan naar eenheid. Een hartelijk woord van dank aan Ghislain Lacante, de voorzitter van de oecumenische werkgroep in Ieper voor zijn verwelkomingswoord in deze viering, het uitschrijven van de viering zelf en het geestdriftig leiden van onze werkgroep.

7) SINT-FRANCISCUSJONGERENKOOR

Op die zondagnamiddag van 9 febr. genoten er 316 personen – groot en klein – van een prachtig concert in de Ieperse schouwburg. De 53 jongeren van het Sint Franciscusjongerenkoor namen ons in achttien hoogstaande muzikale nummers mee naar het grote thema: "Kinderen aan de macht".

De bindteksten waren mooi, de begeleiding van Elias Storme en "Café Crème" kreeg enorm veel waardering maar de grootste, de allergrootste waardering ging naar Stijn als dirigent en koorleider. Hoe dikwijls hebben we het niet gehoord: "Fantastisch wat Stijn en koorleden, gesteund door de werkgroep "Rondom Koor" verwezenlijkt hebben. Al die repetities, al die voorbereiding, al dat geduld en nog zoveel meer. Ook een grote dank aan de ouders van de koorleden die hun kinderen bemoedigd en gesteund hebben in die veeleisende maar toch ook zo voldane voorbereiding. Het heeft onze koorleden nog sterker met elkaar verbonden en groot en voornaam zijn ze geworden in dit gebeuren. Proficiat. De ontmoeting na het concert in de Proosdijzaal van de kathedraal was ook een schot in de roos.

8) LICHTMIS

Ook dit jaar ging in onze kerk de Lichtmisviering door in samenwerking met de drie parochies van de binnenstad. De viering en alles wat er mee gepaard ging werd voorbereid door de Femma van onze parochie, ons voltallig team, zuster Lieve vanuit de binnenstad en pater Boni als voorganger. De vele kleutertjes die met hun broertje of zusje naar de viering waren gekomen gaven een ietwat luidruchtig gevoel in de kerk. Ludo, die we dankbaar zijn, moest soms wel eens hard zingen om zich te laten horen. Misschien kunnen we volgend jaar na de voorlezing van het evangelieverhaal van de Opdracht van Jezus in de tempel de kinderen rond een kleurtafel brengen. Er werden 72 kinderen die in 2013 gedoopt werden vanuit de handen van pater Boni aan de Heer opgedragen op voorspraak van Moeder Maria en Jozef.

Van vele ouders, grootouders en anderen mochten we lof ontvangen voor de zo originele viering. Na de viering konden de handjes of de

kruikjes meegenomen worden.

Bij een drankje en een koekje in de kerk werd er nog wat gezellig nagepraat. Dankjewel aan de Femma, zuster Lieve, team van onze parochie en ook aan Daniël, Hugo en Marc die de avond voordien het grote voorbereidingswerk al hadden uitgevoerd.

9) PAROCHIERAAD

Op woensdag 8 jan. hadden we onze parochieraad. Deze avond werd geleid door de voorzitter Katrien Demuynck. Er waren twee grote aandachtspunten. Is er meer nieuws in verband met het klooster, het gebouw Franciscushuyze ? Op dit ogenblik is het nog windstil. Het tweede punt ging over het groeien naar de "Pastorale Eenheid". Men blikte terug op de tweede bijeenkomst over de pastorale eenheid en werden uitgenodigd tot de derde pervergadering op maandag 27 jan. Er werden ook namen genoemd voor de samenstelling van de leden voor de pastorale eenheid en de bemanning voor de werkgroepen. De volgende parochieraad is op woensdag 23 april. Men kwam tot de vaststelling dat onze thema-avond samenvalt met de avond waarop Hans Debel een uiteenzetting geeft in de Frezenberg. We besloten naar de Frezenberg te gaan.

10) + 13-WERKING

Driedaagse van de oudsten:

Louise Debal stuurde ons volgend verslag. *"Op vrijdag 7 maart vertrokken we met 27 +13'ers richting Diksmuide. Daar verbleven we met de oudste groep in de scoutslokalen. Tijdens het weekend werden de leden helemaal omgevormd tot echte soldaten! Op vrijdagavond was een heus trainingskamp voorzien. Zo konden we op zaterdagochtend ons van onze beste kant laten zien wanneer we spelletjes speelden met en tegen de scouts. In de namiddag was een stadsspel voorzien waardoor ze nu Diksmuide helemaal kennen. In de avond was er een dropping in en rond Diksmuide. Op zondagochtend was er nog een spel voorzien in thema en daarna moesten we al weer opkuisen om richting leper te vertrekken.*

Tijdens dit weekend konden we ook ons nieuw uniformhemd introduceren, waarmee de gasten ook zeer gelukkig waren! Het was weer een top editie. We kijken al uit naar het kamp! Steven, Toon, Matthijs en Louise”

11) ORGELCONCERTEN EN –BESPELINGEN

St.-Pieterskerk

23/05 Ad van de Wege (Ned.) (orgel) + Cristel De Meulder (sopraan)

30/05 Simona Fruscella (It.) (orgel) + Wouter Vercruysse (cello)

Kathedraal

03/10 Ludo Geloen (orgel) + Claudia Ibarra (Mexico) (viool)

10/10 Didier Hennuyer (Fr.) (orgel) + Luigi Paccico (Fr.) (trompet)

Bespelingen:

01/06: Kaat Chiers, zang

06/07: Bram Decroix, contrabas

27/07: Klaas Blijlevens, teksten en Marc Maes, kunstwerken

07/09: Barbara Vandendriessche, sopraan + JP Vanhove,
kunstwerken

05/10: Woordklas SAMW Ieper + Sofie Feys, kunstwerken



12) 40-DAGENTIJDPROGRAMMA

Woensdag 5 maart begint de 40-dagentijd, een sterke tijd.

In gebed en bij het ontvangen van de sacramenten

- **Aswoensdag 5 maart** om 19.00 uur in de kerk: verbranding van de palmtakken, eucharistie, **ASKRUISJE, KRUISEN**.
- In het weekend vieren we eucharistie op zaterdag 15 en 29 maart en op 5 april om 18.00 u. en iedere zondag om 8.30 u.
- In de week:
 - * Eucharistievieringen: op dinsdag 17.00 u. in Tempelhof.
op donderdag 17.00 u. H. Hart
 - * Gebedsdienst: op dinsdag 16.00 u. in H. Hart
op vrijdag 17.00 u. in Tempelhof.
- Elke vrijdag in de kerk om 17.30 uur: *kruisweg*



- Zondag 30 maart om 10 uur: Naamopgave van en kruisjesoplegging bij vormelingen.
- Zaterdag 13 april geen eucharistieviering in onze kerk.
- Zondag 14 april om 8.30 uur: Palmzondagviering.

BIECHTVIERINGEN IN DE FEDERATIE:

- Donderdag 27 maart, na de vastenbezinning van 14.30 u. biechtviering in de kerk van Sint-Jan
- Donderdag 10 april om 18.00 uur in de kerk van Voormezele
- Maandag 14 april om 19.00 uur in de Sint-Jacobskerk
- Paaszaterdag 19 april van 9 tot 12 u in de kathedraal



- Dinsdag 15 april om 14.30 uur in de Familiekring: CM, eucharistie en ziekenzalving.

Bezinningen

- We lezen in de **vastenkalenders**, in het **parochieblad** en kijken naar de **kruisen**

We bezinnen:

- Op woensdag 19 maart om 19 u.30 in de kapel van de H. Familie, (ingang Eigen Heerdstraat), "*Spirituele voordracht over Santiago de Compstella*": Pieter Deltour en zijn echtgenote.
- Donderdag 27 maart om 14.30 u. predikant pater G. Demeulenaere in de kerk van Sint-Jan met aansluitende biechtviering.

Sober leven

- Er zijn twee **vastendagen**: Aswoensdag en Goede Vrijdag
- **Sober maal**: op Aswoensdag 5 maart en Goede Vrijdag 18 april telkens om 12.00 uur in Sint-Maartenskring.

Broederlijk Delen

- Dit jaar delen we met **Senegal**. "*Plant de toekomst*" met Ibrahima.
- Toon je groot hart, stop je restgeld in de **collectebus** voor Br. Delen bij onze lokale handelaars.
- Steun ook mild **de huis aan huis omhaling**.
Op zaterdag 5 april vanaf 10.00 uur komen kandidaat vormelingen en +13-ers in bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen.

- **Vrijdag 21 maart** om 19.30 uur in de Familiekring “**Bonte Talentenavond**” door lln. van zesde leerjaars:
- **Koffiestop**: op vrijdag 14 maart van 13.00 u. tot 17.00 u. in de living van de zusters op de Poperingseweg 16. Als parochie sluiten wij aan bij deze koffiestop.
- **Filmvoorstelling**: “Les Intouchables” vrijdag 4 april om 14.30 u. en om 19.30 u. in het auditorium van Psychiatrie H. Hart, Poperingseweg 16.



13) ITALIAANSE AVOND

Op zaterdag 26 april hebben we onze Italiaanse Avond in de Familiekring. Deze sfeervolle avond dient echter niet alleen om hongerige magen, maar ook om onze kassa te vullen! De opbrengsten van deze avond zijn volledig ten voordele van onze +13-werking en het Sint-Franciscusjongerenkoor. Door deze Italiaanse avond kunnen we onze leden een fantastisch zomerkamp bezorgen.

Kaarten in voorverkoop: volw.: € 14 en kind (tem 6^{de} lj.): € 10.
Aan de deur: volw. € 16 en kind € 12.

Kaarten bestellen

via telefoon bij Stijn Decramer 0476 53 84 61

of bij Fien Jonckheere: 0478 59 26 28

Kaarten kan men bestellen via mail:

leiding@plusedertienieper.be

Of sfjk@hotmail.com

Of persoonlijk bij:

* Stijn Decramer, Lijnwaadstraat 12, Ieper

* Fam. Vanhaverbeke, Capucienenstraat 1, Ieper

* Fam. Jonckheere, Ter Linden 3, Ieper



III WIJ PLANNEN

1) Als blikvanger drukken we **de vieringen van de Goede Week en Pasen** af op de laatste bladzijde van dit nummer.

2) **Eucharistievieringen en communiediensten.**

Zie bij "IV. Op onze parochie vieren we."

3) **Bijzondere vieringen:**

A) Eerste communie en vormsel

- donderdag 29 mei, O.L.H.-Hemelvaart, om 10.00 u. eerste communie
- vrijdag 30 mei om 19.00 u. avondwake voor de vormelingen.
- zaterdag 31 mei om 14.00 u. en om 17.00 u. vormselplechtigheid
- zaterdag 14 juni om 18.00 u. dankviering in de kerk voor de eerste communicanten en vormelingen met hun families, aansluitend receptie.

B) Opening van de meimaand

op vrijdag 25 april om 18.00 u. aan het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk: eucharistieviering.

C) H. Antonius

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Deze 9 dinsdagen beginnen op dinsdag 15 april 2014. Op elk van deze dinsdagen is er om 17.30 u. in de kerk: eucharistie, homilie en gebeden tot de H. Antonius.

D) Getransplanteerden

Op zondag 18 mei 2014 om 10.30 u. komen onze hart-, lever-, nier- en longgetransplanteerden bidden voor hun donor en God danken voor een nieuw leven.

F) Slot van de meimaand

Vrijdag 23 mei: De jaarlijkse meibedevoort naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

IV. OP ONZE PAROCHIE VIEREN WE:

A) Op onze parochie vieren we

1) *In het weekend*

* Op de zaterdagavonden is er niet altijd een eucharistieviering. Op de zaterdagavonden die de 1^{ste}, de 3^{de} en de eventuele 5^{de} zondag voorafgaan is er altijd een eucharistieviering.

Op de 2^{de} en de 4^{de} zaterdagavond is er GEEN eucharistieviering.

* Op zondagmorgen 8.30 u. is er altijd eucharistieviering.

2) *Weekdiensten*

Eucharistieviering: dinsdag 17.00 u. Tempelhof
donderdag 17.00 u. H. Hart

Gebedsdiensten: dinsdag 16.00 u “Dienst op dinsdag:
Intentieviering H. Hart”.

vrijdag 17.00 u. gebedsdienst Tempelhof

3) Op de eerste vrijdag van elke maand eucharistieviering te 17.30 u. in de weekkapel.

4) Op de 9 dinsdagen die het feest van de H. Antonius (13 juni 2014) voorafgaan is er telkens om 17.30 uur een eucharistieviering (met gebeden tot de H. Antonius en homilie) in de kerk.

De eerste dinsdag is op 15 april 2014.

B) In de federatie vieren we: (wijzigingen in de vieringen)

Zaterdag

16.00u: Sint-Jacob Ieper

16.30u: Sint-Maarten en Sint-Niklaas Ieper

18.00u: 1^{ste} – 3^{de} (–5^{de}) zondag van de maand:

Onze-Lieve-Vrouw Middelaes Ieper

18.00u: Sint-Catharina Zillebeke

Zondag

- 8.30u: Onze-Lieve-Vrouw Middelaes Ieper
8.45u: Karmel Frezenberg
9.15u: *1^{ste} – 3^{de} (–5^{de}) zondag van de maand:*
Sint-Jan-Baptist Dikkebus
9.15u: *2^{de} – 4^{de} zondag van de maand:*
Onze-Lieve-Vrouw Voormezele
9.30u: *2^{de} – 4^{de} zondag van de maand:*
Onze-Lieve-Vrouw Hollebeke
10.00u: Sint-Pieter Ieper
10.00u: Sint-Jan Ieper
10.30u: Sint-Vedastus Vlamertinge
11.00u: Sint-Maarten en Sint-Niklaas Ieper
18.00u: Sint-Maarten en Sint-Niklaas Ieper



Nieuwe uurregeling eucharistievieringen

Klik op een van onderstaande knoppen om verder te gaan:

JUBILEUMVIERING PATER BONI

[KALENDER](#)

[EUCHARISTIEVIERINGEN](#)

[PAROCHIE NIEUWS](#)

[PAROCHIALE WERKGROEPEN](#)

[PAROCHIALE VERENIGINGEN](#)

[PAROCHIEKOOR](#)

[STERKE TIJDEN DOOR HET JAAR](#)

[VREDE EN ALLE GOEDS](#)

[FOTOREPORTAGES](#)

[DE PAROCHIE 50 JAAR](#)

[85 JAAR KAPUCIJNEN TE IEPER](#)

[DE LEVENSBOM](#)

[INTERESSANTE LINKS](#)

[BUURT-IN-ZET](#)

LAATST BIJGEVOEGD:

[PAROCHIE NIEUWS](#) Editie 19 maart 2014
Sterke tijden door het jaar-40-dagenlijd en Passietocht
[VREDE EN ALLE GOEDS](#) nr 66

Bijgewerkt op 10 maart 2014

Voor meer info neem contact op met de pastoor:
Pater Boni Van Looveren
of iemand van het team
U vindt de contactgegevens op deze pagina
bonivanlooveren@pandora.be

Parochie O.L.V.-Middelares

**Capucienstraat 48
8900 Ieper**

Pastoor: Pater Boni Van Looveren ofm cap

Telefoon: 057 / 20 17 24
Fax: 057 / 20 19 44
emal:: bonivanlooveren@pandora.be

Parochieteamleden

Rosa Coulemblie
Poperingseweg 97
tel 057 / 20 47 51

Emelda Debouvere
Oolevaarlaan 25
tel 057 / 20 28 02

Ann De Clerck
Ter Omen 10
tel 057 / 36 53 68

Marc Wolters
Oolevaarlaan 8
tel 057 / 20 76 84



Voor alle actuele info over onze parochie
eucharistievieringen
andere vieringen
sterke tijden door het jaar

....

en activiteiten op de parochiekalender

surf naar onze website

www.paroche-olv-middelares-ieper.be

V. DE MEIMAAND

Opening van de meimaand op vrijdag 25 april 2014 om 18.00 uur aan het beeld van O.L.V. in de Tuinwijk.

In de loop van de meimaand bidden we aan de volgende kapelletjes telkens om 18.30 uur.

Vrijdag 2 mei: Frezenbergkapel aan 't Hoeveke
verantwoordelijke: Familie Wydhooge

Maandag 5 mei: Pannenhuisstraat 34
verantwoordelijke: Familie Debergh

Woensdag 7 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat
verantwoordelijke: Familie Jaecques

Vrijdag 9 mei: Poperingseweg bij café St.-Christophe
verantwoordelijke: Familie Milleville

Maandag 12 mei: Kapel aan de vaart, Dikkebusseweg-
Hommelhofstraat
verantwoordelijke: Hedwige Lietaert

Woensdag 14 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat

Vrijdag 16 mei: PVT Tempelhof
Uitzonderlijk om 17.00 uur!

Maandag 19 mei: Capucienenstraat 1
verantwoordelijke: Familie Vanhaverbeke

Op vrijdag 23 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

We vieren Goede Week en Pasen

- * **Zaterdag 12 april** 18.00 uur: **GEEN** Eucharistieviering,
GEEN palmwijding
- * **Zondag 13 april**
8.30 uur: Eucharistieviering, palmwijding,
palmhulde en palmuitreiking.
- * **Dinsdag 15 april**
14.30 uur in de Familiekring met CM-Ziekenzorg:
eucharistie en ziekenzalving
- * **Witte Donderdag 17 april**
19.00 uur Witte Donderdagviering,
eucharistie, voetwassing, aanbidding,
opgeluisterd door parochiaal zangkoor.
- * **Goede Vrijdag 18 april**
15.00 uur Goede Vrijdagviering
20.30 uur Passietoet (start St.-Jacobskerk)
- * **Paaszaterdag 19 april**
18.00 uur Paaswake:
Wijding van het vuur en de paaskaars
Wijding van het doopwater
Hernieuwen van doopbeloften
Eucharistieviering
opgeluisterd door Sint-Franciscusjongerenkoor en +13
- * **Pasen 20 april**
8.30 uur Eucharistieviering
en hernieuwing van de doopbeloften.
opgeluisterd door parochiaal zangkoor
- * **Tweede Paasdag 21 april**
10.30 uur Eucharistieviering.

