

VREDE EN ALLE GOEDS



CONTACTBLAADJE
O.L.V.-MIDDELARES

Nr. 69

14 maart 2015

*Vasten.
Veertig dagen de tijd.
Veertig dagen
tijd en ruimte
om je leven door te lichten,
om te leven met aandacht,
om uit de vele impulsen
te kiezen wat je belangrijk vindt,
om de relaties in je bestaan
te herijken en te herstellen:
de relaties met je medemens,
dichtbij én veraf,
met de aarde,
met jezelf,
met God.
(uit de vastenkalender)*

Beste,

Op woensdag 18 februari, op Aswoensdag, is de veertigdagen-of vastentijd begonnen.

De vasten is voor ons, christenen, een periode om even stil te staan bij vastgegroeide gewoonten en scheefgetrokken verhoudingen in ons leven.

Veertig dagen krijgen we de tijd om de weg van bekering te gaan en te groeien naar Pasen.

Het askruisje dat we hebben ontvangen op Aswoensdag, was een uitdrukking van ons verlangen om ons leven te vernieuwen.

Tijdens de veertigdagentijd worden ons drie wegen aangereikt die ons helpen om nieuw te worden.

1. **Stilte en gebed:** We worden uitgenodigd om meer te bidden, niet omdat het moet of onze plicht is, maar 'uit liefde', omdat we geloven dat we door God geliefd zijn. Wanneer we 'uit liefde' bidden tot God, zal doorheen het gebed onze liefde voor Hem verder groeien.

2. **Soberheid:** We worden opgeroepen om meer 'liefdevol' te kijken naar de schepping, naar alles wat ons gegeven is en naar alles wat we mogen en kunnen gebruiken. Ook in ons omgaan met de dingen kunnen we liefdevol en met eerbied te werk gaan, o.a. door ons te oefenen in meer loslaten.

3. **Solidariteit:** Jezus roept ons op om te delen met anderen, zoals we met onze broers en zussen zouden delen, om te delen 'uit liefde'. Ook de armen en behoeftigen zijn door God geliefd. Ook zij zijn kinderen van God. Ook zij zijn onze broeders en zusters. Op die manier worden wij ook opgeroepen om de actie van Broederlijk Delen te steunen die dit jaar aandacht vraagt voor de boeren in Peru en hun strijd voor drinkbaar water met de slogan: 'Marco is een boer en wil dat blijven'. Zij rekenen op onze financiële steun.

Wanneer we zo liefdevol en aandachtig omgaan met God, met goederen en met mensen...komt Pasen steeds meer dichterbij.

Wij wensen u allen nog een vruchtbare veertigdagentijd en een Zalig Pasen.

I. ONZE PAROCHIE LEEFT.

1. Werden gedoopt:

a) *Vanuit onze parochiegemeenschap:*

Danial Mirsepanj zoon van Marti en Maryan Ghavamhashemi gedoopt op 12.04.14	14.08.07	Roodstaartplein 11 8900 Ieper
---	----------	----------------------------------

Darya Mirsepanj dochter van Marti en Maryan Ghavamhashemi gedoopt op 12.04.14	14.08.07	Roodstaartplein 11 8900 Ieper
---	----------	----------------------------------

Tilde Barro dochter van Ben en Nele Gillioen gedoopt op 31.05.14	20.01.14	Kantekleerstraat 12 8900 Ieper
--	----------	-----------------------------------

Ties Vanoplynus zoon van Stefaan en Adeliën Wesemael gedoopt op 29.06.14	16.03.14	Leemput 33 8900 leper
Leon Matten zoon van Steven en Ellen Vandenbrouke gedoopt op 06.09.14	21.03.14	Tiendelaan 25 8900 leper
Vic Vanderjeugt zoon van Jelle en Naomi Dever gedoopt op 08.11.14	06.08.14	Augustijnenstraat 131 8900 leper
Noah Ameye zoon van Lindsey Ameye gedoopt op 20.12.14	04.10.14	Roodstaartplein 5 8900 leper
Noor Maarten zoon van Diederik en Tine Blomme gedoopt op 28.12.14	10.11.14	Merellaan 5 8900 leper
Marcel Devriese zoon van Jan en Elien Derycke gedoopt op 04.01.15	04.01.13	Crescendostraat 38 8900 leper
Axl Vangheluwe zoon van Kristof en Aurélie Callewaert gedoopt op 25.01.15	14.10.14	Tulpenlaan 33 8900 leper
Amelie Vangheluwe dochter van Kristof en Aurélie Callewaert gedoopt op 25.01.15	14.10.14	Tulpenlaan 33 8900 leper
Céleste Van Gheluwe dochter van Jurgen en Nathalie De Clerck gedoopt op 15.02.15	25.11.14	Kantekleerstraat 15 8900 leper
Ralph De Schepper zoon van Jeroen en Kimberly Bouckenoghe gedoopt op 17.02.14	17.07.14	Dikkebusseweg 133 8900 leper

Camille Delva 14.05.14 Capucienenstr. 49GLVa
dochter van Frederik en Stéphanie Vermeersch 8900 Ieper
gedoopt op 22.02.15

Jade Bouckenooghe 07.01.13 Dikkebusseweg 36
dochter van Stijn en Priscillia Adam 8900 Ieper
gedoopt op 28.02.15

Maurits De Volder 19.01.15 Dikkebusseweg 148
zoon van Matthew en Alicia Maertens 8900 Ieper
gedoopt op 01.03.15

Hanne Dubois 12.08.14 Reinaartstraat 14
dochter van Cédric en Liesbeth Beddeleem 8900 Ieper
gedoopt op 08.03.15

b) Zijn ook gedoopt in onze kerk

Leeroy Devroedt 16.09.14 Gasthuisstraat 60A
zoon van Marijn en Kim Somers 8970 Poperinge
gedoopt op 14.12.14

Luna Breaert 13.02.13 Poperingseweg 379
dochter van Tommy en Ellen Verbuyst 8900 Ieper
gedoopt op 16.01.15

Axelle Bottecchia 06.12.14 Dikkebusseweg 333
dochter van Gianni en Tine Meyfrootd 8900 Ieper
gedoopt op 18.01.15

Célestin Cordy 30.01.14 Tramstraat 8
zoon van Tim en Kimberly Deraedt 8900 Ieper
gedoopt op 31.01.15

Mila Mahieu 03.07.14 Bellestraat 90A
zoon van Lieven en Kimberley Leterme 8908 Vlamertinge
gedoopt op 21.02.15

Xander Gauquie zoon van Marijn en Lien Roussel gedoopt op 22.02.15	07.11.14	Reningelststraat 70A 8954 De Klijte
Leye Carrein zoon van Justin en Lien Butaye gedoopt op 28.02.15	14.01.15	Meenseweg 140 8900 leper
Lasse Decoutere zoon van Joachim en Marieke Moerman gedoopt op 07.03.15	02.03.14	Sint-Elooisweg 14 8902 Voormezele
Ayden Beys zoon van Sam en Melanie Buldeel gedoopt op 14.03.15	29.01.15	Gezellestraat 44 8908 Vlamertinge

2. Eerste communie:

Jezus nodigt onze kinderen uit om voor de eerste maal ten volle deel te nemen aan de eucharistische maaltijd:

In onze gelovige gemeenschap op O.L.H.-Hemelvaart,
donderdag 14 mei 2015 om 10.00 uur.

Ameloot	Mona	Zwaluwlaan	16	8900 leper
Becquaert	Jarne	Zwaluwlaan	10	8900 leper
Borremans	Nina	Haiglaan	146	8900 leper
Bouciqué	Adrian	Poperingseweg	115	8900 leper
Bourgois	Sam	Reinaartstraat	21	8900 leper
Bouwen	René	Immelostraat	5	8900 leper
Butstraen	Ruben	Dikkebusseweg	67	8900 leper
Callemeyn	Leon	Bellestraat	105	8908 Vlamertinge
Capelle	Emile	Patrijzenlaan	20A	8900 leper
Christiaen	Axelle	Augustijnenstraat	43	8900 leper
Coemelck	Jorre	Merellaan	1	8900 leper
Coene	leben	Ooievaarlaan	24	8900 leper

De Kock	Quinten	Sittingbournelaan	13	8900	leper
Deceuninck	Marie	Tiendelaan	4	8900	leper
Dedeurwaerder	Linde	Graafschapstraat	10	8900	leper
Defever	Iben	Dikkebusseweg	106	8900	leper
Degraeve	Yilke	Hallebaststraat	8	8900	Dikkebus
Dehautd	Thibo	Sittingbournelaan	33	8900	leper
Dehouck	Leandro	Kuwaartstraat	13	8900	leper
De Meulenaere	Bo	Diksmuidseweg	9	8900	leper
Desaegher	Sterre	Fazantlaan	21	8900	leper
Desender	Milan	Graafschapstraat	7	8900	leper
Dewilde	Warre	Koolmeeslaan	8	8900	leper
Dewulf	Gilles	Dikkebusseweg	248	8900	leper
D'huysser	Simon	Posthoornstraat	36	8900	leper
Gadeyne	Ferun	Leemput	2	8900	leper
Herreman	Ryan	Grasmuslaan	11	8900	leper
Lesschaeve	Lewis	Grasmuslaan	14	8900	leper
Mahieu	Amber	Ter Olmen	41	8900	leper
Moeyersons	Stan	Belijnstraat	7	8900	leper
Mouton	Indra	Immelostraat	1A	8900	leper
Naeyaert	Leon			8900	leper
Pectoor	Niels	Lansierslaan	24	8900	leper
Riem	Amaud	Tiendelaan	13	8900	leper
Steen	Lore	Leemput	4	8900	leper
Strobl	Mihai	Capucienenstraat	142	8900	leper
Vandermarliere	Lowie	Pannenhuisstraat	43	8900	leper
Van De Walle	Michelle	Dikkebusseweg	43	8900	leper
Vanhaelemeersch	Mathis	Koolmeeslaan	6	8900	leper
Van Wichelen	Maya	Wittemolenstraat	26	8900	leper
Verbeke	Raf	Capucienenstraat	116	8900	leper
Verbiese	Cyriel	Poperingseweg	125	8900	leper
Verhaeghe	Tille	Capucienenstraat	122	8900	leper
Verpoucke	Louana	Anjelierenlaan	3	8900	leper
Vervaecke	Camille	Poperingseweg	345	8908	Vlamertinge
Wydhooge	Miel	Pottemstraat	25	8908	Vlamertinge

3. Vormelingen

Geest van God
blijf in ons leven, groeien, branden,
opdat wij blijven geloven
in uw en Christus' droom,
Rijk van vrede en gerechtigheid.

Laat ons groeien tot diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods:

In onze gelovige gemeenschap op zaterdag 16 mei 2015

Bonnez	Milan	Dunantlaan	47	8900	leper
Borremans	Lara	Haiglaan	146	8900	leper
Boudry	Jolien	Dunantlaan	39	8900	leper
Canepeel	Elina	Madeliefjeslaan	1	8900	leper
Claeys	Kyara	Griettenstraat	24	8900	leper
Coussaert	Jill	Willibaldlaan	22	8900	leper
Couzyn	Belgin	Tramstraat	13	8900	leper
Crombez	Amélie	Fazantenlaan	41	8900	leper
Debrabander	Cedric	Belijnstraat	23	8900	leper
Decroix	Romie	Grasmuslaan	6	8900	leper
Devos	Arthur	Fazantenlaan	73	8900	leper
D'Ooghe	Joran	Dikkebusseweg	204	8900	leper
Duthoy	Emma	Sobrylaan	2	8900	leper
Edwards	Conrad	Poperingseweg	322	8908	Vlamertinge
Francis	Kaiby	Nachtegaallaan	32	8900	leper
Jaecques	Jens	Dikkebusseweg	70	8900	leper
Landerwyn	Yorann	Leemput	6	8900	leper
Lehouck	Angie	Crescendostraat	6	8900	leper
Louagie	Lindsey	Dikkebusseweg	16	8900	leper
Martin	Nathan	Anjelierenlaan	43	8900	leper
Meire	Pharilde	Steendam	30	8900	leper
Mylle	Jobbe	Dikkebusseweg	216	8900	leper

Ollevier	Bryan	Anjelierenlaan	16	8900	leper
Pannecouque	Bas	Nachtegaallaan	24	8900	leper
Pissonnier	Chelsey	Dikkebusseweg	7	8900	leper
Riem	Iebe	Tiendelaan	13	8900	leper
Shaaban	Yara	Ter Linden	25	8900	leper
Sustronck	Aude	Capucienenstraat	81	8900	leper
Titeca	Emiel	Proosdijstraat	8	8900	leper
Vanbesien	Tibo	Poperingseweg	89	8900	leper
Vandelanotte	Arthur	Tiendelaan	5A	8900	leper
Vandenbruwaene	Saartje	Dunantlaan	43	8900	leper
Vandevelde	Ine	Bisdomstraat	15	8900	leper
Vanecke	Tizziana	Hazenbilk	16	8900	leper
Vanhoutte	Jasper	Capucienenstraat	117	8900	leper
Vanhove	Thomas	Krombekekplein	9	8972	Krombeke
Vanspranghe	Tristan	Kantekleerstraat	9	8900	leper
Verhille	Kjën	Dikkebusseweg	247	8900	leper
Verkruysse	Luna	Dikkebusseweg	11	8900	leper
Wicke	Britt	Geelgor slaan	2	8900	leper
Wicke	Justin	Koolmeeslaan	15	8900	leper
Yde	Fien	Paddevijverstraat	44A	8900	leper

Ze werden voorbereid door

- Stijn Decramer, Lijnwaadstraat 12
- Rosa Coulembier, Poperingseweg 97
- Philip & Annemarie Soetaert –Louagie, Capucienenstraat 11
- Patrick Snick, Tiendelaan 5
- Ann De Clerck, Ter Olmen 10
- Pater Boni van Looveren, Capucienenstraat 48

4. Huwelijk

In goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid.

*a) Hebben elkaar liefde en trouw beloofd
nihil*

b) Verlangten te huwen in onze kerk

Cédric Dubois, Reinaartstraat 14, 8900 Ieper
en Liesbeth Beddeleem, Reinaartstraat 14, 8900 Ieper
op 15 mei 2015

c) Verlangten ook te huwen in onze kerk

Kevin Odent, Tramstraat 13, 8900 Ieper
en Isabel Baert, Tramstraat 13, 8900 Ieper
op 11 april 2015

Stijn Boury, Zultseweg 214A, 8790 Waregem
en Hélène De Cleer, Zultseweg 214A, 8790 Waregem
op 15 mei 2015

Koen Vanheule, Jabbekestraat 43, 9230 Wetteren
en Annelien Van der Borght, Jabbekestraat 43, 9230 Wetteren
op 13 juni 2015

Kiran Decuypere, Diksmuidseweg 1A, 8900
en Elise Lysy, Diksmuidseweg 1A 8900 Ieper
op 27 juni 2015

Renaat Cardoen, Houthulstsesteenweg 2, 8920 Poelkapelle
en Sophie Desnyder, Houthulstsesteenweg 2, 8920 Poelkapelle
op 11 juli 2015

Davy Rommens, Doorgangstraat 11, 8900 Ieper
en Jolien Wicke, Doorgangstraat 11, 8900 Ieper
op 18 juli 2015

Kristof Paruys, Ligywijk 107, 8900 Ieper
en Sharon Bonte, Ligywijk 107, 8900 Ieper
op 22 augustus 2015

Björn Clarebout, Zuidschote-dorp, 29, 8904 Zuidschote
en Elise Carpentier, Zuidschote-dorp 29, 8904 Zuidschote
op 10 oktober 2015.

5. Overlijdens

God, dat onze overledenen geborgen mogen zijn in uw liefde.
Dat zij onze namen bij U in herinnering roepen.
Dat wij niets verloren laten gaan van wat hen zo groot heeft gemaakt
in uw ogen en in ons hart.

a) Overledenen van onze parochie:

Daniël Gouwy echtgenoot van Noëlla Timperman Orchideeënlaan 25, 8900 Ieper	18.12.33	31.12.14
Marguerite Pisonnier weduwe van Maurice Vandenberghe Fazantenlaan 5, 8900 Ieper	22.10.26	31.01.15
Georges Santy echtgenoot van Jacqueline De Wandel Violtjeslaan 34, 8900 Ieper	23.06.43	31.01.15
Jean-Pierre Vandebroucke echtgenoot van Andrea Desmyter Ter Olmen 76, 8900 Ieper (begraven in de kerk te Voormezele)	01.01.37	25.01.15
Chris Nuiten echtgenoot van Mia Ingelaere Immelostraat 13, 8900 Ieper (begraven in de kathedraal Sint-Maarten Sint-Niklaas)	03.03.54	14.02.15

Guido Top echtgenoot van Françoise Verbeke Huize Zonneliëd, voorheen Capucienenstraat 39, 8900 Ieper	27.05.35	28.02.15
--	----------	----------

b) Werden ook begraven in onze kerk:

Gino Vandromme echtgenoot van Nelly Houwen Breugheldreef 7, 8900 Ieper	14.08.47	02.01.15
--	----------	----------

Greta De Caerlé weduwe van José Dumortier levensgezellin van Geert Carpentier Rozenlaan 4, 8900 Ieper	30.01.39	24.01.15
--	----------	----------

Ronny Baelen Oude Veurnestraat 1B, 8900 Ieper	11.08.54	07.02.15
--	----------	----------

Andy Waerniers echtgenoot van Annelies Callens Meenseweg 430, 8902 Zillebeke	11.09.71	27.02.15
--	----------	----------

c) Wij gedenken ook:

Ivonne Crombez echtgenote van Jean-Piere Verbrugge Posthoornstraat 11, 8900 Ieper	22.03.40	09.03.15
---	----------	----------



II. ACTIVITEITEN

In deze steeds weerkerende rubriek blikken we terug op wat voorbij is. Enerzijds maken we een keuze en kiezen is altijd verliezen, anderzijds zijn de aangebrachte items zo gekozen dat ze ons even doen nadenken en ons inspireren, gevoelig maken voor wat leeft en wat mogelijk is.

Er gebeurt zoveel om dankbaar mee te dragen.

1) JAAROVERZICHT 2014

* In ons doopboek staan 130 doopsels ingeschreven. Van deze 130 zijn er 81 afkomstig van een andere parochie. Van de 49 van de eigen parochie werden er 33 bij ons gedoopt. 16 kinderen van onze parochie werden elders gedoopt: 2 ten huize van een vreemde priester, 4 in het Ziekenhuis Jan Yperman, 1 in Veurne, 1 in Dikkebus, 1 in Staden, 1 in Sint-Pieters, 1 in Loker en 5 in Sint-Maarten en Sint-Niklaas.

* In ons huwelijksboek staan er 12 huwelijken ingeschreven. Van deze 12 waren er 5 koppels waarvan jongen of meisje van onze parochie is, of van de parochie afkomstig waren. 7 koppels waarvan jongen en meisje van elders waren.

* In ons overlijdensboek noteerden we 38 overlijdens. Van deze 38 waren er 13 van buiten de parochie. Van de 25 van de parochie zelf waren er 2 vanuit een rustoord die vroeger op de parochie woonden. 2 Van onze parochie werden in een andere parochiekerk begraven. Van 9 ging de dienst door in een aula of in het Perron.

* In ons vormselboek staan er 58 gevormden (waarvan 14 van een andere parochie). Van jongeren gevormd op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.

* In ons eerste communieboek noteerden we 45 eerste communicanten (17 van elders). Van kinderen die hun eerste communie deden op een andere plaats hebben we geen volledige gegevens.

* Geschreven in het hart van God en de mensen: zoveel belangloze inzet en stille toewijding, zoveel gedeelde vreugde en pijn, zoveel biddende mensen. Bedankt, lieve mensen.

2) EERSTE COMMUNIE

a) Algemeen werkplan

In het driespan: ouders, school en parochie, wordt er geen moeite ontzien om onze 46 eerste communicanten voor te bereiden op de eerste communie. Aan de hand van het werkboek "Stap voor stap" gaan ouders, school en parochie in 10 stappen hun kind voorbereiden op de eerste communie.

Zo ziet het werkprogramma eruit:

1) Stappenplan

In de week van 02/02 tot 08/02/2015 werd er begonnen met het 10-stappenplan.

2) Ouderavonden: Er zijn twee ouderavonden:

op maandag 13 januari in de refter van de Nachtegaallaan en op maandag 11 mei om 20.00 uur 2^{de} ouderavond in de kerk.

3) Instapvieringen

Eerste instapviering: op zaterdag 17 januari, geholpen door 2^{de} en 4^{de} leerjaar.

Tweede instapviering: op zaterdag 14 maart om 18.00 uur geholpen door 3^{de} en 5^{de} leerjaar.

4) Repetities

- repetitie op maandag 11 mei 19.30 uur in de kerk met de ouders
- repetitie op dinsdag 12 mei om 16.00 uur in de kerk voor communicanten en het koor.

5) Eerste communieviering: donderdag 14 mei om 10.00 uur.

6) Dankviering voor eerste communicanten en vormelingen op zaterdag 30 mei om 18.00 uur in onze kerk.

b) Ouderavond

Op maandag 12 jan. 2015 hadden we onze eerste ouderavond. Er zijn 46 eerste communicanten. Er was een zeer grote opkomst. Ook dit jaar is het weer het driespan: ouders, school en parochie dat zich met hart en ziel engageert om onze kinderen naar hun eerste

communie te begeleiden. De ouderavond ging door in onze school die een drankje aanbood, directeur Kris Coussens sprak het welkomwoord uit, de vier leerkrachten waren zeer actief aanwezig. Op deze wijze liet men aanvoelen dat de school een heel groot trekpaard is in heel dit communiegebeuren. Pater Boni gesteund door de twee teamleden Ann en Marc namen een groot deel van de avond op zich. Zo werd ook duidelijk dat de parochie een groot trekpaard is. De spontane en positieve inbreng van de ouders toont de onvervangbare plaats die zij als trekpaard innemen naar de eerste communie toe. We zijn uitermate blij met die driespan. De ouders werden in zes gespreksgroepen verdeeld. Elke tafel kreeg een vraag te beantwoorden en de antwoorden werden in de grote bijeenkomst besproken. De zes vragen waren:

1. Als je hoort spreken over God wat roept dit bij jou op?
2. Als je hoort spreken over Jezus wat roept dit bij jou op?
3. Wat weten jullie nog van je eerste communie?
4. Waarom willen jullie je kind zijn/haar eerste communie laten vieren? Hebben jullie dat samen overlegd?
5. Wat verwachten jullie van de voorbereiding op de eerste communie?
6. Hoe kunnen jullie bijdragen tot de voorbereiding op de eerste communie?

Na het plenum stelde juf Ellen het Communieboek + stappenplan voor. Juf Sabine gaf een woordje uitleg bij de Communiedoos. Pater Boni gaf uitleg over de inhoud, de werkwijze en de bedoeling van het gebedshuisje. Tot slot nodigde juf Els de ouders uit om zich in te schrijven voor het gebedshuisje en de naam van hun kind in een schaapje te schrijven als aanvraag voor de eerste communie van hun kind

c) Eerste instapviering.

Op zaterdagavond 17.01.2015 hadden we onze eerste instapviering. De kerk zat bomvol, tot op het oksaal toe. Hartelijk dank aan de koorleden van het Sint-Franciscusjongerenkoor die onder leiding van Stijn de viering hebben opgeluisterd. Hartelijk dank aan leerlingen uit de tweedes en de vierdes die met onze eerste communicanten stappen naar Jezus hebben gezet.

• ***Dienst van het woord.***

Aan de hand van drie prentkaarten over Jezus en drie grote voetstappen werden bij Jezus gebracht die gedoopt werd, die de kinderen zegent en die bidt.

- * Ouders brachten de doopvont in ons midden en het doopboek waarin de doopdatum en de namen van de communicanten geschreven waren.
- * Na het gespeelde evangelie van “Jezus zegent de kinderen” vroeg een ouder of deze kinderen hun eerste communie mogen doen. Ouders kwamen zegenend bij hun kind en legden het schaapje over de schouder waarop zij in de ouderavond de naam van hun kind hadden geschreven. Alle eerste communicanten waren aanwezig.
- * De prentkaart van “Jezus bidt” werd in ons midden gebracht. De eerste drie communicanten brachten de drie gebedshuisje in ons midden. Deze gebedshuisjes zullen een week in het gezin van een eerste communicant blijven en ons helpen om een week intens te bidden in het gezin.

• ***Dienst van brood en wijn.***

Gaven werden naar het altaar gebracht door eerste communicanten geholpen door leerlingen uit het vierde en het tweede. Bij de communie werden de eerste communicanten door pater Boni met een kruisje getekend terwijl anderen Jezus konden ontvangen in het teken van brood en wijn.

Vormelingen. De vormelingen sloten hun vormelingendag af met het bijwonen van deze viering. Voor hen en voor ons toch wel een meerwaarde.

d) *Ouders in de klas*

Zoals jullie weten is er het driespan: ouders, school en parochie die op een zeer intense wijze samenwerken in de voorbereiding op de eerste communie. Samen zetten we met de kinderen tien stappen naar de eerste communie toe. In de weken (ook krokusvakantie) van 09/02 tot 22/02 werd stap twee thuis en in de school gezet. Stap 2 gaat over “Inzoomen op Jezus”. Drie verhalen over Jezus werden thuis belicht. Deze verhalen zijn: Jezus wordt gedoopt, Jezus zegent de kinderen en Jezus stilt de storm. Voor de verwerking in de klas deden de leerkrachten Els, Ellen, Sabine en Annelies zoals elk jaar,

beroep op ouders en pater Boni. Dit jaar kon pater Boni niet komen want hij verbleef te Bellem voor het provinciaal kapittel van de paters kapucijnen.

Tien bereidwillige ouders kwamen naar de klas. In een doorschuifstelsel met kleine groepjes kwamen de kinderen bij een ouder. Op een meesterlijke wijze deden ze dat prachtig en overtuigend.

- * Voor de klas van juf Ellen mochten we Evelyne Ollevier, mama van Iben Coene, Ingrid Verfaillie, mama van Maya Van Wichelen, Miralda Gillioen, mama van Raf Verbeke en Leontine Maes, mama van Camille Vervaecke verwelkomen.
- * Voor de klas van juf Els mochten we Nathalie Delhaye, mama van Sam Bourgois, Twinky Degels, mama van Linde Dedeurwaerder, Marieke Saint Germain, mama van Bo De Meulenaere, Ann Goemaere, mama van Sterre Desaegher en Nele De Clerck, mama van Warre Dewilde verwelkomen.
- * Voor de klas van Juf Annelies en juf Sabine, Sandy Depuydt, mama van Iben Defever verwelkomen.
Naar ons aanvoelen een sterke realisatie van wat pijler één “Verkondiging en catechese” zal kunnen betekenen in de uitbouw van de pastorale eenheid.

3) HEILIG VORMSEL

a) Algemeen werkschema

DATA WERKJAAR 2014-2015

- Dinsdag 30 september: Info in de familiekring om 19u30
- Zaterdag 29 november: Intentieviering om 18u (in de kerk)
- Dinsdag 24 december: Kerstavondviering om 18u (kerk)
- Zaterdag 17 januari: Vormelingsdag 11u tot 19u
- “Let it shine” in Oostduinkerke om 17u30
- Dinsdag 17 februari: Poverello 12u30 tot 17u30
- Woensdag 18 februari: Aswoensdagviering om 19u (kerk)
- Vrijdag 27 februari: Pottenbakker bij Marc Maes om 17u
- Zaterdag 28 februari: Pottenbakker bij Marc Maes om 10 of 18u
- Vrijdag 13 maart Bonte Talentenavond
- Donderdag 5 maart: repetitie kruisjesoplegging van 18-20 u

- Zondag 8 maart: Kruisjesoplegging om 10u (kerk)
- Zaterdag 14 maart: Broederlijk delen rondgang van 9u tot 12u
- Zaterdag 4 april: Paaswake om 18u (kerk)
- Vijfdaagse in het Rokken in Roeselare 6 tot en met 11 april
- Dinsdag 14 april: Sint – Sixtus West – Vleteren 7u30
- Woensdag 15 april: Sint – Sixtus West – Vleteren 7u30
- Dinsdag 28 april: Biechtviering groep 1 18u-19u
Of woensdag 29 mei: Biechtviering groep 2 18u-19u
- Woensdag 6 mei: Repetities voor vormsel groep 1 13u30-15u30
voor vormsel groep 2 16u00-18u00 (kerk)
- Donderdag 7 mei: Repetities vormsel groep 1 16u30-17u45 (kerk)
vormsel groep 2 18u00-19u15 (kerk)
- Vrijdag 15 mei: Vormselwake om 19u (kerk)
- Zaterdag 16 mei: H. Vormsel groep 1 om 14 uur (om 13u30 in
H. Vormsel groep 2 om 17u00 (om 16u30 in Madeliefjeslaan!!)
- Zaterdag 30 mei: Dankviering om 18u en receptie + foto's (kerk
familiekring)
- Van 4 tot 11 juli: Vormselkamp in Roeselare Het Rokken.

b) Infoavond

Op dinsdag 30 september hadden we voor onze kandidaat-vormelingen en hun ouders een infoavond.

- * Aan de hand van een zeer actuele en uitgebreide PowerPoint werd heel de vormselwerking en vooral de doelstellingen uitgelegd. Bij elke activiteit werd door een catechist of pater Boni de duiding en verwachtingen gegeven.
- * De voltallige catechistenploeg bestaat uit: Rosa Coulembier (eindverantwoordelijke), Stijn Decramer, Patrick Snick, Ann De Clerck, Philip & Annemarie Soetaert-Louagie en pater Boni.
- * Nu aan de ouders en de kandidaat-vormelingen om hun aanvraag te doen tot het vormsel. Ze kunnen dit digitaal doen voor 12 oktober. Alle gegevens vindt men op de website: www.everyoneweb.com/vormselolvmiddelares. Indien dit niet lukt kan men ook altijd terecht bij Rosa of catechist Stijn die ook leerkracht van het zesde is. Alle catechisten en pater Boni staan altijd klaar om te luisteren naar alle mogelijke vragen.
- * Er zijn een zestigtal jongeren die hun vormsel kunnen aanvragen. Er zijn jongeren van elders die vragen om bij ons gevormd te

worden en er zijn er ook die hun vormsel elders willen doen.

* Het voornaamste moeten we nog zeggen: in gebed zijn we met elkaar verbonden.

c) Aanvraag en indelingen in groepen

Op woensdag 22 okt. kwam de catechistenploeg samen in Franciscushuyze. Hoofdpunten waren de samenstelling van de groepen, verdere invulling van data werkjaar en de voorbereiding van de intentieviering op zaterdag 29 nov. Er waren een zestigtal kandidaat-vormelingen. Er zijn in totaal 43 jongeren die bij ons hun vormsel doen. Ze zijn ingedeeld in zes groepen. We hebben vijf catechesegezinnen en Stijn neemt er nog een tweede groep bij. Tussen de kandidaat-vormelingen waren er van een ander geloof en zij die niet gereageerd hebben op de uitnodiging. Er zijn ook kandidaat-vormelingen van andere parochies die bij ons gevormd worden en nog meer van bij ons die in een andere parochie gevormd worden.

d) Intentieviering.

Op zaterdag 29 nov. hadden we onze gemeenschappelijke start van de vormselvoorbereiding. Negenendertig van de tweeënveertig vormelingen tekenden present. Het was een zeer doorleefde viering. We vierden onder het thema: "Door weer en wind samen op weg naar het vormsel". Het symbool was een paraplu. De inspiratie van de paraplu vonden we op de affiche van welzijnszorg: "Iedereen beschut tegen armoede?". Aan de paraplu hingen in prachtige kaarten al de activiteiten voor vormelingen, ouders en parochiegemeenschap. Onder deze paraplu beleefden we in de eucharistieviering nu eens Gods vergevingsgezindheid (schuldbelijdenis), dan weer zijn richtinggevend woord (woorddienst), ook zijn sterkende nabijheid (bij het engagement van vormelingen, ouders, catechisten en pater Boni), dan weer een luisterende God (voorbeden), en een tegemoetkomende God (bij het aanbrenge van de offergaven), dan weer die zelf wegschenkende God in zijn Zoon Jezus (bij de consecratie), een God die ons al gaandeweg leert bidden (Het Onze Vader) en overal vrede brengt (Vredewens), God die leven schenkt en zegent (communie en zending). Telkens werd

die paraplu boven de lezers, de voorganger, de vormelingen, de ouders, de catechisten, de mensen in de kerk gehouden. Ja, door weer en wind naar het vormsel onder de paraplu van een liefhebbende God, van geestdriftige catechisten, van bemoedigende ouders en van een biddende parochiegemeenschap. Een sterk moment in de viering was het ogenblik tijdens de homilie toen elke vormeling zijn intentieverklaring in de doos kwam steken, dat ouders hun beiden handen over deze intentiedoos uitstrekten en de catechisten en pater Boni hun hand op de doos legden: sterk moment van engagement.

e) Vormelingsdag.

Op zaterdag 17 januari 2015 beleefden onze vormelingen hun vormelingsdag.

Op twee na waren ze allen aanwezig.

Start om 11 uur op de speelplaats van de school in de Nachtegaallaan. Ze werden verdeeld in twee groepen. Men luisterde naar het getuigenis van Lena Dekeersgieter. Door de vragen die de die de vormelingen stelden kon ze haar taak in de gevangenis toelichten. De vormelingen waren heel erg stil. Dank je wel Lena. Ook priester Marcel Vanhauwaert is een graag geziene gast. Hij maakte duidelijk wat Tegoare eigenlijk allemaal verwezenlijkt. Hij begon met te praten over de Geest. Wat of wie is die Geest die jullie ontvangen door het vormsel? Via de bijbel maakte hij duidelijk dat God de mensen gemaakt heeft om ze gelukkig te maken. Daarom moeten we elkaar helpen op alle gebied. De vormelingen waren echt geboeid.

Emiel was er dit jaar niet bij om over de Kersekorf te praten maar alle vormelingen kregen een mooi gedicht dat Emiel speciaal voor alle vormelingen gemaakt heeft.

Om 12u15 aan tafel. De picknick liet zich smaken met de verse pompoensoep. Dank je wel Georges de soep was heel lekker. In de namiddag vertelde pater Boni in Franciscushuyze over Franciscus van Assisi. In de kerk verzorgde Philip de kerkzoektocht. Stijn leerde de liederen aan die zullen gezongen worden in de vormselplechtigheid. Er volgde nog een quiz. Om 16 uur tijd voor een knabbel en een babbel. De groepen kwamen samen met hun catechisten en de tussendoortjes werden in het midden van de tafel

gelegd en we verdeelden alles onder elkaar. Delen maakt gelukkig. Er werden kaarten gemaakt voor de vormselpeter of -meter. Het altaardoek werd ook bedrukt met hun naam en hun handafdruk. Als afsluit namen de vormelingen deel aan de zaterdagavondviering die ook de eerste instapviering was voor de eerste communicanten. Dankbaar ging iedereen weer naar huis. De dag was zeker geslaagd. Dank je wel aan iedereen. Dank ook aan de directie voor de verwarming en de accommodatie.

f) Ouderavonden.

Op maandag 19 jan., op dinsdag 20 jan. en op donderdag 22 jan. gingen in Franciscushuyze de ouderavonden door voor de ouders van de vormelingen. We namen telkens twee groepen. Van de 42 vormelingen waren er 31 door ouders vertegenwoordigd. Eerst stelden de ouders zich aan elkaar voor. Volgende vragen werden onder meer gesteld: Waarom vragen jullie het vormsel voor je kind? Hebben jullie dit beslist of de vormeling zelf of in samenspraak met uw kind? Op de laatste vraag kwam in de derde groep het volgende antwoord: *“Het vormsel is voor onze kinderen een bewuste zelfstandige keuze. De ouders waren het er over eens dat de kinderen nu veel bewuster zijn in de tijd van hun voorbereiding op het vormsel. Vroeger was deze keuze voor het vormsel vanzelfsprekend en ze beleefden dit niet intens, nu wel”*. Het was verrijkend te mogen horen hoe veel of hoe weinig de ouders nog wisten van hun eigen voorbereiding op het vormsel en de vormselplechtigheid zelf. Rosa Coulembier en pater Boni die de avonden leidden pikten in op wat ouders gezegd hadden om zowel de diepe betekenis van de voorbereiding en de activiteiten te duiden. Vanuit de inbreng van de ouders over handoplegging, zalving en de vormselformule raakte men werkelijk de diepe grond van het sacrament aan: Jezus de Verrezene werkt in tekenen en woorden uit wat hij bedoelt in dit sacrament. Op de vraag wie God voor hen is zei men het volgende: *“God = een houvast, een behoefte, een leidraad, een dankbaarheid, iemand die steun biedt en troost.”* Na het inhoudelijke gedeelte trof men elkaar bij een drankje en een hapje om wat verder na te praten. Naar mijn aanvoelen waren het deugddoende avonden.

g) Op bezoek aan de Poverello.

“Dienstbaar zijn voor mensen” is één van de grote kenmerken van ons christen zijn. Op hun weg naar het vormsel proberen we met onze vormelingen te groeien in die dienstbaarheid. Het bezoek aan de Poverello te Kortrijk is daar een uitgelezen moment voor. Uit het toegestuurde verslag van Rosa citeren we:

“Dinsdag 17 februari 2015. Om 12u15 begint de toestroom van vormelingen in de Madeliefjeslaan. Gepakt en gezakt met veel kledij, speelgoed en eten vertrekken 10 auto's met maar liefst 36 ingeschreven vormelingen (van de 42) richting Poverello in de Spoorweglaan 26 in Kortrijk. Daar aangekomen brengen we het eten, de kledij en het speelgoed naar de juiste plaats. Daarna verwelkomt Lieve ons. De vormelingen luisteren naar de uiteenzetting die ook de begeleiders boeien. De vormelingen krijgen de taak om goed te luisteren want op het einde zou ze vragen stellen. Iedereen wist het antwoord en ze weten nu ook wat Poverello te maken heeft met hun vormsel. Hoe Poverello een thuis is voor eenzamen en mensen die het niet breed hebben. Poverello helpt mensen die in 20 jaar geen warme patat gegeten hebben of in jaren geen kus gekregen hebben. Poverello biedt deze mensen voor 1 euro een warme maaltijd aan met dessert. Waarom is dit zo? De vrijwilligers werken gratis ook al hebben ze onkosten om er naar toe te gaan. Waarom 1 euro? Omdat de kansarmen ervoor betalen en ze niets zomaar krijgen, geen schuldgevoel bij deze eenzame mensen.. Het is beter te geven dan te moeten krijgen. De boodschap die verspreid moet worden door de vormelingen in functie van hun vormsel is deze: doe gelijk Fransiscus van Assisië. Jan Vermeiren (de stichter van Poverello) noemde Fransiscus de kleine Poverello. Hij luisterde naar Jezus en leefde zoals Jezus. De vormelingen moeten opkomen voor die mensen die geen thuis hebben. Hou deze boodschap steeds voor ogen dan leef je als een echte Christen. Lieve kreeg een heel spontaan applaus van de vormelingen. Lieve dankte ook voor alles wat ze meebrachten. De chauffeurs waren verbaasd dat hun kinderen zo stil en aandachtig kunnen luisteren en gerichte vragen stellen en de juiste antwoorden geven. Na al die ernst was het tijd voor wat lol en afkoeling. De schaatspiste in Gullegem was de ideale uitlaatklep. Tevreden en zonder ongelukken kwamen we iets voor 17u30 terug aan in Ieper. Dank ook aan de chauffeurs die uiteraard eens goed samen konden babbelen met andere ouders van vormelingen die allemaal het allerbeste

wensen voor hun vormelingen. Dank aan de catechisten die weer een vrije dag opofferden voor onze vormelingen”.

h) Bezoek aan de pottenbakker

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 febr. trokken onze vormelingen naar de pottenbakker. Ook nu weer was Marc en Christiane in hoogste vorm. Door de uitleg kwamen onze vormelingen op het spoor van een God-Boetseerder. Met veel liefde en geduld heeft Hij de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft de wereld aan de mens toevertrouwd om als medeschepper van deze wereld een mooie wereld te maken. Naar het zeggen van de catechisten werden er prachtige werkjes gemaakt maar het mooiste werk was God op het spoor komen als een liefdevolle schepper-boetseerder. Rosa vertelde ons dat het bezoek aan de pottenbakker vlekkeloos verlopen is. Chelsey en Cédric moesten wegens ziekte afhaken. Marc maakte voor hen een mooi werkje.

i) Kruisjesoplegging

Op donderdag 5 maart hadden we een intensieve repetitie voor deze viering. Op zondag 8 maart gaven 41 (één afwezig wegen omstandigheden) van de 42 vormelingen hun naam op en ontvingen een kruisje.

- * Zes ouders, één uit elke groep, kwamen vooraan en riepen de vormelingen met name. Een naam door hen gegeven bij de geboorte/doopsel. De vormelingen voelden zich extra geroepen en door op te staan zeiden ze in de stilte van hun hart “God, hier ben ik”.
- * In de dienst van het woord werd er door vormelingen en pater Boni klei gekneed. Zo werd God ervaren als een boetseerder die met liefde en niets ontziend de mens heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. De voorganger brak een nog niet gebakken pot en iedereen voelde aan dat wij kleine en broze mensen zijn. In en door de warmte die wij elkaar toedragen mogen ouders, parochiegemeenschap, ja iedereen elkaar beschermen. Met een priem werd er getokkeld op de mooie afgewerkte potten die daar stonden. Elke pot had zijn eigen klank maar door het heen en weer tokkelen op de potten kwam het tot een wondermooie melodie. Ja, samen kunnen we een prachtig lied zijn en zingen.

- * Onze kruisjes waren door de pottenbakker Marc uit klei gemaakt en kleurrijk afgewerkt door Christiane. Dit kruisje verwijst naar Jezus die in en door zijn kruis te dragen tot de dood is gegaan uit liefde en trouw. De kruisjes werden door de catechisten opgelegd terwijl een ouder (grootouder) een bemoedigende hand op de schouder legde.
- * De vormelingen brachten de offergaven aan. Brood en wijn werden op het altaar neergelegd, op het altaardoek waarop elke vormeling zijn naam en handafdruk had aangebracht. Zo wilde men Jezus zeggen: roep ons met name en met open handen willen we in uw gezindheid -offerend en dienend- in het leven staan.
- * Marc en Christiane werden enthousiast bedankt. Ook het Sint-Franciscusjongerenkoor dat met meer dan veertig aanwezig waren werden oprecht bedankt. Wat zouden we doen zonder onze catechisten? Dankjewel allemaal.
- * Er werd ook dankbaar gereageerd op de PowerPoint die de viering ondersteunde. Dankjewel kerkfabriek en zeker de voorzitter André Vandenbruwane voor deze aanwinst en realisatie.

4) Okra.

Op maandag 5 jan. werden we ten huize van de voorzitter Josianne Arnaert hartelijk ontvangen. Pater Boni mocht de bezinning leiden. Bij het familienieuws hoort vreugde en pijn. Op dit ogenblik telt ons trefpunt 193 leden. Er werd met grote voldoening teruggeblikt op de voorbije activiteiten en we kijken hoopvol uit naar de waaier van komende activiteiten. Er werd heel wat aandacht besteed aan de nieuwe spelregels voor de activiteiten: kaarten, bolling en vogelpik. Met overgrote vreugde stelde men vast dat er reeds 19 leden zijn ingeschreven voor de Lourdesbedevaart van deze zomer.

Op donderdag 8 jan. werden bij een smakelijk etentje de kampioenen gevierd. Wie zijn onze kampioenen? Bij de kaarters: Raymond Merveillie en eerste dame Maria Boonen, bij de bollers: Camille Degandt en eerste dame Anna Desmyter, bij de volgelpik: Omer Laire en eerste dame Annita Schoonaert. Proficiat en ook een hartelijk dank aan allen die zich met hart en ziel inzetten voor het organiseren van deze activiteiten.

5) Femina.

Op dinsdag 6 jan. ging de eerste kern door in Franciscushuyze. Deze bijeenkomst was ook het nieuwjaarsfeest. We waren met dertien. Eerst was er een korte kernvergadering. Onze afdeling telt 70 leden, 15 kernleden en vanuit de Vijf werd Ann Compernelle aangeduid als contactpersoon van onze afdeling. Christiane Hebben werd bedankt om de meer dan vijftientig jaar bestuurslid. Christa Schoutteten werd als nieuw kernlid begroet. Voor de feestelijke avond hebben Christine Smagghe en Chantal Logie het beste van zichzelf gegeven. Het werd een gezellig samenzijn bij lekkere broodjes en fijne wijnen. De quiz over “De tijd van toen” opgesteld door Ann Compernelle was leerrijk en spannend. Bij een stukje taart met koffie ontvingen we ons pakje. Vanuit Femina werd ons ook confituur en vruchtensappen geschonken. Het was een pracht van een avond. Femina, een fijn werkjaar toegewenst.

6) Pib.

Op zaterdag 10 jan. was het een drukte van jewelste in de Familiekring. Zo maar eventjes 285 ingeschrevenen. Onze PIB vierde haar dertiende verjaardag. De gekende pizza blijft aanspreken en muziek ontbrak niet. De PIB telt op dit ogenblik zo maar eventjes 299 leden.

7) Chiro Mosselsouper.

Matthijs Bouckaert, Jens Alleman, Kenneth Coussaert, Ambroos Vanhaverbeke en Elias Vanhaverbeke waren en zijn heel gelukkig. Deze vijf warme trekkers en enthousiaste organisatoren van de mosselsouper danken allen die hun steentje hebben bijgedragen voor het wel lukken van de mosselsouper. Het eten was lekker, de bediening gebeurde met de nodige charme, de vriendelijkheid en goedgezindheid werkte aanstekelijk. De meer dan vierhonderd eters bewaren de beste herinneringen.

8) Koor.

Heel gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. De zelf gebakken taarten smaakten naar meer. Een glaasje witte of rode wijn deed zo'n deugd. Bedankt aan alle koorleden, het bestuur en zeker de organist-dirigent Ludo.

9) CM-ziekenzorg.

Op dinsdag 13.01.2015 kwamen onze kernleden samen in de Familiekring voor hun nieuwjaarsfeest. Na een korte en krachtige vergadering waarin er uiteraard gedankt werd en de hoop uitgesproken naar een goed werkjaar 2015 ging in een ontspannen en gezellige sfeer het feest verder. We noteren zes bestuursleden, een achttiental kernleden en twee losse medewerkers. In 2015 zijn er bestuursverkiezingen. Drie nieuwe kernleden werden verwelkomd: Imelda Debouvere, Maria Debruyne en Luc Decoster. Van twee kernleden die meer dan twintig jaar dienst hebben namen we afscheid: Anna Blanckaert en Jeannette Kestier die ook jaren voorzitter is geweest.

10) Kerkfabriek.

Op donderdag 15.01.2015 hadden we onze eerste bijeenkomst. Na de klassieke agendapunten bij het begin van het werkjaar was er bijzondere aandacht voor het huis in de St. Niklaasstraat 7 en het aanschaffen van grote schermen, beamer en laptop om meer beeldgericht te kunnen werken in de vieringen. Bij een glaasje wijn, een koude schotel (dankjewel Georges) werd de vergadering afgesloten.

11) Vijfentwintigste keer.

Peter Deruyter en Dirk Vanhaverbeke straalden van geluk en overgrote vreugde. Ze hadden de kerststal die ze jaarlijks plaatsen teruggebracht naar Franciscushuyze. Tot grote verwondering van pater Boni waren hun echtgenotes Veerle en Katrien met de kinderen meegekomen. Die vijfentwintigste keer werd gevierd met een sterk of een zacht drankje en wat snoep. Bedankt Peter en Dirk voor jullie trouwe verkondiging van God die mens is geworden in Jezus, het kind van de kribbe.

12) Lichtmis.

a Voorbereiding. Op zaterdag 10 jan. hebben zuster Lieve, de vier teamleden en pater Boni van onze parochie samen met Katrien Descamps vanuit de Femma de gebedsdienst voorbereid en ook de praktische omkaderring in kaart gebracht.

- * **Samen.** Dit gebeuren wordt behartigd door vier parochies: onze parochie en de drie van de binnenstad.
- * **Viering.** De Lichtmisviering gaat door op zaterdag 31 jan. om 15 u in onze kerk.
- * **Wie wordt er verwacht?** De kinderen gedoopt tussen Lichtmis 2014 en Lichtmis 2015.
- * **Bezoek en schrijven.** Pater Boni brengt een bezoek aan de ouders die op de parochie wonen en wiens kindje gedoopt werd in de loop van het voorbije jaar. Ouders van buiten de parochie die hier hun kindje lieten dopen worden aangeschreven en gevraagd de doopkaars mee te brengen.

b. Aanloop - Lichtmis.

Bij het schrijven van deze regels (26.01.2015) bereidden we ons sterk voor op de Lichtmisviering van 31.01.2015. Pater Boni bezoekt de ouders van de 51 kinderen die op het grondgebied van de parochie wonen en tussen Lichtmis 2014 en Lichtmis 2015 gedoopt werden. Even in kaart brengen: Capucienenstraat 8, Dikkebusseweg 6, Kantekleerstraat 4, Koolmeeslaan 3, Roodstaartplein 3, Zwaluwlaan 2, Grasmuslaan 2, Reinaertstraat 2, Tiendelaan 2, Izegrimstraat 2, Azalealaan 2, Augustijnenstraat 2, Tulpenlaan 2, Fazantelaan 1, P. Willibaldlaan 1, Ter Olmen 1, Crescendostraat 1, Leemput 1, Tybaertstraat 1, Koning Nobelstraat 1, Zwartkoplaan 1, Geelgorslaan 1, Merellaan 1, Omloopstraat 1.

c. Viering:

Samen met de drie parochies van de binnenstad: St.-Maarten - St.-Niklaas, Sint Jacob en Sint Pieter heeft onze parochie O.L. Vrouw Middelaes op 31.01.2015 Lichtmis gevierd. Ouders kwamen met hun kinderen gedoopt tussen Lichtmis 2014 en Lichtmis 2015 naar de kerk. Pater Boni was de doopkaarsen gaan ophalen bij de dopelingen van de eigen parochie De ouders van de drie parochies van de binnenstad en de kinderen ven elders gedoopt in O.L. Vrouw Middelaes brachten zelf hun doopkaarsen mee. Dit hele gebeuren werd gedragen door het parochiaal team van O.L. Vrouw Middelaes, zuster Lieve vanuit de binnenstad en niet te vergeten de Femma van de parochie van O.L. Vrouw Middelaes. Er was een primeur. De kerkfabriek heeft gezorgd voor een vaste

projectie installatie. De liederen, de gebeden, de duidende sfeerbeelden, het verhaal van de Opdracht in de Tempel en nog zoveel meer konden op de twee grote vaste schermen gevolgd worden. Handig om mee te zingen en mee te bidden. Er moeten nog wel wat aanpassingen gebeuren maar niets belet ons om de kerkfabriek en zeker de voorzitter André Vandenbruwaene hartelijk te danken voor deze eigentijdse aanwinst. Ook hartelijk dank aan allen die gezorgd hebben dat alles klaar was voor de Lichtmisviering. We hadden gekozen voor een gebedsdienst. Katrien vanuit de Femma die ook de viering had uitgeschreven en een leeuwenaandeel had in de PowerPoint verwelkomde ons en Rosa stak de paaskaars aan. Om in de sfeer van Lichtmis te komen werd door Ludo het lied ingezet "Dat het licht in ons mag blijven branden". Pater Boni bracht vergezeld van papa en mama een kindje in ons midden. Na de verwelkoming door pater Boni en zuster Lieve werd het openingsgebed samen gebeden. In de bezinning "De zeven vlammetjes" werden de zeven vlammetjes geduid door Ann en Rosa. De kaarsen van de zevenarmige kandelaar werden telkens door een vader aangestoken en de doopkaarsen in zeven beurten aangestoken. Het licht groeide gaandeweg in ons midden want niet minder dan 71 doopkaarsen werden aangestoken. Het verhaal van de Opdracht in de tempel konden we volgen op de schermen en zuster Lieve vertelde ons dit verhaal terwijl pater Boni de duiding van dit verhaal naar ons toetrok. De voorbeden werden gelezen door Kristine en Caroline vanuit de Femma, door Roos vanuit Sint Jacob en Linda vanuit Sint Maarten - Sint Niklaas. De broertjes en de zusjes van de nieuw gedoopten brachten bij elke voorbeden bloemen naar Moeder Maria. Deze kinderen gingen dan naar de weekkapel om het verhaal van de opdracht in de tempel te kleuren. Een vader vroeg in naam van alle gezinnen dat de priester de gedoopten aan God zou opdragen en zegenen. Toen kwamen de meer dan zeventig ouders met hun kind naar het altaar om het in de armen van pater Boni te leggen en naar het voorbeeld van Simeon deze kinderen zo aan God toe te vertrouwen en over deze kinderen Maria's zegen te vragen. Kinderen die omwille van ziekte of andere verstaanbare redenen er niet konden bijzijn werden in en door aanwezige familieleden, peters en meters of vanuit de biddende gemeenschap aan God toegewijd en zo kwamen we hen zegenend

nabij. De kinderen brachten hun mooie tekeningen in ons midden. De vrede werd gewenst. Ouders gaven hun kindjes een kruisje. We baden het Onze Vader en het Wees Gegroet. Na een lied en gezamenlijk slotgebed zond teamlid Marc ons als mensen van het licht naar huis.

Na de viering verzorgde Femma en onze parochie de receptie. Fruitsap, wijn, water werden overvloedig aangeboden en de zelf gemaakte koekjes van Femma smaakten heerlijk. Zulk een viering is maar mogelijk vanuit een groot geloof en de vlotte samenwerking en inzet van velen. Hartelijk dank.

13) SINT-FRANCISCUSJONGERENKOOR

“Niets dan lof” dan is het werkelijk “Niets dan lof”. Er waren twee massaal bijgewoonde voorstellingen in de Ieperse Schouwburg. Groot en klein genoten van de musical “De lachfactor”. Het programmaboekje even lezen en herlezen doet je zeggen dit is de bekroning van maanden, weken, dagen inzet. Uit het programma boeken onthouden we

1. Dank aan alle acteurs, dansers en zangers voor alle inzet, repetities, medewerking, geloof en het verleggen van grenzen.
2. Dank aan alle leden van Rondom koor voor alle hulp, enthousiasme, inzet, hand- en spandiensten tijdens de repetities en de algemene organisatie.
3. Al die mensen, teveel om hier op te noemen voor een eigen specifieke taak in heel het gebeuren: sponsors, ontwerpers, het ter beschikking stellen van ruimtes waar alles kon groeien en openbloeien.
4. Dank aan alle ouders voor alle begrip, geduld en medewerking om alles in de gezinsagenda te passen.
5. Alle kijkers voor het bekijken van de musical “De lachfactor”.
6. In naam van alle lezers en betrokkenen bij de musical een dikke, heel dikke proficiat aan Stijn Decramer. Woorden schieten hier tekort.

We zijn echt fier op het Sint-Franciscusjongerenkoor met hun 61 zangers. Zaterdag 31 jan. en zondag 1 febr. staat in gouden letters in het archief.

14) VERLOOFDENCURSUS

Op vrijdag 5 febr. ging de verloofdencursus door in Franciscushuyze. Er waren zeven koppels aanwezig. Allemaal koppels wiens huwelijk wordt ingezegend door pater Boni in de parochie van O.L. Vrouw Middelaes, in Voormezele en Hollebeke. Enkele koppels waren verontschuldigd door vakantie of om gegronde redenen. De avond werd geleid door diaken Bart Lefever, zijn echtgenote Katrien en pater Boni. De verloofden hadden een vragenlijst toegestuurd gekregen die anoniem werd ingevuld. Pater Boni bracht al die antwoorden in schema. Deze antwoorden werden ervaren als een inbreng van de verloofden zelf. Bij de bespreking van de vier grote thema's werden deze antwoorden besproken. De onderwerpen van de avond waren: verschilpunten kennen en overbruggen, communicatie binnen het huwelijk, seksualiteit en het huwelijk als een sacrament en roeping. Bij het onderwerp van huwelijk als sacrament en roeping had diaken Bart een mooie toelichting van wat bidden is en hoe men tot gebed kan komen. De verloofden waren tevreden over de avond en zeker over de persoonlijke inbreng van Bart en Katrien vanuit hun eigen huwelijkservaring.

15 VEERTIGDAGENTIJD

a) Programma

PAROCHIE O.L.VROUW MIDDELARES IEPER

→ ***Woensdag 18 februari begint de 40-dagentijd, een sterke tijd.***

- **Aswoensdag 18 februari om 19.00 uur in de kerk: verbranding van de palmtakken, eucharistie, ASKRUISJE, KRUISEN .**
- **In het weekend vieren we eucharistie op zaterdag 28 februari en op 14 en 28 maart om 18.00 u. en iedere zondag om 8.30 u.**
- **In de week:**
 - * **Eucharistievieringen:** op dinsdag 17.00 u. in Tempelhof.
op donderdag 17.00 in u. H. Hart
 - * **Gebedsdienst:** op dinsdag 16.00 u. in H. Hart
op vrijdag 17.00 u. in Tempelhof.
- **Elke vrijdag in de kerk om 17.30 uur: *kruisweg***



- **Zondag 8 maart om 10 uur: Naamopgave van en kruisjesoplegging bij vormelingen.**
- **Zaterdag 7 en 21 maart geen eucharistieviering in onze kerk.**
- **Zaterdag 14 maart om 18 u.: 2^{de} instapviering eerste communicanten.**
- **Zaterdag 28 maart om 18 u. Palmzaterdag en zondag 29 maart om 8.30 uur: Palmzondagviering.**

BIECHTVIERINGEN IN DE FEDERATIE:

- **Donderdag 26 maart om 18.00 uur in de kerk van Voormezele**
- **Maandag 30 maart om 19.00 uur in de Sint-Jacobskerk**
- **Paaszaterdag 4 april van 9 tot 12 u in de kathedraal**



- Dinsdag 31 maart om 14.30 uur in de **Familiekring: CM, eucharistie en ziekenzalving.**

Bezinningen

- We lezen in de **vastenkaltenders**, in het **parochieblad** en kijken naar de **kruisen**

We bezinnen:

- **Op woensdag 18 maart om 19.30 u in de kapel van de Frezenberg : E.H. Geert Morlion: "Omgaan met de bekeringen van het leven"**

Sober leven

- Er zijn twee **vastendagen**: Aswoensdag en Goede Vrijdag
- **Sober maal**: op aswoensdag 18 feb. en op Goede Vrijdag 3 april telkens om 11.30 u in de St.-Maartenskring, Lange Meers. En op vrijdag 20 maart van 18.00-20.30 u in de school te Dikkebus en op vrijdag 3 april om 17.30 u in 'Kasteelwal' Voormezele.

Broederlijk Delen

- Dit jaar delen we met Peru. *"Marco is een boer- En wil dat blijven"*
- Toon je groot hart, stop je restgeld in de **collectebus** voor Br. Delen bij onze lokale handelaars.
- Steun ook mild **de huis aan huis omhaling**.
Op zaterdag 7 maart vanaf 9.00 uur komen kandidaat vormelingen en +13-ers in bepaalde wijken rond voor Broederlijk Delen.
- **Vrijdag 13 maart** om 19.30 uur in de Familiekring **"Bonte Talentenavond"** door Iln. van zesde leerjaars:
- **Koffiestop**: op vrijdag 27 febr. van 13.00 u. tot 17.00 u. in de living van de zusters op de Poperingseweg 16. Als parochie sluiten wij aan bij deze koffiestop.
- **Filmvoorstelling**: *Tambien la lluvia* op vrijdag 27 maart om 14.30 u. en om 19.30 u. in het auditorium van Psychiatrie H. Hart, Poperingseweg 16.



b. Pastoraal Schoolbezoek.

In de week van 9 tot 13 febr. brachten teamleden en pater Boni een pastoraal bezoek aan de leerlingen van onze lagere school. Imelda bezocht vier en vijf, Rosa twee en drie en pater Boni de eerste en zesde leerjaren. Inhoudelijk bleef men stilstaan bij de veertigdagentijd. We gaven aan onze leerlingen de diepe betekenis van de veertigdagentijd. We mochten zeggen dat de veertigdagentijd een sterke tijd is van gebed, bezinning, sober leven en broederlijk delen. We danken directeur Kris en de leerkrachten voor hun gastvrijheid en het zichtbaar enthousiaste waarbij ze meestappen in deze uitzonderlijke tijd van het kerkelijk jaar. Aan elke klas schonk de parochie een vastenkalender.

c. Aswoensdag. We waren met een kleine tweehonderd in de Aswoensdagviering. Een verdord palmtakje, teken van ons zondig leven, werd in het vuur geworpen. Het was menens: verbranden wat zondig was om nieuw te worden. Vanuit het besef dat het beter kan reikt God ons de hand om op te staan en de harmonie te herstellen met Hem, de medemens, de natuur en het geloof en vertrouwen in onszelf. Nederig en hoopvol lieten we ons een askruisje opleggen. We willen ons bekeren en geloven in de Blijde Boodschap. Vier vormelingen hielpen ons de drie grondhoudingen van het evangelie van de dag te doorgronden en het concreet te maken: aalmoezen geven, bidden en vasten. In brood en wijn gaf Jezus zichzelf als voedsel en drank op onze levensweg. Ann en Imelda als teamleden van de eigen parochie en Pierre vanuit het team van Sint-Jan en Kris vanuit het team van St.-Maarten en St.-Niklaas, deelden de H. Communie uit. Naar het einde van de viering waren ze met achttien om de kruisen die geplant zijn op het grondgebied van de parochie te laten zegenen. De woorden op de kruisen en uiteraard het kruis zijn wegwijzers in ons leven.

d. Visualisering Veertigdagentijd.

* ***De rots.*** In de vieringen van deze veertigdagentijd is het centrale symbool: de Rots. Op twee staanders aan het altaar werden rotsblokken aangebracht met op de achtergrond de affiche van Broederlijk rijk Delen: "Marco is een boer en wil dat blijven". Tussen de rotsblokken staat er een fonteintje.

Deze rotsblokken verwijzen naar het thuisland van Marco gelegen op een hoogte van 3980 m. De klimaatsverandering is al enkele jaren voelbaar. De ijzige koude komt heel wat vroeger, de regen komt later. Leven van de landbouw in dat rotsachtig gebied was voor Marco niet makkelijk. Maar er kwam beterschap. In 2011 kwam er een irrigatiesysteem. Maar die toegang tot water komt in het gedrang. De berg waar Marco woont is rijk aan grondstoffen. Een mijnbouwbedrijf, zoals men ziet op de affiches, is geïnteresseerd in het ontginnen ervan. Als ze dat doen graven ze de grond af om mineralen te zoeken. Nadien blijft een verwoest landschap over. Het water wordt ook vervuild. We leven mee met Marco - symbool van al die eenvoudige mensen - die met bezitsdrang van rijken geconfronteerd worden.

* *De paarse doek.* Over het altaar ligt er een grote paarse doek dat ons oproept tot omkeer en inkeer, tot bekering.

* *Jutte zakken en as.* Deze jutte zakken en as verwijzen naar het volk van Nineve. Na de oproep van Jona tot bekering kleepte het volk zich met jutte zakken en bestrooide zich met as. Ook wij willen ons bekeren.

e. Koffiestop.

Op die vrijdag 27 febr. gingen er op vele plaatsten in verbondenheid met elkaar en ten voordele van Broederlijk Delen koffiestoppen door. Ook hier bij ons. Zuster Mieke stuurde ons het volgend verslag: *“Het werd een gezellige ontmoetingsnamiddag op vrijdag 27 februari in de living van het klooster van de zusters van de Barmhartigheid Jesu in het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart.*

Tussen 13u en 16u zochten er 95 mensen de warmte op. Zij kwamen uit het eigen ziekenhuis, uit de parochie, of van (veel) verder. Bij een kopje eerlijke koffie (of thee of een frisdrankje) en een stukje cake werden collegiale en parochiale banden versterkt, nieuwe kennissen gemaakt, oude vriendschappen herontdekt. De vijf ‘gastenzusters’ zagen dat het heel goed was – en niet alleen omwille van de 324.07 EUR die dankzij deze koffiestop aan Broederlijk Delen kon worden overgemaakt ... Dus zeggen zij graag: tot volgend jaar!”

f. Fantastische rondgang: Rosa stuurde ons volgend verslag.

“Broederlijk delen: inzet van de vormelingen en de +13. Zaterdag 7 maart wordt een speciale dag voor onze vormelingen en de + 13 werking..In de Nachtegaallaan , om 9 uur, verzamelen alle catechisten met 15 vormelingen.

Ook de + 13 werking staat paraat met 17 enthousiaste leden

We splitsen de groepen in 3. Iedere groep krijgt een gesloten lus. De lus links van de Vinkenlaan is voor de + 13. De oude vogelwijk is voor de groep met Philip en Patrick en de nieuwe vogelwijk is voor de groep met Stijn, An en Rosa. Samen gaan we op stap met de boodschap: geld inzamelen voor broederlijk delen. Sommige vormelingen hebben pech dat er niemand open doet. Dan stoppen ze de omslag met de bijhorende brief in de brievenbus. Anderen hebben meer geluk en de omslag wordt gevuld en dicht gekleefd.

Veel parochianen schrijven over en slechts de minderheid geeft niets. Alle vormelingen zijn heel beleefd en bedanken iedereen ook al krijgen ze niets. De sfeer onder de kinderen is heel goed. Ze lopen om toch maar zoveel mogelijk te kunnen presteren.

De zon is van de partij en rond 11u10 bereiken de vormelingen het einddoel.

Een drankje en een snoepje zijn natuurlijk de bedanking voor zoveel inzet. Iedereen is tevreden.

Om 11u45 komen de +13 ook af. Ze werden ook bedankt met een drankje en een snoepje.

Ook dank aan alle catechisten en vooral aan onze vormelingen die zich ook voor anderen kunnen en willen inzetten”. Allemaal oprecht bedankt, zeker voor jullie getuigenis.

g. Dankjewel.

Door omstandigheden is het nu wat moeilijk voor Walther om zich ten volle in te zetten voor Broederlijk Delen. Graag een hartelijk woord van dank voor alles wat Walther deed en doet. Fernand en Rosa zetten met de steun van Walther zich in voor Broederlijk Delen. Ook jullie oprecht bedankt.

16) ORGELCONCERTEN EN –BESPELINGEN

St.-Pieterskerk

*29/05/15: Ad Van de Wege + Ypres-Surrey Pipes & Drums

*05/06/15: Nico Declerck + Stefan Adriaens, tenor

Kathedraal

*02/10/15: Ghislain Leroy + Thibault Leroy, cello

*09/10/15: Benjamin Luyckx + Ludo Geloën

Bespelingen:

*07/06/15: Alien Boussemaere, hobo + Christophe Dehaene, foto's

*05/07/15: Elias Storme, sax + Elien Noppe, schilderijen

*02/08/15: Jasmien Vandewalle, fluit

*06/09/15: Ypres Salient Singers + kantklas
(Francine Van Eggelpoel)

*04/10/15: Katrien Outtier, sax + Ellen Bilterest (kunstboek)

17) ITALIAANSE AVOND

Op zaterdag 25 april hebben we onze Italiaanse Avond in de Familiekring. Deze sfeervolle avond dient echter niet alleen om hongerige magen, maar ook om onze kassa te vullen! De opbrengsten van deze avond zijn volledig ten voordele van onze +13-werking en het Sint-Franciscusjongerenkoor. Door deze Italiaanse avond kunnen we onze leden een fantastisch zomerkamp bezorgen.

Verder informatie volgt in Kerk en Leven en op de website van de parochie: www.parochie-olv-middelares-ieper.be

En op de website van de +13 en facebook

En ook de website van het Sint-Franciscusjongerenkoor.

III WIJ PLANNEN

1) Als blikvanger drukken we **de vieringen van de Goede Week en Pasen** af op de laatste bladzijde van dit nummer.

2) **Eucharistievieringen en communiediensten.**

Zie bij "IV. Op onze parochie vieren we."

3) **Bijzondere vieringen:**

A) Eerste communie en vormsel

- donderdag 14 mei, O.L.H.-Hemelvaart, om 10.00 u. eerste communie
- vrijdag 15 mei om 19.00 u. avondwake voor de vormelingen.
- zaterdag 16 mei om 14.00 u. en om 17.00 u. vormselplechtigheid
- zaterdag 30 mei om 18.00 u. dankviering in de kerk voor de eerste communicanten en vormelingen met hun families, aansluitend receptie.

B) Opening van de meimaand

op donderdag 30 april om 18.00 u. aan het beeld van O. L. Vrouw in de Tuinwijk: eucharistieviering.

C) H. Antonius

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we de negen dinsdagen die het feest van de H. Antonius voorafgaan. Deze 9 dinsdagen beginnen op dinsdag 14 april 2015. Op elk van deze dinsdagen is er om 17.30 u. in de kerk: eucharistie, homilie en gebeden tot de H. Antonius.

D) Getransplanteerden

Op zondag 31 mei 2015 om 10.30 u. komen onze hart-, lever-, nier- en longgetransplanteerden bidden voor hun donor en God danken voor een nieuw leven.

F) Slot van de meimaand

Vrijdag 29 mei: De jaarlijkse meibedevoort naar de Frezenberg. Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

Zondag

- 8.30u: Onze-Lieve-Vrouw Middelaes Ieper
8.45u: Karmel Frezenberg
9.15u: *1^{ste} – 3^{de} (–5^{de}) zondag van de maand:*
Sint-Jan-Baptist Dikkebus
9.15u: *2^{de} – 4^{de} zondag van de maand:*
Onze-Lieve-Vrouw Voormezele
9.30u: *2^{de} – 4^{de} zondag van de maand:*
Onze-Lieve-Vrouw Hollebeke
10.00u: Sint-Pieter Ieper
10.00u: Sint-Jan Ieper
10.30u: Sint-Vedastus Vlamertinge
11.00u: Sint-Maarten en Sint-Niklaas Ieper
18.00u: Sint-Maarten en Sint-Niklaas Ieper



**Voor alle actuele info over onze parochie
eucharistievieringen
andere vieringen
sterke tijden door het jaar**

....

en activiteiten op de parochiekalender



surf naar onze website

www.parochie-olv-middelaes-ieper.be

V. DE MEIMAAND

Opening van de meimaand op donderdag 30 april 2015 om 18.00 uur aan het beeld van O.L.V. in de Tuinwijk.

In de loop van de meimaand bidden we aan de volgende kapelletjes telkens om 18.30 uur.

Maandag 4 mei: Frezenbergkapel aan 't Hoeveke
verantwoordelijke: Familie Wydhooge

Woensdag 6 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat
verantwoordelijke: Familie Jaecques

Vrijdag 8 mei: Pannenhuisstraat 34
verantwoordelijke: Familie Debergh

Maandag 11 mei: Kapel aan de vaart, Dikkebusseweg-
Hommelhofstraat
verantwoordelijke: Hedwige Lietaert

Vrijdag 15 mei: Uitzonderlijk om 17.00 u. in de kapel van het
Tempelhof

Maandag 18 mei: Capucienenstraat 1
verantwoordelijke: Familie Vanhaverbeke

Woensdag 20 mei: Kapelleke VTI Augustijnenstraat

Donderdag 21 mei: Poperingseweg bij café St.-Christophe
verantwoordelijke: Familie Milleville.

Op vrijdag 23 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg.
Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend
en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt
aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

We vieren Goede Week en Pasen

* **Zaterdag 28 maart** 18.00 uur: Eucharistieviering en palmwijding
opgeluisterd door ons parochiaal zangkoor

Zondag 29 maart 08.30 uur: Eucharistieviering en palmwijding
palmhulde en palmuitreiking.

* **Dinsdag 31 maart**

14.30 uur in de Familiekring met CM-Ziekenzorg:
eucharistie en ziekenzalving

* **Witte Donderdag 2 april**

08.30 uur Schoolviering: laatste avondmaal, voetwassing.

19.00 uur Witte Donderdagviering,
eucharistie, voetwassing, aanbidding,
opgeluisterd door parochiaal zangkoor.

* **Goede Vrijdag 3 april**

15.00 uur Goede Vrijdagviering

20.00 uur Passietoht (start St.-Pieterskerk)

* **Paaszaterdag 4 april**

18.00 uur Paaswake:

Wijding van het vuur en de paaskaars

Wijding van het doopwater

Hernieuwen van doopbeloften

Eucharistieviering

opgeluisterd door Sint-Franciscusjongerenkoor en +13

* **Pasen 5 april**

8.30 uur Eucharistieviering
en hernieuwing van de doopbeloften.
opgeluisterd door parochiaal zangkoor



* **Tweede Paasdag 6 april**

10.30 uur Eucharistieviering.